

# Sunday Half Hour XL

## You say

The tongue, a blessing or a curse?

Voorganger: Arjo van der Steen

Muziek: Twenty 4 Eleven

### Lied: Shout to the Lord

My Jesus, my Saviour  
Lord, there is none like You  
All of my days I want to praise  
The wonders of your mighty love  
My comfort, my shelter  
Tower of refuge and strength  
Let every breath, all that I am  
Never cease to worship you

Shout to the Lord  
All the earth, let us sing  
Power and majesty  
Praise to the king  
Mountains bow down  
And the seas will roar  
At the sound of your name  
I sing for joy  
At the work of Your hands  
Forever I'll love You  
Forever I'll stand  
Nothing compares  
To the promise I have in You

### You say

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough  
Every single lie that tells me I will never measure up

Am I more than just the sum of every high and every low?

Remind me once again just who I am, because I need to know

You say I am loved when I can't feel a thing  
You say I am strong when I think I am weak  
You say I am held when I am falling short  
When I don't belong, oh You say that I am Yours  
And I believe, oh I believe  
What You say of me  
I believe

The only thing that matters now is everything  
You think of me In You I find my worth, in You I find my identity

Taking all I have and now I'm laying it at Your feet  
You have every failure God, and You'll have every victory

### Opwekking 569 - Regeer in mij

Over al wat leeft,  
bent U de hoogste Heer,  
als de zon opkomt  
elke morgen weer.  
Daarom vraag ik U,  
Heer van zee en land:  
neem ook mijn leven in uw hand.

Regeer in mij  
met al uw kracht  
in mijn mooiste droom,  
in mijn zwartste nacht.  
er is een ding dat ik U vraag:  
o Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg  
en alles wat ik denk  
als een spiegel zijn  
van wie U in mij bent.  
U bent zoveel meer dan ik  
verlangen kan:  
Heer, neem mijn leven in uw hand.

### You say (vertaling)

Ik vecht tegen stemmen die me zeggen: jij bent niet oké

Al die stomme leugens die beweren: jij telt echt niet mee

Ben ik dan alleen de som van al mijn daden, goed of slecht? Vertel me steeds weer wie ik ben, want wat ik denk, ben ik niet echt

U zegt 'jij bent mooi' als ik daar niets van merk en voel ik me zwak, dan noemt u mij juist sterk  
U zegt 'jij bent goed' net als ik niets bereik  
En pas ik nergens in, zegt u: 'Je hoort bij mij'  
En ik geloof, o, ik geloof  
wat u zegt van mij  
ik geloof

Het enige dat echt telt is te leren wat u van mij denkt u geeft mijn leven zin, door u weet ik weer wie ik ben

Alles wat ik heb leg ik nu aan uw voeten neer U kent al mijn fouten, maar ook mijn overwinning Heer

Liturgie

Welkom

Lied: Shout to the Lord

Gebed

Bijbellesing: Jacobus 3: 1-12

Preek deel 1

Lied: Opw. 125: Heer, ik kom tot u

Preek deel 2

Lied: You say

Gebed

Slotlied: Opw. 569: Regeer in mij

Zegen

### Opwekking 125: Heer ik Kom tot U

Heer, ik kom tot U  
hoor naar mijn gebed  
Vergeef mijn zonden nu  
en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer  
kom mij tegemoet  
nu ik mij tot U keer  
en maak alles goed

Zie mij voor U staan  
zondig en onrein  
O, Jezus raak mij aan  
van U wil ik zijn

Jezus op uw woord  
vestig ik mijn hoop  
U leeft en U verhoort  
mijn bede tot U