

## Verhaal zondag 22 november thema 'Liefde is.....' (1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13)

'Pap! Weet je wat Jason gedaan heeft? Hij heeft mijn bal kwijtgemaakt! Mijn bal, die u voor me hebt meegenomen toen u op reis was!' De tranen staan in Marius' ogen als hij de kamer binnen komt gestampt. 'Ik wil nooit meer met hem spelen!' 'Marius, wat is er dan gebeurd?' Met een frons kijkt papa naar Marius. 'Nooit meer is wel heel lang, hè?'

'We waren aan het spelen op de plek waar ze dat nieuwe huis aan het bouwen zijn. En Jason wilde de bal niet teruggeven en toen gooide hij hem heel ver weg, in een put. Die is zo diep, dat we er niet meer bij kunnen!' 'Oei.' Papa klopt Marius op zijn schouder. 'Wat jammer dat jullie de bal nu kwijt zijn, jullie speelden er zo graag mee. En nu wil je nooit meer met hem spelen?' Marius' ogen worden nog donkerder. 'Nee, nooit meer! Jason is stom en ik wil hem nooit meer zien!'

Op hetzelfde moment loopt Jason met zijn eigen vader terug naar huis. 'En, leuk gespeeld vanmiddag?', vraagt papa. Jason fronst zijn wenkbrauwen. 'Nee. Helemaal niet! Marius deed zo stom, hij kon niet tegen zijn verlies en toen werd hij heel boos!' Papa trekt zijn wenkbrauwen op. 'Maar jullie hebben het altijd zo leuk! Wat is er aan de hand?'

'Ik was aan het winnen met ballen. Meestal wint Marius, maar nu ik een keer. En toen wilde hij de bal afpakken, maar dat wilde ik niet en toen gooide ik hem weg.' Het is even stil. 'En toen?', vraagt papa. 'Toen rolde de bal in een put. En we konden er niet meer bij.' 'Oei.' Papa wrijft door zijn baard. 'Dat is jammer zeg, jullie speelden er zo graag mee.' Jason knikt. Het is jammer dat ze de bal kwijt zijn, maar het stomst vindt hij dat Marius zo boos op hem is. Maar hij is ook boos op Marius, hij mag toch ook wel een keer winnen?!

'En nu?', vraagt papa. Jason haalt zijn schouders op. 'Ik weet het niet.' 'Hm,' zegt papa. 'Marius is je vriend, hè?' Jason knikt. 'Hoe zit dat eigenlijk met vrienden? Wat moet je doen als je vriend stom doet?' Jason kijkt papa verbaasd aan. Hij haalt zijn schouders nog een keer op. 'Speel je dan gewoon niet meer met hem?' Papa kijkt een beetje ernstig. Weer haalt Jason zijn schouders op. 'Marius is stom! Als hij weer normaal doet wil ik misschien wel weer met hem spelen.'

'Misschien...,' herhaalt papa langzaam. 'Maar Jason, vrienden ben je toch niet voor niets? Vrienden geven toch om elkaar?' Opnieuw fronst Jasons zijn wenkbrauwen. 'Maar hij kon niet tegen zijn verlies en geeft mij de schuld! Lekker vriend!' Papa knikt. 'Dat is niet leuk. Maar dat zijn dingen die gebeuren, ook als je vrienden bent. En hoe moet het nu verder? Zijn jullie nu helemaal geen vrienden meer omdat jullie boos zijn op elkaar?' Jason kijkt papa aan. 'Maar Marius deed zo stom!' 'Ja, dat is naar, hè? Maar weet je...' Papa blijft even staan en hurkt neer, zodat hij Jason in de ogen kan kijken. 'Weet je dat Paulus daar ook over schrijft, in de brief die we van hem gekregen hebben?' 'Echt?', vraagt Jason, 'over wat je moet doen als je vriend stom doet?' 'Ja,' zegt papa, 'eigenlijk wel. Hij schrijft over wat liefde is. Dat liefde geduldig is en goed. En dat liefde je helpt vol te houden, ook als je vriend stom doet.' Nu zijn Jasons ogen zo groot als schoteltjes. 'Maar wat moet ik dan doen?' Even is het stil. Papa zegt niets en Jason denkt na. Hij heeft een diepe rimpel in zijn voorhoofd. 'Pap, we moeten terug!' Nog voordat papa iets kan zeggen holt hij al weg. 'Marius!' Marius' donkere ogen lichten op. Jason? Dan komt Jason de poort al binnenrennen. 'Marius! Jij bent mijn vriend, ook al doe je stom, en Paulus zegt dat we moeten volhouden, en...' Buiten adem struikelt Jason over zijn woorden. 'Moeten volhouden?' Marius begrijpt er niets van. Hij weet alleen dat hij diep in zijn hart blij is dat zijn vriend er is. 'Wat volhouden?' Hij probeert te zien

of Jason nou nog boos op hem is of niet. Hijgend leunt Jason met zijn handen op zijn knieën. 'Zullen we morgen proberen de bal toch uit de put te krijgen? Zullen we weer vrienden zijn?' Een klein lachje breekt door op Marius' gezicht. 'Ben je niet meer boos?', vraagt hij. Jason schudt zijn hoofd. Gek, net was hij nog heel boos, maar nu helemaal niet meer. 'En jij?' 'Nee,' zegt Marius terwijl de lach op zijn gezicht breder wordt. 'Morgen weer spelen, goed?'

### **Vragen om over te praten na het verhaal**

- Waarom hebben Jason en Marius ruzie met elkaar?
- Weet je nog wanneer jij iemand niet meer lief vond? Hoe kwam dat?
- Weet jij na het verhaal wat liefde is?
- Wat hoort er bij liefde? En wat hoort er niet bij liefde?
- Door de liefde blijf je volhouden. Weet jij wat het woord 'volhouden' betekent?



## Werkblad (6-8 jaar) - Kloppen-de-harten-puzzel Liefde is...

Welke harten zijn precies hetzelfde als het hart met de tekst: Johannes 15:12? Kleur deze mooi in. Zet een kruis door de harten die niet hetzelfde zijn als het hart uit het voorbeeld.



Als je de puzzel goed hebt gemaakt, lees je wat Jezus zegt over de liefde voor elkaar.

**OPLOSSING:**

---

---



