

	<p>Online meditatieve dienst</p> <p>Zondag 24 mei 2020 (avonddienst)</p>	<p>Voorganger: Ds. Marijke Kwant Alphen a/d Rijn</p> <p>Organist: Wim Kusee</p> <p>Met medewerking van enkele leden van de Cantorij.</p>
--	---	--

Welkom, mededelingen

Intochtslied: Psalm 95: 1

Votum en groet

Inleiding op het thema: Herinneren

Lied 632: 1

Gebed

1^e Lezing uit Exodus 12 en 13

²⁴Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. ²⁵Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u zal geven, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden.

²⁶En als uw kinderen dan vragen: "Wat betekent dit gebruik?" ²⁷antwoord dan: "Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; ons heeft hij gespaard." Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer, ²⁸en ze deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen.

⁵¹Op diezelfde dag leidde de HEER de Israëlieten, in groepen geordend, uit Egypte.

¹³Mozes zei tegen het volk: 'Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte, dat slavenland, want met krachtige hand heeft de HEER u daaruit bevrijd. ⁶Eet zeven dagen lang ongedesemd brood, en vier op de zevende dag feest ter ere van de HEER. ⁷Niet alleen moet u die zeven dagen ongedesemd brood eten, ook mag er in het hele land geen gedesemd brood of zuurdesem bij u te vinden zijn. ⁸En vertel uw kinderen die dag: "Zo gedenk ik wat de HEER voor mij heeft gedaan toen ik wegtrok uit Egypte." ⁹Laat dit gebruik zijn als een herinneringsteken om uw arm en op uw voorhoofd, zodat de wetten van de HEER voortdurend op uw lippen zijn. De HEER heeft u immers met sterke hand uit Egypte bevrijd. ¹⁰Ieder jaar opnieuw moet u dit gebruik op de vastgestelde tijd in acht nemen.

Gedachte ter overweging

Stilte

Lied 611: 1 + 2

2^e Lezing Gedicht: Oorlog - Rutger Kopland

Terwijl het verhaal wil dat het verteld en voorbij is – maar het breekt af

zeker, het is mij verteld en verteld maar nog

ik zie die grijze beduimelde foto maar nog is het gras weer groener dan gras en de bloesem weer witter dan bloesem

in die grijze tuin moet het oorlog zijn geweest in die man, die vrouw, dat kind in dat grijze gras onder die grijs bloeiende boom

het is mij verteld en verteld hoe zij daar hadden moeten verdwijnen, worden weggevoerd in goederentreinen, nooit terugkomen

terwijl het verhaal wil dat het verteld en voorbij is – maar het breekt af

zeker, het is mij verteld en verteld hoe vrede weerkeerde

maar nog is er geen andere foto dan deze waarin het nog moet

Gedachte ter overweging

Stilte

Lied uit Taizé: Jesus remember me
Of meditatief orgelspel: "Remember me" uit Dido en Aeneas van Purcell



Voorbeden / Stil gebed / Onze Vader

Slotlied Lied 416: 1 + 4

Wegzending en zegen