

KERSTNACHTDIENST

24 DECEMBER 2022

ONTMOETINGSKERK



Aanvang 22.00 uur, samenzang vanaf 21.50 uur

Medewerking van het koor Revival o.l.v. Jan Kroon met pianobegeleiding van Ad van Pelt
Dwarsfluit: Jan Willem Bukman

Voorganger: mw. Karin Strijdhorst-van der Weiden
Welkom en lezing: Klaas van Donk
Orgel: Jan Slappendel

We zingen voor de dienst:

Komt allen tezamen LB 477 : 1 en 3
Hoor de eng'len zingen d'eer LB 481 : 1, 2 en 3
Revival: 'Holy night'

Welkom

Zingen: Stille nacht, heilige nacht LB 483: 1,2 en 3 (*staande*)

Bemoediging en groet
We gaan zitten

Revival: 'Donker was de nacht'

Gebed

Revival en gemeente: Komt verwondert u hier, mensen LB 478, 1 en 2 koor, allen vs.4

Profetenlezing: Micha 5: 1-4a

Revival: 'Kerstkyrië'
't Was in die stille nacht'

Kerstevangelie: Lucas 2: 8-20

Revival: In de stad van koning David vs.1, 2, allen vs.3

Eenmaal zien ook onze ogen
Hem, die ons Zijn liefde toont,
Want dat Kind is onze Heiland
Die nu in de hemel woont.
Hij brengt al Gods kind'ren thuis
Bij Hem in het Vaderhuis.

Verkondiging

Zingen: Licht in de nacht (Opwekking 527, in beurtzang mannen/vrouwen)

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, (vrouwen)
dit is de nacht dat Zijn leven begon. (vrouwen)
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, (mannen)
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. (mannen)
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; (allen)
Stralend breekt die held're morgen aan. (allen)

Allen:

Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam (2x)

Wat Hij ons leert, is geven om een ander; (vrouwen)
liefde alleen is de weg die Hij wees. (vrouwen)
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. (mannen)
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. (mannen)
Uit ons hart en dwars door alle tranen (allen)
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. (allen)

Allen:

Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid. (3x)

Revival: 'Vrede'

Gebeden

Aandacht voor de collecten:

1^e collecte voor de Diaconie: Busjesproject

2^e collecte voor Emmaüs

Slotlied: Eer zij God in onze dagen, LB 487 : 1, 2 en 3

Zegenbede, afgesloten met gezongen 'Amen'