

## **Liturgie bij de SHH dienst**

Zondag 27 november 2022

1<sup>e</sup> advent

**Voorganger:** Arjo van der Steen

**Ouderling van dienst:** Alie Benedictus

**Welkom:** Richard van Duuren

**Diaken:** Henk Stapper

**Band:** Twenty 4 Eleven

**12.00 uur: Welkom door Richard van Duuren**

**Zingen:** Verwachten

Ik zie uit naar de Heer. )

Ik zie uit naar de Heer. )

Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x

en verlangt naar zijn Woord. )

Refrein :

Wij verwachten vol verlangen de Heer.

Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd.

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ik zie uit naar de Heer. )

Ik zie uit naar de Heer. )

Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x

en verlangt naar zijn Woord. )

Refrein :

Wij verwachten vol verlangen de Heer.

Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd.

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Mijn ziel verlangt naar de Heer. )

Mijn ziel verlangt naar de Heer, ) 2x

meer dan wachters uitzien naar de morgen. )

Ik zie uit naar de Heer.

Ik zie uit naar de Heer.

Mijn ziel ziet uit naar Hem

en verlangt naar zijn Woord.

Refrein :

Wij verwachten vol verlangen de Heer.

Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd.

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Op zijn heilige naam vertrouwen wij 2x

**Bemoediging en groet**

**Gebed**

**Intro Bijbellezing met filmpje**

**Lezen in de Bijbel:** Mattheus 1: 18-25 (Bijbel in Gewone Taal)

**Vraag:** "Wat gebeurt er in Mattheus 1: 18-25 wat niet kan volgens de natuurwet?"

18 Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus. Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd Maria zwanger, door de heilige Geest. 19Jozef was een goed mens. Hij dacht: Ik kan niet met Maria trouwen, want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim doen, anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw. 20Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel van de Heer, die zei: 'Jozef, nakomeling van David, luister! Je kunt rustig met Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht, is van de heilige Geest. 21Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.' 22Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God: 23«Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden.» De naam Immanuel betekent: God is bij ons. 24Toen Jozef wakker werd, deed hij wat de engel van de Heer tegen hem gezegd had. Hij trouwde met Maria. 25Maar ze sliepen niet met elkaar voordat haar zoon geboren werd. En Jozef noemde hem Jezus.

### **Mini-preek**

**Zingen:** Wijs mij de weg naar Bethlehem

Wijs mij de weg naar Bethlehem,  
het lijkt zo eindeloos ver.  
In deze nacht hoor ik een stem,  
zie ik een licht, een ster.  
Vertel mij dan tot wie ik ga;  
een Koning, kwetsbaar klein,  
die wacht tot ik naar binnenga  
om dichtbij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem  
mijn Koning tegemoet  
Als nergens anders plaats meer is,  
Leid mij dan naar U toe.  
Toon mij hoe U Verlosser bent  
Als Koning, zonder kroon.  
U heeft uw rijkdom afgelegd:  
Zo bent U Mensenzoon.

In deze nacht aanbid ik hem,  
zit aan zijn voeten neer.  
Met lege handen zie ik hem,  
mijn koning die 'k vereer.  
U toont het beeld van God aan mij,  
zijn menselijk gezicht.  
O kind van vrede, Gods geheim,  
dat heel mijn hart verlicht.

### **Gebed**

**Collecteaankondiging door Henk Stapper**

**Zingen:** Toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

*U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

*U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen*

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

*U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen (3x)*

## **Zegen**

**Toegift:** Wij trekken in een lange stoet

Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet,  
o stad Jeruzalem!  
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor hem!  
Wij loven U, koning en Heer, koning  
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Al bent U nu nog maar een kind,  
zo hulpeloos en klein,  
wij weten dat het rijk begint  
waarvan U Heer zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint  
van oorlog en van pijn.  
Wij loven U, koning en Heer, koning  
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem,  
daar ligt Hij in een stal,  
die koning in Jeruzalem  
voor eeuwig wezen zal!  
Laat klinken dan met luider stem  
en blij bazuingeschal:  
wij loven U, koning en Heer, koning  
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

