

april 2024

# KERKMAG



Duurzaamheid

Protestantse Wijkgemeente  
**Emmaüs**  
Bodegraven



[www.pge.nu](http://www.pge.nu)

# Colofon

## Jaargang 18 nummer 3, april 2024

**KERKMAG** is een uitgave van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

**Kopij KERKMAG** KERKMAG@pge.nu

**Zondagsbrief** zondagsbrief@pge.nu

**Website** www.pge.nu

**Website redactie** redactie@pge.nu

**Facebook** @emmausbodegraven

**Rekening** NL93 RABO 0373 7168 77  
t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG

**Redactie** Chris Verra, Cora Pool, Erik de Gier,  
Gijs Kemp en Ineke Post

**Ontwerp** Posterum Grafische Vormgeving

**Ontwerp/druk** Verloop drukkerij, Alblasterdam  
www.verloop.nl

**Oplage** 1200 exemplaren

Nr.	maand	Sluiting	Bezorgen
04.	mei	12 april	1 mei
05.	juni	17 mei	5 juni
06.	juli/augustus	14 juni	3 juli
07.	september	16 augustus	4 september
08.	oktober	13 september	2 oktober
09.	november	18 oktober	6 november
10.	december24/ januari 2025	15 november	4 december



## Adressen en contactinfo

### Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11  
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12  
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

### Lutherkerk

Noordstraat 2  
Beheerder Henk Pauw  
0172-61 61 38  
lutherkerkbodegraven@gmail.com

### Predikant

Wnd. ds. Adri van der Wal  
023 5630997  
a\_vd\_wal@hotmail.com

### Kerkelijk werkers

Marianne Verburg  
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam  
06- 3984 2850  
emmauskerkmarianne@gmail.com

Arjo van der Steen

Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven  
06-55 55 33 73  
arjo.pge@aol.com

### Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus  
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven  
06-1831 1916  
scriba@pge.nu

### Coördinator Pastoraat

Eric Bette  
06-36 16 32 20  
pastoraat@pge.nu

### Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee  
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven  
0172-61 81 68  
penningmeester@pge.nu

### Taxidienst aanvragen

H. Peters 06-5168 5793

### Hulpvragen Taakgroep Diaconie

*Financieel:*  
Anton van Rijn, 0172-61 69 16  
*Praktisch:*  
Kees Mak, 06-30 03 99 39

### Contactpersoon Mantelzorg

Marian Domburg, 0172-615037

### Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker  
Karperlaan 11, 2411 DA Bodegraven  
06-42 63 73 40  
kerkelijkbureau@pge.nu

### Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344  
preekvoorziening@pge.nu

### Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47  
kerkradio@pgbkerken.nl

### Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben  
Burg. Le Coultrestraat 19  
adri3.vanderben@gmail.com

### Kringloophuis

aan het Van Tolplein naast  
Van Tolstraat 25. De openingstijden zijn:  
woensdag 13.00-16.00 uur, vrijdag 10.00-  
16.00 uur en zaterdag 13.00-16.00 uur

### Bankrekeningen

NL 68 RABO 0373 7166 48  
Tnv Protestantse Gemeente  
Bodegraven inz. Cluster Emmaus  
NL 46 RABO 0373 7166 56  
tnv Diaconie Buitenland PG Emmaus  
NL 07 RABO 0373 7099 86  
tnv Diaconie Binnenland PG Emmaus

### Collectebonnen

*Bestellen en betalen*  
[https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/  
home.html](https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/home.html)

### Afhalen

dinsdagochtend 10-12 uur  
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1

## Inhoudsopgave

Stille hulp	3
Van de redactie	3
Meditatie	4
Van de Voorzitter	5
Dankwoord Marianne Verburg	6
In memoriam	6
In memoriam	7
Ouderenkring Salvatorkerk	7
De Veldwerkers	8
Taakgroep Jongeren	10
Beheer kerkgebouwen	12
Amnesty-schrijfkring	13
Appelboomproject	13
Diaconie	14
Duurzaamheid en Verpakkingen	15
Beheer en Financiën	16
PCOB	17
BOC	17
Zomermarkt	17
Weeksluiting vijverhof	18
Kerk in de week	18
Kerkdiensten Emmaus	19
Micha avonden	19

### IK ZOEK HULP

#### De Diaconie wil helpen waar geen helper is

Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met acute geldnood. Soms malen ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in ernstige problemen komen. Dan fungeert de diaconie als extra vangnet voor mensen.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, bel of mail dan. **Tel:** 0172- 616837 of 06-24689743 **Mail:** [Stillehulp@pge.nu](mailto:Stillehulp@pge.nu)

Het thema van deze KERKMAG is 'duurzaam/groen'. Ik vroeg me af of ik spontaan kon noemen welke kleuren er in de Bijbel voorkwamen. Het kostte me best nog moeite! Bijvoorbeeld: rood (bloed) purper (gewaad), wit (paard, kleding-linnen). De kleur groen kon ik niet zo makkelijk thuisbrengen. Ik moest wél gelijk denken aan psalm 23, waar gesproken wordt over 'grazige weiden'. Daar werd ik een soort enthousiast van. De lente is immers aangebroken en ik zag in gedachten de koeien die voor het eerst weer naar buiten mochten al uitgelaten rondspringen. Want van zo'n grazige, frisgroene weide word je zelf toch ook enthousiast! Je voelt en je ruikt het al!

Aflopen zondagmorgen (17 maart) was ik in de Ontmoetingskerk voor de dienst waarin Ds. Annelene Metz voorging. Bij binnenkomst kreeg ik al een soort blij gevoel: wat waren er veel belangstellenden en wat zag ik een hoop gezichten die ik al een tijd niet had gezien! Er hing ook zo'n sfeer van blijde verwachting, een nieuw begin! Het kan gelukkig nog! Ook na afloop gonsde het door de mensen: wat fijn, zo'n ouderwets volle kerk, die ervoor wil gáán! De hele ochtend had ik hetzelfde gevoel: we waren in die grazige weide waar het fijn was om te vertoeven en elkaar te ontmoeten!

Ontmoeten doen we ook in KERKMAG. We lezen en zien verhalen van mensen die zich inzetten voor Emmaüs en van mensen die zijn overleden. In deze editie leest u over mensen die zich inzetten voor duurzaamheid. Daar zijn meerdere kerkleden, sommigen al lange tijd, actief mee bezig. Denk maar aan de BOC of de inzameling van oude metalen. Of het duurzame beheer van het kerkgebouw.

Mooi om deel uit te maken van zo'n gemeente. Laten we allemaal, blijvend zorgdragen voor een frisgroene, grazige weide!

*Erik de Gier.*

# Meditatie

## Wij hebben de aarde te leen

**Onze Bijbel begint in Genesis 1 met een lofzang op Gods schepping. Ook in Psalm 104 lees ik zo'n lofzang. Alleen al het woord "schepping" gebruiken zegt iets over de kijk op de werkelijkheid om ons heen. Met dat woord geef je aan de werkelijkheid niet te bekijken als een ding, een werktuig, waarmee naar believen gedaan kan worden, maar als iets kostbaars. Als christen mag je zeggen: een geschenk uit Gods hand, ons gegeven en waarvan genoten mag worden. In deze tijd kun je genieten van het ontlukend groen en de kleuren van wat al bloeit.**

**D**e Bijbel reikt ons de gedachte aan dat de aarde ons voedt en verzorgt. Dus onze verbondenheid daarmee. Lang ging het in de kerk eigenlijk alleen om het geestelijk heil van de mens en kwam het behoud van de schepping en de verhouding van de mens daartoe nauwelijks in beeld. Vanuit de opdracht tot het "heersen" van de mens over de schepping (Genesis 1:28) gaf de mens zichzelf een soort status aparte in de wereld. Wij lopen er vandaag de dag tegenaan dat de mens zich *niet* los kan maken van de rest van Gods schepping. We zijn er met huid en haar mee verbonden. Dat is ook te zien in het scheppingslied in Genesis 1, waar de mens is ingebed in het geheel van Gods schepping. Niet de mens staat daar uiteindelijk centraal, maar de rustdag, de sabbat.

Wat is dat genoemde "heersen"? In het artikel dat ik bijdroeg aan de feestbundel voor mijn oudste broer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Erasmus Universiteit in 2000, heb ik verdedigd dat heersen in de Bijbel moet worden opgevat als "dienen". Een koning was in

Israël geroepen tot herderschap, dat wil zeggen: dienen van zijn volk (2 Samuël 5:2). In Genesis 2:15 wordt gesproken van bewaren van wat God de mens in handen geeft. Dat heeft de betekenis "ten dienste staan van". Zo moeten we onze positie opnieuw bepalen.

In Genesis 1-2 wordt de mens in relatie geschapen, niet als losstaand wezen. De mens is beeld en gelijkenis van God, dus in relatie met Hem staand. Vervolgens is de mens geschapen in relatie tot de medemens, de ander. Ten derde is de mens geschapen in relatie tot de aarde, waaruit de mens geboetseerd is. We kunnen ons dus niet losdenken van wat ons omgeeft. Onze opdracht is in verbondenheid te leven.

Als in en vanuit de kerk wordt nagedacht over duurzaamheid, zijn dit enkele Bijbelse kerngedachten die ingebracht kunnen worden. Niet dat de Bijbel ons oplossingen aanreikt voor problemen die toen nog niet bestonden, maar er zijn duidelijke uitgangspunten. Vele jaren geleden zijn kerken al met het thema "duurzaamheid"



bezig geweest binnen wat toen het "Conciliair proces" heette. Ook daarin werd een verandering in ons denken over de aarde nagestreefd.

Nu is dit thema wel zeer actueel, nu uit vele gegevens duidelijk is dat wij te maken hebben met een verandering van het klimaat door menselijk ingrijpen. Ik denk daarbij onder meer ook aan de rapporten die sinds 1988 zijn uitgebracht door het IPCC, een organisatie van de Verenigde Naties. Als kerk staan we daar niet buiten. Richt onze Bijbel niet al in de eerste zin in Genesis 1:1 onze aandacht op de aarde?

Waarbij we ons als gelovigen mogen realiseren dat wij niet de eigenaren zijn van de aarde. Zoals Psalm 24:1 dat zingt: "Van de Eeuwige is de aarde en alles wat haar vult." Wij hebben de aarde te leen om die zo goed mogelijk door te geven aan hen die na ons komen.

Laten wij dan de lof zingen van Gods mooie schepping met liederen als Genesis 1 en Psalm 104 en haar met alle zorg omgeven.

*ds. Adri van der Wal*

# Vanuit de Kerkenraad

**Graag praat ik jullie weer wat bij over de besluiten die er in de meest recente kerkenraadsvergadering zijn genomen. Allereerst mochten we terugkijken op een positieve uitslag van de Actie Kerkbalans. De kerkenraad is bijzonder verheugd en dankbaar voor de wijze waarop er is gereageerd op de Vrijwillige Bijdragen voor 2024. Ik vind het van veel compassie voor onze wijkgemeenten duiden.**

**W**ij waren blij en verrast door de mededeling van de voorzitter van de beroepingscommissie dat er een positief contact is ontstaan met dominee Annelene Metz-Brink uit Zwijndrecht. Inmiddels is zij in de eredienst van 17 maart voorgedaan. De kerkenraad hoopt natuurlijk op een voorspoedig verloop van de beroepingsprocedure. Er is ook nog even stilgestaan bij de nieuwste ontwikkeling in onze wijkgemeente: de Kliederkerk. De kerkenraad realiseert zich terdege dat dit nieuwe werk enthousiasme maar ook vragen oproept. Ik wil

jullie allemaal vragen dit werk te steunen en positief te benaderen. Het is een zegen dat er weer zoveel kinderen met hun ouders naar deze nieuwe vorm van kerkdiensten komen. Wij moeten echt ruimte maken voor de nieuwe generatie.

De kerkenraad heeft de terugkoppeling besproken van een brainstormavond over ons KERKMAG-magazine. Het blijkt dat binnen de kerkenraad en de taakgroepen er veel waardering is voor de nieuwe opzet van dit blad. De kerkenraad is ook blij dat er is toegezegd dat dit blad zeker 10 keer per jaar gaat verschijnen. Wij hebben afgesproken dat ook de kerkenraad via de taakgroepen voor actuele nieuwsberichten zal zorgen.

Jullie hebben ongetwijfeld onze oproep gelezen waarin wij betrokkenheid van de gemeente vragen bij het invullen van de vacatures in de kerkenraad, de taakgroep en de commissies. Ik ben daar eerlijk gezegd nogal nuchter in, als de gemeente niet beseft dat er

nieuwe aanwas in alle vacatures nodig is, dat er nieuwe en jongere mensen nodig zijn om het kerkenwerk in Emmaüs voort te zetten, wij in een situatie kunnen belanden dat er veel werk komt stil te liggen. Het is echt aan de volgende generatie om het werk in Emmaüs voort te zetten.

Wij mogen terugkijken op de geslaagde Groot Huisbezoeken die de taakgroep pastoraat organiseerde. Complimenten voor ieders inzet. Ik wil ook graag nog even de aandacht vestigen op de Gemeenteavond die wij op 11 april zullen houden. Wij hebben dominee Aarnoud van der Deijl uitgenodigd om ons mee te nemen in zijn visie op de Kerk van de Toekomst. Het belooft een echt interessante avond te worden. Wij zullen deze avond ook graag met u spreken over de opzet en inhoud van KERKMAG. In mei zullen wij aandacht geven aan het feit dat 125 jaar geleden ons kerkgebouw aan de Spoorstraat in gebruik werd genomen. Dat zal gebeuren via een kleine tentoonstelling en met speciale aandacht in de eredienst. Tenslotte: let goed op de aanvangstijden van de kerkdiensten vanaf 31 maart. Wij gaan een nieuwe tijd in waarin wij in de erediensten onze veelkleurigheid beter gaan accentueren.

Het is een wat langer verhaal geworden dan jullie van mij gewend zijn, maar het is goed om de vele positieve ontwikkelingen binnen Emmaüs te kunnen duiden. Daar mogen wij in mijn ogen dankbaar voor zijn.

*Koos Karssen*



# In Memoriam

## Gerritje (Ger) Kranenburg-Peters (1928-2024)



Zorgzaam, sociaal, zelfstandig, met tot op haar hoge leeftijd een brede interesse, dat typeert Ger Kranenburg. Ze werd op 29 september 1928 geboren in Woubrugge, op een boerderij, waar ze opgroeide met drie broers en een zus.

Zij trouwde in 1952 met Arie Kranenburg. In de eerste jaren van het huwelijk werd er meerdere keren verhuisd, totdat het gezin in 1957 in Bodegraven neerstreek. Arie en Ger kregen vier kinderen: Arie, Ramy, Marja en Gerrina. Op jonge leeftijd werd Ramy ernstig ziek. Opnieuw kwam er groot verdriet, toen Arie en Ramy omkwamen bij een verkeersongeval. Op het laatst van haar leven vertelde Ger mij, dat haar leven eigenlijk uit twee delen bestond: het leven vóór dat dramatische gebeuren en het leven daarna, waarbij de pijn om het verlies van deze twee jonge mensen altijd bleef.

Ze leefde voor haar gezin, vertelden Marja en Gerrina, terugkijkend op het leven van hun moeder. Geen moeite was haar teveel. Haar gericht zijn op anderen liet zij ook zien in haar bijdrage aan het

Comité Meeleven, haar vele kaartjes, haar belangstellende telefoontjes.

Als een groot geschenk ervoer ze haar beide kleinkinderen Simon en Chantal die ze lang heeft kunnen meemaken. In 2014 overleed haar man Arie. Ze kreeg in toenemende mate te maken met problemen met haar gezichtsvermogen, wat haar zeer hinderde. De laatste vier jaren woonde zij in Rijngaarde, met trouwe ondersteuning van Marja.

Haar geloven is haar tot grote steun geweest. Dat vertelde ze mij in de Ronssehof, waar ze vlak voor haar overlijden enige tijd verbleef. Ze liet dat ook zien in de keuze van Bijbelteksten, liederen en gedichten die ze voor haar afscheid had gemaakt. We konden daar dankbaar uit putten voor het afscheid op zaterdag 9 maart in de kapel op begraafplaats Vredenhof. Daar klonk ook Psalm 146, met in vers 5 de trouwtekst uit 1952. We stonden in de dienst stil bij de bijzondere betekenis die die woorden in haar leven kregen. Aansluitend vond de graflegging plaats in het familiegraf op de begraafplaats.

Zij ruste in vrede.

*ds. Adri van der Wal*

Lieve gemeente,

Sinds Januari 2023 mag ik als pastoraal medewerkster de gemeente Emmaüs dienen. Een rol waar ik aan moest wennen, mijn draai in moest vinden maar ook steeds meer plezier in kreeg en nog steeds krijg. In de zomer van 2022 heeft mijn man, Wim, een longtransplantatie ondergaan. Vanaf de diagnose 'longfibrose' in november 2021 tot augustus 2022 een heftige, intense periode tussen hoop en vrees. Maar eenmaal thuis uit het ziekenhuis ging het met Wim zo goed dat we het vertrouwen kregen om het leven weer op te pakken. En dus solliciteerde ik. Helaas

kregen we in oktober 2023 te maken met afstoting en had Wim drie kuren nodig om dit onder de knie te krijgen. Na de derde kuur merkte ik dat ik ontzettend moe was. Gelukkig was er hulp van de maatschappelijk werkster vanuit het ziekenhuis en zij zei: 'ook aan jouw veerkracht zit een houdbaarheidsdatum'. Dus even pas op de plaats. Opnieuw afstemmen en realiseren dat het leven met nieuwe longen kostbaar en kwetsbaar is. In deze periode mocht ik de gemeente Emmaüs ervaren als een warm bad. Vanuit de kerkenraad en het pastoresteam kreeg ik alle begrip en steun om het even rustig aan te doen. En wij hebben

ons verwonderd over de vele kaarten, sms'jes, appjes, mailtjes en gebeden vanuit de gemeente! Toen ik er even niet kon zijn was de gemeente er voor mij/ons. Daarvoor zijn we ontzettend dankbaar. Met Wim lijkt het goed te gaan. We hopen op meer stabiliteit en vertrouwen. Ik heb weer de energie en zin om mijn werk in de gemeente op te pakken en hoop weer op mooie ontmoetingen.

*Een hartelijke groet,  
Marianne Verburg*



## Adriana van Krieken-Rasker (1939-2024)



Zorgzaam, leidend, verbinding, standvastig, muziek, maatschappelijk zeer betrokken: deze woorden klonken op donderdag 14 maart in de plechtigheid, waarmee afscheid werd genomen van Adri van Krieken. Zij overleed op 6 maart in Vijverhof op 84-jarige leeftijd.

Zij, in Zaandam geboren, trouwde op 4 maart 1965 met Ad van Krieken die zij ontmoette tijdens een koorreis naar Zwitserland. Zij gingen daarna als de twee A's door het leven. Het gezin werd uitgebreid met meerdere kinderen. Met de kinderen en later ook de kleinkinderen werden vele activiteiten ondernomen. Groot was haar verdriet, toen oudste zoon Arjen aan een ongeneeslijke ziekte overleed. Muziek speelde een zeer belangrijke rol in haar leven, zingend en in besturen. Ze stond in haar laatste woonplaats Bodegraven-waar het echtpaar naartoe was verhuisd om dichterbij de kinderen te wonen- samen met dochter Wendy aan de basis van de Damessociëteit Bodegraven-Reeuwijk. Zij was actief binnen de PCOB en ook politiek actief in het CDA.

Dagelijks las zij in haar kleine Bijbeltje en besloot zij de dag met een gebed. We hebben dat op 14 maart in de met velen gevulde kapel op de begraafplaats Vredenhof verbonden met het gebed in de trouwtekst uit 1965, de woorden uit Ps. 4:7, "Verhef over ons het licht van uw gezicht, HEER." Aan het begin van de plechtigheid

werden een zevental kaarsen door haar naaste geliefden aangestoken, waarbij steeds iets typerends over vrouw, moeder en oma werd gezegd. Met bijdragen van dochter Wendy en het bestuur van de Damessociëteit werd zij getypeerd. In foto's kwam haar leven voorbij. Dochter Else las het gedicht "Voetstappen in het zand" wat zo belangrijk voor Adri was geweest, toen zij na het overlijden van Arjen een tijdlang God kwijt was. Steeds was deze tekst aanwezig op een klein vaandeltje op een houten voetstuk. De tekst stond ook deels afgedrukt op de rouwbrief. Ter nagedachtenis van deze koorzangerster zongen we enkele liederen, uit Mozarts Requiem klonk het Lacrimosa. Onder een stralende zon stonden we met velen rondom haar graf.

Dat zij mag rusten in Gods vrede.

*ds. Adri van der Wal*

## Ouderenkring Salvatorkerk

Misschien heeft u het weleens gelezen in de zondagsbrief: elke maand is er een ouderenkring in de Salvatorkerk. Toen ik in januari 2023 met mijn baan als pastoraal medewerker voor de ouderen begon nam ik deze kring over van Esther Dijkstra. Na het een aantal keren alleen gedaan te hebben en de kring wat groter werd wilde Trudy Janmaat mij komen helpen. Superfijn! Na een jaar kijk ik terug op steeds weer mooie en zinvolle ontmoetingen. We beginnen de middag altijd met koffie en een

rondje wel en wee. Wat speelt er bij ons persoonlijk, in de kerk en in de wereld en waarvoor willen we graag bidden en danken. Daarna beginnen we met de liturgie. Naar aanleiding van een Bijbeltekst gaan we met elkaar in gesprek waarbij we met elkaar zoeken naar o.a. hoe en wat we geloven, wie God voor ons is en wat de Bijbeltekst voor ons dagelijks leven betekent. Dit wisselen we af met het zingen van psalmen en gezangen. Een stukje verdieping, bemoediging en saamhorigheid!

Wij genieten elke keer weer van de gezelligheid, de warmte en openheid tijdens deze kring.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens meedoen! U bent van harte welkom! Elke tweede woensdag van de maand om 14.30 uur (inloop vanaf 14.15). De data zijn: 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december. We zien u graag!

*Een hartelijke groet van Trudy Janmaat (06 83831431) en Marianne Verburg (0639842850)*

# De veldwerkers

## De veldwerkers - aflevering 6

**Er zijn binnen Emmaüs vele vrijwilligers actief. Op allerlei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze de veldwerkers. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan.**

### Wees trots op ze!



#### Wie ben je?

Ik ben Christiaan Zwaan. Geboren en getogen in Bodegraven. Getrouwd met Marjan en samen

hebben we 3 kinderen. Inmiddels zijn we ook al opa en oma van 3 kleinkinderen. Ik ben werkzaam als vrachtwagenchauffeur in het afvaltransport. Als chauffeur maak ik lange dagen waardoor er door de week weinig tijd overblijft voor sociale bezigheden. Ik probeer wel 2x in de week te gaan spinnen- als de tijd het toelaat. Als ik op een werkdag wel eens wat vroeger thuis ben, dan probeer ik alvast wat metalen te scheiden bij de inzamelcontainer. De container staat op het terrein bij Piet Voshart. Wij zijn hem hier heel dankbaar voor. Het inzamelen van oud ijzer is mijn grote hobby. Lekker samen met een aantal andere personen de verschillende metalen sorteren, oud ijzer en andere metalen zoals blik, lood, koper e.d. Door deze sortering levert het meer geld op dan wanneer je alles door elkaar inlevert. Met de opbrengst ondersteunen we meerdere goede doelen in binnen- en buitenland. Andere hobby's van mij zijn: lange afstand wandelingen, wielrennen en wandelen met onze hond. Wat mij erg bezighoudt is

de klimaatverandering. Door bijvoorbeeld de ijzerinzameling, maar thuis op kleine schaal al je afval te scheiden kan je al een hoop doen. Zo neem ik regelmatig een afvalzak mee om tijdens het wandelen zwerfafval op te rapen.

#### Wat doe je hier?

De foto is gemaakt tijdens het kosten. Ongeveer om de 6 weken heb ik 2 zondagen achter elkaar dienst als koster. Je hebt altijd samen met een van de andere koster dienst. We zorgen ervoor dat alles klaar staat om de kerkdienst zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit varieert van een glas water voor de voorganger tot het luiden van de kerkklok. Alleen het geluid en de beamer worden door andere vrijwilligers verzorgd. Voor mij is het koster zijn goed te doen omdat het

op zondag is. Door mijn lange werkdagen lukt het vaak niet om door de week 's avonds iets te doen in de kerk. De groep koster bestaat op dit moment uit 9 personen.

#### Waarom doe je het?

Ik doe dit omdat ik de kerkgemeente als een vereniging zie en ik niet vrijblijvend lid wil zijn. Ik voel me verantwoordelijk om ook mijn steentje bij te dragen aan deze gemeenschap.

#### Voel je je thuis in de Emmaüs-gemeente?

Ik voel me al snel ergens thuis. Maar voel me wel verbonden met deze gemeente doordat ik al van jongs af aan lid ben van, toen nog, de Hervormde Gemeente en door het PKN-proces lid geworden ben van Emmaüs.

#### Heb je een wens of een verbeterpunt voor Emmaüs?

Emmaüs is een gemeente die onderweg is. Er zijn veel nieuwe wegen om in te gaan. Sommige van deze wegen zijn we samen aan het ontdekken. Veel vrijwilligers werken hier heel hard aan. Ik vind dat dit soms ondergewaardeerd wordt. Laten we elkaar met respect behandelen zoals Jezus dit zou willen.



*De (bijna) complete oud ijzergroep. Op de foto ontbreken Piet Voshart en Dirk de Jong.*



## Veldwerker Judith van Klink



### Wie ben je?

Mijn naam is Judith van Klink, 31 jaar. Samen met Corné en onze kinderen Hedwig en Jonne zijn we met veel plezier gemeenteleden van Emmaüs. Ik werk 4 dagen als teamleider Klantcontact en coördinator dienstverlening bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Een mooie combinatie van de waan van de dag en tegelijk plannen maken om samen beter te worden. En dat allemaal om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ik krijg er veel energie van. Als ik tijd over heb, werk ik graag in de tuin of kook ik uitgebreid.

### Wat doe je hier?

Hier ben ik in gesprek met de kinderen, over het Bijbelverhaal van de tempelreiniging. Dat was tijdens de 3e zondag in de Veertigdagentijd. Als jeugdouderling organiseer of leid ik ook wel eens een activiteit, zoals deze. Ik ben bijna 4 jaar jeugdouderling, en daarmee lid van de Taakgroep Jongeren en de kerkenraad. Mijn termijn zit er dus bijna op. Het plan was ook om te stoppen. Pastoraat leek me wel wat, of diaconie. Of

eerst eens een jaartje geloofsverdieping. Ik had al aangegeven te gaan stoppen na juni. Totdat ik op zondag 7 januari in de kerk zat.... Ik kreeg opeens de sterke gedachte dat ik nog helemaal niet moest stoppen in de Taakgroep Jongeren. Roeping? Zo ervaaarde ik het wel. Het klopte ook meteen, die gedachte om door te gaan. Dus ik teken nog voor 4 jaar bij. Heel gaaf om straks met een dubbel zo grote TGJ aan de slag te gaan voor onze Emmaüsjeugd. We zijn nu nog met 3 leden, maar na juni met 6! Zo bijzonder dat ons gebed om enthousiaste versterking is verhoord. Samen kunnen we verder zoeken en dingen doen voor onze kinderen en jongeren. Om hen uiteindelijk een beetje op weg te helpen op de weg naar het Koninkrijk, op de weg naar Gods genade en liefde.

### Waarom doe je het?

Als volgeling van Jezus Christus kan ik eigenlijk niet anders dan me inzetten voor zijn gemeente. Het is zulk goed nieuws wat we in de kerk horen en in de Bijbel lezen. Over genade, over een God die trouw blijft, over recht

doen, over licht dat het wint van het duister, over hopen tegen de klippen op, over je geliefd weten, over gewone mensen met al hun gekkigheden en eigenwijsheid, waar God desondanks toch mee op levensreis gaat. Een God die eeuwig en heilig is en de schepper van alles. En die toch tegelijk een vader wil zijn en als mens geleefd heeft, weet wat het is om als mens diep verdriet en pijn te hebben. Het is een mysterie en ik word er tot in m'n vingertoppen blij van. En ook onrustig, want Jezus Christus volgen is tegendraads. Door die blijheid en onrust wil ik me laten vormen en leiden. En van het goede nieuws wil ik mijn eigen kinderen en onze Emmaüsjeugd ook iets meegeven. Door het voor te leven, met elkaar als gemeente. Door erover te praten. Door liturgie en rituelen.

### Heb je een wens of verbeterpunt voor Emmaüs?

Wat ik onze gemeente gun is meer contact tussen verschillende generaties. We zijn samen kerk van Christus. Geloofservaringen en hoop die de oudere generatie tot hier heeft gebracht zijn zo waardevol. De jongere generatie kan daar pure vragen, verwonderingen en enthousiasme aan toevoegen. Dat is ook één van de taken van de TGJ, om dat samen kerk-zijn te stimuleren. Kliederkerk is daar een goed middel voor. Er zijn nog allerlei andere manieren, bijvoorbeeld jong en oud met elkaar in gesprek laten gaan. Het verbinden van generaties, daar wil ik mij komende jaren specifiek op richten.

# Taakgroep Jongeren

## Update Taakgroep Jongeren

**Wat speelt er allemaal in het jeugdwerk? En waar is de TGJ mee bezig? Tijd voor een korte update + heel wat oproepjes.**

### **Erik Dijk zwaaide af**

Na heel veel jaren als jeugdoudering en daarna als taakgroepmedewerker, is Erik Dijk per 1 januari 2024 gestopt in de TGJ. Erik is nog steeds actief in het jeugdwerk, nu als Xplore-coach (samen met Corinne). We zijn blij en dankbaar voor de grote bijdrage die Erik al die jaren aan het jeugdwerk in Emmaüs heeft geleverd!

### **Verdubbeling TGJ!**

Wat zijn we blij en dankbaar dat 3 mensen zich aansluiten bij de TGJ! Christina Soet, Jan Strijdhorst en Karin Strijdhorst-Van der Weiden komen het team versterken. Dat

betekent dat de taakgroepbezetting verdubbelt vanaf juni, als zij zijn bevestigd. Meer menskracht, meer denkkraft, meer geloofskracht. In vertrouwen gaan we verder.

### **Nieuw: Juniorkerk**

Er komt een uitbreiding van de Kinderkerk 2.0 aan, namelijk Juniorkerk. Dit is een nieuwe activiteit voor kinderen van groep 5 t/m 8. Hier zullen wat meer uitdagende activiteiten gedaan worden, ook rondom een Bijbelverhaal. De eerste keer Juniorkerk staat nu gepland voor 26 mei. Juniorkerk en Kinderkerk 2.0 worden tegelijk gegeven.

### **Examenkandidaten**

Het lijkt nog ver weg, maar voor de laatstejaars komen de examens er alweer aan. Geef je naam (of die van je dochter of zoon) even door aan ons. Dan zorgen wij voor een hart onder de riem tijdens het leren. En voor een presentje als de vlag uit mag. Mailen kan naar [tgj@pge.nu](mailto:tgj@pge.nu).

### **EO-Jongerendag**

Zaterdag 1 juni is het weer zover: duizenden jongeren uit allerlei kerken in heel Nederland komen bij elkaar voor een onvergetelijke dag vol muziek, show en inspirerende verhalen. Er rijdt weer een bus vanuit Bodegraven naar Rotterdam die dag. Ga je mee? De EO-Jongerendag is voor jongeren vanaf 12 jaar. Het evenement duurt van 14.00 tot 21.00 uur. De bus vertrekt rond 12.30 uur vanuit Bodegraven.

### **Info voor je ouders:**

Er gaat een klein aantal volwassenen mee om te zorgen dat iedereen die met de bus vertrekt, ook weer mee terug komt. De jongeren volgen vanaf hun eigen zit- of staplaats, dus zonder begeleiding, hun programma in Ahoy.





## Aanmelden

Wees er snel bij want vol=vol. Aanmelden kun je doen door een mailtje te sturen naar [kamplausdenbodegraven@gmail.com](mailto:kamplausdenbodegraven@gmail.com) met daarin je naam, geboortedatum en het mailadres en telefoonnummer van je ouders.

*(Groetjes, Lisne, Erik, Inge, Robin, Karin, Erik, Jelle, Job, Sonja en Luuk)*

*Judith van Klink*

## Wat kost de bus?

**Voor € 10,00 brengen we je vanuit Bodegraven naar Rotterdam Ahoy en weer terug. Geen geld natuurlijk!**

### Dit moet je doen

1. Wil je mee met de bus, overleg dan eerst met je ouders en laat ze deze tekst lezen.
2. Mag je mee, regel dan zo snel mogelijk zelf een toegangsbewijs, 19,95 euro. Wees er op tijd bij! Je kunt je ticket boeken en betalen op deze site: <https://beam.eo.nl/eo-jongerendag/>
3. Heb je een ticket, stuur dan een mail met jouw gegevens naar [eojdbodegraven@outlook.com](mailto:eojdbodegraven@outlook.com)

### Dit moet erin staan:

- a. jouw voor- en achternaam
- b. je leeftijd op 1 juni
- c. mobiel nummer van jezelf op die dag
- d. telefoonnummer van je ouders (als je jonger dan 18 jaar bent).

4. Maak 10,00 euro over naar bankrekeningnummer NL24 RABO 0373716664 tnv PGB acties Hervormd onder vermelding van Bus EOJD 2024 en je voor- en achternaam. Doe dit uiterlijk vrijdag 24 mei. Als er meer kinderen uit 1 gezin meegaan, betaalt ieder 10,00 euro. Je mag het geld wel in één keer overmaken, als je maar alle voornamen en de achternaam vermeldt.
5. Wacht op een bevestiging per e-mail.
6. Je wordt in een app-groep gezet en krijgt daarin verdere info.

### Zomerkamp Leusden

Ook aanmelden voor Kamp Leusden kan weer! De commissie is druk met de voorbereidingen. Doe mee met bosspellen, fietstochten en natuurlijk het dagje zwembad. We slapen in tenten in het bos. Ook hebben we een bijbels thema waar we over vertellen en met elkaar over praten.

### Voor wie:

kinderen van 9 t/m 13 jaar.

**Data:** 13 t/m 20 juli.

Kosten: de kosten voor de hele week bedragen € 185 voor het eerste kind uit een gezin dat meegaat, ieder volgend kind uit het gezin mag met € 12,50 korting mee.

# Beheer Kerkgebouwen

## Lentekriebels

**De zon gaat weer krachtiger en vaker schijnen. Letterlijk en hopelijk voor ons allemaal ook figuurlijk. Dat wenst de taakgroep eenieder toe!**

**D**e zon draait weer wat meer noordwaarts ten opzichte van de aarde, wat inhoudt dat de zonnepanelen weer op volle toeren kunnen draaien. De aanpak van afgelopen winter, de milde winter en de opbrengst van de zonnepanelen hebben ervoor gezorgd dat we behoorlijk veel (voorgesloten) geld van onze energieleverancier terugkregen. Daardoor hebben we ook het voorschotbedrag lager weten te krijgen voor dit jaar. Je kunt je afvragen of zo'n milde winter een goed teken is voor de natuur, de klimaatverandering is voelbaar, maar voor de energiekosten maakt het dus wel enig verschil. Maar los hiervan heeft Piet Broere i.s.m. onze koster Marja, actief geacteerd op het gebruik en verbruik van energie.

Energie staat in relatie met duurzaamheid, het thema van deze KERKMAG. Als gemeente Emmaüs hebben we vorig jaar de zonnepanelen laten plaatsen, met een tweeledig doel: de besparing op de financiën, maar ook om minder energie te verbruiken. We zijn tenslotte allemaal gebaat bij een beter milieu voor nu en voor de toekomst. De energiegroep kijkt naar de diverse (betaalbare) mogelijkheden om nog beter om te gaan met onze energievraag. Zo onderzoeken we nu de mogelijkheden om de Ontmoetingsruimte straks nog beter en effectiever te verwarmen. Door de capaciteit van de huidige radiatoren te meten en door mogelijk deze ruimte nog



beter te isoleren. Daarnaast wachten we nog op een professioneel advies om de opstijgende warmte weer naar beneden te brengen, zodat we minder hoeven te stoken tijdens een kerkdienst.

De lente is aanstaande en dus staat de komende tijd in het teken van wat 'buitenklussen'. Zo gaan we aan de slag met het herstel van het voegwerk, het schilderwerk en met de tuin van de Ontmoetingskerk. Een nieuwe inrichting, nieuwe planten en daarmee een mooie en aantrekkelijke entree! Daarnaast gaan we het hek onder handen nemen. Dit betekent schuren en schilderen van behoorlijk wat meters. Dus we zullen een oproep doen via de zondagsbrief voor hulp bij deze klus. De torens van de kerken houden ons bezig. Is de aanpak van de klokkentoren van de Salvatorkerk inmiddels afgerond, zijn we nu druk met het oplossen van de lekkage bij de klokkentoren van de Ontmoetingskerk. In samenwerking met de firma Goudriaan is er een schouw geweest en worden nu de voorbereidingen getroffen om de lekkage aan te pakken. We gaan ervan uit dat hierna de toren weer kan drogen en ook het plafond en de balken boven het orgel kunnen herstellen.

De taakgroep heeft ook de eerste acties ondernomen voor de verkoop van de pastorie. Verkopen is één, maar goede afspraken rond de verkoop en opname ervan in een koopcontract is wat anders. Het recht van overpad, het luiden van de klokken, het zicht in de woning, de erf-scheiding, de kadastrale inrichting en de onderhandelingen vragen de nodige aandacht. Gelukkig hebben we een makelaar gevonden die veel ervaring heeft met de verkoop/aankoop van soortgelijke panden. Koning&Witzier begeleidt ons door dit doolhof van regels en bepalingen.

*Namens de taakgroep  
Frank Baas*



## Het Appelboomproject 2024: een picknickbank voor De Oude Zustertuin

Ieder jaar in het voorjaar bestemmen we vier weken lang de eerste collecte voor Het Appelboomproject. Een project waar voorheen in de Lutherkerk voor werd geïncasseerd en die al een aantal jaar in de Emmaüsgemeente is voortgezet. Waar komt de naam Appelboomproject vandaan? Dit refereert aan de uitspraak van Maarten Luther, die zei: 'Zelfs als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboom planten.'

Hiermee wilde Luther zeggen: 'het planten van een boom geeft hoop.' Dit jaar is ons collectiedoel een nieuwe picknickbank voor in De Oude Zustertuin. Het Kinderspeel- en dierenpark van en voor Bodegravers dat al ruim 35 jaar bestaat en waar je het hele jaar terecht kunt. Je kan er dieren zien zoals geiten, konijnen, pauwen en nog veel meer. Met de kinderen naar de speeltuin gaan of het kabouterpad lopen. Gewoon even een rondje lopen, even fijn zitten en uitrusten -en gezellig bijkletsen- op een van de bankjes, of aan een van de activiteiten-voor groot en klein- meedoen. Misschien kwam u er vroeger als kind al en gaat u er nu naartoe met uw kinderen of kleinkinderen! De Oude Zustertuin is afhankelijk van giften en donateurs. De vrijwilligers geven aan dat de Oude Zustertuin toe is aan een nieuwe



picknickbank. Dit leek ons een mooi doel om voor te collecteren. Ook willen de vrijwilligers graag dat er een nieuw hek wordt gebouwd. Wie weet is de collecteopbrengst hoog genoeg om ook hout aan te schaffen voor zo'n hek.

Helpt u mee met een mooie gift tijdens de eerste collectes tijdens de diensten op 7, 14, 21 en 28 april? U kunt uw gift geven op de bekende manieren: via de app, de QR-code of de collectezak. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

*De Appelboomcommissie, Suzan, Lineke, Ditte en Joke.*



## Schrijft u mee?!



Onze Emmaüsgemeente is betrokken bij het werk van Amnesty Internationaal. Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven.

In de Ontmoetingskerk worden elke tweede zondag van de maand de brieven uitgereikt. Ook is er dan een schrijftafel in de ontmoetingsruimte. Men kan onder het genot van een kopje koffie, de brief klaar maken voor verzending. Deze brieven worden ook digitaal met de Zondagsbrief meegestuurd.

### Schrijfkring Bodegraven

In Bodegraven hebben we een schrijfkring van ongeveer 50 leden. Iedere maand ontvangen de leden een digitale brief, die uitgeprint, ondertekend en verstuurd kan worden. Dit is dezelfde brief als in onze Emmaüsgemeente.

We schrijven autoriteiten aan en vragen aandacht voor gewetensgevangenen en onderdrukten.

Deze maand gaat de brief naar Koeweit. We vragen vrijlating voor Mohammad al-Barghas; hij komt op voor de rechten van een staatloze minderheid en kreeg 3 jaar cel opgelegd.

Wilt u de brief per e-mail krijgen of lid worden van de Bodegraafse schrijfkring, stuur dan een mailtje naar [edithvermeij@outlook.com](mailto:edithvermeij@outlook.com)

## ONTMOETINGEN ONDER DE KOFFIE



**Z**oals u waarschijnlijk wel weet, organiseren we elke laatste dinsdag van de maand in 't Centrum een gezellige koffieochtend. Deze begint om 9.30 uur eindigt meestal om 11.30 uur.

Eén keer in de twee of drie maanden eten we ook met elkaar. Omdat er veel mensen zijn die alleen zijn is

dit een goed bezette ochtend, want wie vindt het nu niet leuk om met elkaar te eten in plaats van alleen. De ene keer koken we stampot, of rijst, macaroni en lasagne de andere keer bakken we pannenkoeken. Ook een broodmaaltijd hoort in dit rijtje thuis. Zoals u op bijgaande foto's ziet, heel gezellig. Als u eens zin heeft om op de koffie te komen en ook mee te eten u

bent van harte welkom. Het is niet aan leeftijd gebonden en niet nodig om u aan te melden, ook mag u binnenlopen en gaan wanneer u wilt.

Wij zijn benieuwd of er nog meer mannen en/of vrouwen behoefte hebben aan een gezellige ochtend. Kom gerust eens aan, de koffie/thee staat voor u klaar net als de mensen van de diaconie.

Het is gewoon fijn om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en om samen te spreken over dingen die ons bezighouden en te informeren naar elkaar. Zet de data 30 april, 28 mei en 25 juni vast in uw agenda!

*Van Harte Welkom! Suzan, Annie, Kees, Ans en Dita*

## Uitnodiging voor de Ouderen-/seniorenmiddag (75 jaar en ouder)

Woensdagmiddag 10 april a.s. in 't Centrum, Willemstraat 15.

De Taakgroep Diaconie van de PGE Emmaüs nodigt u van harte uit naar deze middag te komen. Wij denken dat we een leuk onderwerp hebben gevonden en hopen dat er weer genoeg interesse voor is.

Naast dat er een leuk programma wordt aangeboden is het met elkaar samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee, een hapje en een drankje natuurlijk ook gezellig.

**Wim Kusee** presenteert 'Zingen in de kerk'

We zingen graag in de kerkdienst. Maar hoe ging dat vroeger? Hij neemt ons mee.

*Vanaf 13.30* is de zaal open, u krijgt een kopje koffie/thee met iets lekkers, om 14.00 uur heten we u welkom daarna kan de presentatie beginnen, na een hapje en een drankje sluiten we rond 16.30 uur af.

Deze middag mag u natuurlijk niet missen!

*Vóór 5 april* kunt u zich telefonisch of per mail aanmelden bij:

**Suzan Hille**

*adres:* Merel 4  
*telefoon:* 0172- 611009  
*mail:* jehille@ziggo.nl

**Ans Rodenburg**

*adres:* Koninginneweg 111  
*telefoon:* 0172- 611863  
*mail:* famrodenburg@hotmail.com

## Duurzaamheid en verpakkingen

Het thema van deze KERKMAG is 'duurzaamheid'. In dat kader werd mij als initiatiefnemer van de verpakkingsvrije winkel Zonder Meer gevraagd om een artikel te schrijven over duurzaamheid en verpakkingen. Dat doe ik natuurlijk graag!

**T**ijdens het schrijven merkte ik echter dat ik het moeilijk vind me alleen bij de verpakkingen te houden, want Zonder Meer is zoveel meer dan alleen een verpakkingsvrije winkel!

Zonder Meer is namelijk een winkel die op allerlei manieren helpt om keuzes die bijdragen aan een duurzame (wij omschrijven het als 'leefbare en lievere') wereld net

iets gemakkelijker te maken. Daarbij speelt verpakkingsvrij winkelen zeker een grote rol, maar ook bijvoorbeeld minder consumeren en lokaal kopen zijn onderdeel van het verhaal dat wij graag willen vertellen.

Maar terug naar de verpakkingen en duurzaamheid. Wat misschien zal verrassen, is dat bij Zonder Meer ook producten te koop zijn

die wel degelijk verpakt zijn. Een 'verkeerde' (lees: geen) verpakking kan namelijk verspilling in de hand werken. En (voedsel)verspilling heeft een veel grotere negatieve impact op het milieu dan de verpakking. Wij hanteren daarom de Filosofie van Genoeg, een regelrechte aanrader voor iedereen.

Onze definitie van de filosofie van Genoeg houdt (heel kort door de bocht) het volgende in: Je doet je best het goede te doen, maar niet te verkrampt en met kleine stappen. Want alleen zo houd je het vol. Dat is de reden dat sommige producten in onze winkel wel een verpakking hebben, omdat dat (nog) niet anders kan en het wel degelijk duurzame producten met een goed verhaal zijn. Natuurlijk zijn we wel altijd op zoek naar alternatieven met minder of geen (plastic) verpakking. Je kunt per slot van rekening niet al het plastic uit de oceaan halen, maar er wel voor zorgen dat dat van jou er niet in komt.

Begin ook met een kleine stap en doe een keer je dagelijkse boodschappen bij een winkel die verpakkingsvrije en/of duurzame producten met een verhaal verkoopt. Dat kan gewoon in Bodegraven! Zo zijn er om er maar een paar te noemen Van Boon tot Bakkie en natuurlijk Zonder Meer. Wij zijn te vinden op de Prins Hendrikstraat 11. Weet je welkom!

Hartelijke groet,  
Trudie Bukman – Schrier  
trudie@zondermeer.shop  
www.zondermeer.shop



# Beheer en financiën

## Collectes 2023

	Diac.binn.	Diac.buit.	Emmaüs	Busjes
jan.	€ 896,65	€ 556,15	€ 1.445,75	€ 586,50
feb.	€ 924,35	€ 1.316,45	€ 1.107,60	€ 464,85
<b>totaal</b>	<b>€ 1.821,00</b>	<b>€ 1.872,60</b>	<b>€ 2.553,35</b>	<b>€ 1.051,35</b>

## Financiële thermometer

Vrijwillige bijdragen	t/m febr 2024
Begroot 2024 (kerk, diaconie en kiaww)	€ 265.000
Toegezegd	€ 270.000
Ontvangen	€ 107.740
Nog te ontvangen toezeggingen	€ 162.260
<b>Collecten wijkgemeente</b>	
Begroot 2024	€ 20.000
Ontvangen	€ 3.014
Verschil	€ 16.986
<b>Giften algemeen en acties</b>	
Begroot 2024	€ 4.000
Ontvangen	€ 30
Verschil	€ 3.970

## Verantwoording contante giften

### in jan/feb

#### Voor comm.meeleven

Via A.Schiere	€ 20,00
via A.Schiere	€ 20,00



## Verkoop voormalige pastorie Spoorstraat 9

**De Wijkkerkenraad heeft in zijn vergadering van 28 februari 2024 besloten om de voormalige pastorie, Spoorstraat 9, wegens verhuizing van de huidige huurders, te verkopen via een makelaar.**

**D**e Kerkenraad volgt hiermee het advies van de taakgroep beheer en financiën. Bij het besluit om de voormalige pastorie te verkopen is het volgende overwogen:

- Het is maar zeer de vraag of een toekomstige, nieuw te beroepen predikant, de woning zal willen betrekken vanwege het slechte energielabel en het achterstalig onderhoud;

- De zeer forse investeringen die nodig zijn voor de verduurzaming van de woning en de onderhoudsverplichting die blijft, in het geval van (langdurige) verhuur;

-De verkoop van de woning levert de nodige financiële middelen op die rente-inkomsten genereren en als compensatie kunnen dienen voor de gedeerde huurinkomsten. De opbrengst van de verkoop kan desgewenst mede ingezet worden,

naast de al beschikbare middelen via het fonds pastorie, voor de aankoop van een andere pastorie.

Bij de verkoop via een makelaar zullen met de koper afspraken gemaakt worden over met name het recht van overpad en 'geluidsoverlast', bijvoorbeeld het dulden van geluidsoverlast door kerkgang en kerkklok.

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit besluit dan kunt u zich wenden tot Wim Komrij, voorzitter taakgroep beheer en financiën. 06-15063829  
iwkomrij@gmail.com.



## PCOB-contactmiddag

**O**p 16 april is er een diapresentatie “Zwerven op de Veluwe”. Samen met Rien Mouw maken we een onvergetelijke tocht over de Veluwe. Ook als gast bent u deze middag hartelijk welkom, de middag begint op de gebruikelijke tijd: 14.30 uur in 't Centrum.

### PCOB-busreis

Op dinsdag 21 mei 2024 bezoeken we het grootste overdekte zandproject ter wereld.

“Zandverhalen” in Elburg. We vertrekken om 8.00 uur. Omstreeks 17.30 uur zijn we weer terug in Bodegraven. Voor deze busreis kunt u zich zolang er nog plaats in de bus is (ook als niet PCOB-lid) aanmelden

De kosten van deze geheel verzorgde dagreis zijn € 75,00 p.p.

### Wilt u mee of meer informatie, bel of mail met:

Henk Pauw  
Tel. 0172-616138  
hjpauw@xs4all.nl



## BOC-nieuws

### Afvalhelden...of toch gewoon liefdewerk – oud papier?

Vorige maand lieten wij u weten dat de vrijwilligers van de BOC waren genomineerd voor de titel afvalhelden 2024. In “Kijk op Bodegraven-Reeuwijk” werd kort aandacht besteed aan dit feit.

Op 17 februari werden de vrijwilligers door de gemeente Bodegraven- Reeuwijk verrast met een broodje kroket, een saucijzenbroodje of een stuk slagroomtaart bij de koffie. Iedereen liet zich dat goed smaken.

En nu gaan we weer over tot de orde van de dag: we lopen achter de perswagens, zetten containers klaar en zetten ze weer terug.

Tot nu toe heeft de actie maar 1 vrijwilliger opgeleverd, maar iedere nieuwe vrijwilliger wordt door ons enthousiast verwelkomd. We zouden onze groep graag uitbreiden, dus schroom niet om u aan te melden en een keer een kijkje te komen nemen.

### De ophaaldagen voor de rest van het jaar zijn:

20 april - 25 mei - 22 juni- 20 juli  
17 augustus- 14 september- 19 oktober- 16 november  
14 december

Het BOC-team

## Zomermarkt 1 juni

### We sluiten dit keer goed aan bij het thema van deze KERKMAG, duurzaamheid. Goede bruikbare spullen en diensten aan elkaar doorverkopen!

We zijn op zoek naar mensen met speciale talenten, bijvoorbeeld mensen die goed kunnen breien, goed in tuinonderhoud of handig zijn met computers. Maar het kan ook eenvoudiger, boodschappen voor iemand doen, een tripje maken ergens naar toe, varen met iemand in een boot. Vult u zelf maar aan....

Die talenten willen we verzamelen en te koop aanbieden, en de opbrengst is voor het goede doel! We zijn benieuwd wat er aangeboden gaat worden en wie we er blij mee kunnen maken. Graag doorgeven aan Jeannette, op mkemp@hetnet.nl of via de telefoon 0172-685434.

### Bent u al planten aan het stekken voor de verkoop?

En wilt u voor ons de (bijna) nieuwe spullen verzamelen en bewaren? We zijn vooral op zoek naar dingen die nog een tweede leven verdienen. Zoals kleding, speelgoed, puzzels, curiosa, bloempotten en vazen.

Inleveren van de spullen kan van maandag 27 mei tot en met donderdagavond 30 mei. Binnenkort zal de mail eruit gaan om medewerkers te zoeken voor vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni. Iedereen die al eens heeft meegewerkt weet hoe gezellig we het met elkaar hebben. We hopen dan ook op een goede opkomst!

Adrie, Lisette, Wilco en Jeannette

# Agenda

## Weeksluiting Vijverhof

Datum	Voorganger	Koor / Begeleiding
6 april	mw. G. Postma	dhr. M. Spits
13 april	ds. H. v. Veen	Cantorij o.l.v. Dhr. Sj. Warnaar
20 april	mw. C. de Goede	dhr. R. Lok
27 april	dhr. D. Spaarderman	dhr. W. Kusee en Suzan Hille

## Agenda Kerk in de week Emmaüs

datum	tijd	activiteit	Plaats
<b>April</b>			
3 April 2024		Bezorging KERKMAG	
6 April 2024	09:00 uur	Inleveren oud ijzer	Buitenkerk 57A
10 April 2024	13.30 uur	Ouderenmiddag	t Centrum
10 April 2024	14.30 uur	Ouderenkring	Salvatorkerk
11 April 2024	20:00 uur	Gemeenteavond	t Centrum
12 April 2024		Kopij sluiting KERKMAG mei	
16 April 2024	14.30 uur	PCOB-contactbijeenkomst	t Centrum
19 April 2024		Boreftse Dorpskwis	t Centrum
20 April 2024		BOC	
20 April 2024		In gesprek met Micha: Excursie Food for Thought	
30 April 2024	09.30 uur	Koffieochtend	t Centrum
<b>Mei</b>			
1 May 2024		Bezorging KERKMAG	
4 May 2024		Inleveren oud ijzer	Buitenkerk 57A
8 May 2024	14.30 uur	Ouderenkring	Salvatorkerk
17 May 2024		Kopij sluiting KERKMAG juni	
21 May 2024		PCOB-busreis	
25 May 2024		BOC	
27 May 2024	19.00 uur	Inleveren spullen Zomermarkt	
28 May 2024	19.00 uur	Inleveren spullen Zomermarkt	
28 May 2024	9.30 uur	Koffieochtend	t Centrum
30 May 2024	19.00 uur	Inleveren spullen Zomermarkt	

## Terugblik op de Micha avonden



De afgelopen maanden hebben we in 5 avonden met elkaar gesproken over gerechtigheid, duurzaamheid en klimaat. De tekst uit Micha 6:8 was hierbij leidraad: *Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.*

Zorgen voor elkaar en voor de schepping. Niet alleen zorgen voor, maar ook zorgen hebben over... Het leverde boeiende gesprekken op.

We deelden onze zorgen. Hoe lastig het soms is om bewust te leven, te consumeren met zo weinig mogelijk schade aan mens en milieu. Confronterend soms om je te realiseren hoeveel ongelijkheid en misstanden wij – veelal onbewust en soms onwetend – met onze welvaart veroorzaken o.a. in derde wereldlanden.

Maar ook bemoedigden we elkaar, omdat we niet zonder invloed zijn! We inspireerden elkaar, wisselden tips uit en maakten kennis met de ‘filosofie van genoeg’. Misschien wel de sleutel tot bewust leven en duurzaam omgaan met de schepping.

Misschien denk je: ‘dit smaakt naar meer’, of ‘wat heb ik veel gemist’? Ga dan mee met de excursie naar:

*Food for Thought.* Een multimediale tentoonstelling over de voedselindustrie in Nederland., waarbij de bezoeker wordt meegenomen op een zoektocht naar de oorsprong van ons voedsel, en de rol van Nederland en de scheepvaart in het voedselsysteem.

Op **zaterdagmiddag 20 april** in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Er staat een gids klaar om 15.15 uur die ons zal rondleiden. Museumjaarkaart is geldig. Meld je aan, dan kunnen we meereiskorting organiseren.

*Petra Verra,*  
[p.verra@docentplus.nl](mailto:p.verra@docentplus.nl)  
*Adrie Zaalberg,*  
[a.zaalberg@freeler.nl](mailto:a.zaalberg@freeler.nl)

*Namens taakgroep Bouwen & Ontmoeten*

## Kerkdiensten Emmaüs

7 April 2024	11.00	Ontmoetingskerk	Gerard Slingerland/SHH-dienst
	19.00	Lutherkerk	Songs of Praise
14 April 2024	10.00	Ontmoetingskerk	Ds. A.J.R. Treur/Philadelphia/Gezinsdienst
	19.00	Lutherkerk	Ds.A.van de. Wal
21 April 2024	11.00	Ontmoetingskerk	Arjo van der Steen/Top2000-dienst
	19.00	Lutherkerk	Ds. R.J. van Amstel
28 April 2024	10.00	Ontmoetingskerk	Ds. Ole van Dongen/Gezongen liturgie
	19.00	LK	Ds. A. van de Wal

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven zie: [hervormdbodegraven.nl/kerkdiensten/preekrooster/](http://hervormdbodegraven.nl/kerkdiensten/preekrooster/)



**ERA**  
REAL ESTATE

**Vreeken & Meijer**  
makelaardij

VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

80 jaar

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25  
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl



**VAN DIEIJEN** | Administratie  
en Belastingadvies

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |  
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc  
06 480 555 34 | 0172 257012  
anke@vandiejienadvies.nl  
www.vandiejienadvies.nl

Lemstraak 1  
2411 NC Bodegraven



**vandambrillen**

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747  
www.vandambrillen.nl




Aankopen  
Verkopen  
Taxaties  
Nieuwbouw

Marktstraat 6  
2411 BE Bodegraven  
Tel. (0172) 46 08 00



Persoonlijke begeleiding  
rondom uw afscheid

Telefoon 06-28 64 51 40  
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl  
Dag en nacht bereikbaar




GOUDRIAAN  
JONGERIUS BV  
bouw- en aannemingsbedrijf



Betrokkenheid, betrouwbaarheid,  
flexibiliteit en transparantie...

De Groendijk 63, Waarder | www.goudriaanjongerus.nl | (0348) 50 13 26



**Heating Service**  
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen  
Klimaatbeheersing  
Zonne-energie  
Service en onderhoud

UW DUURZAME PARTNER  
IN TECHNIEK EN COMFORT

Wegland 70, 2415 80 Nieuwering  
T: 0348 68 87 77 | E: info@heating-service.nl

WWW.HEATINGSERVICE.NL



**DÉ BOUWMARKT  
VAN BODEGRAVEN!**

**KAR  
WEI**

KARWEI Bodegraven  
Lemstraak 2  
2411 NC Bodegraven  
0172 - 61 11 02  
www.karwei.nl



**ELKE WERKDAG  
OPEN 9-9**  
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

Protestantse Wijkgemeente  
**Emmaüs**  
Bodegraven

