

november 2023

# KERKMAG



**P4 : De kerk in de wereld**

Protestantse Wijkgemeente  
**Emmaüs**  
Bodegraven



[www.pge.nu](http://www.pge.nu)

# Colofon

## Jaargang 17 nummer 5, november 2023

**KERKMAG** is een uitgave van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

**Kopij KERKMAG** KERKMAG@pge.nu

**Zondagsbrief** zondagsbrief@pge.nu

**Website** www.pge.nu

**Website redactie** redactie@pge.nu

**Facebook** @emmausbodegraven

**Rekening** NL93 RABO 0373 7168 77

t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG

**Redactie** Chris Verra, Cora Pool, Erik de Gier, Gijs Kemp, Ineke Post en Swier Frouws

**Ontwerp** Posterum Grafische Vormgeving

**Ontwerp/druk** Verloop drukkerij, Alblasterdam  
www.verloop.nl

**Opplage** 1400 exemplaren

| Nr. | maand   | Sluiting    | Bezorgen   |
|-----|---------|-------------|------------|
| 6   | dec/jan | 17 november | 6 december |



## Adressen en contactinfo

### Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11  
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12  
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

### Lutherkerk

Noordstraat 2  
Beheerder Henk Pauw  
0172-61 61 38  
lutherkerkbodegraven@gmail.com

### Predikant

Wnd. ds. Adri van der Wal  
023 5630997  
a\_vd\_wal@hotmail.com

### Kerkerk werkers

Marianne Verburg  
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam  
06- 3984 2850  
emmauskermarianne@gmail.com

Arjo van der Steen

Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven  
06-55 55 33 73  
arjo.pge@aol.com

### Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus  
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven  
06-1831 1916  
scriba@pge.nu

### Coördinator Pastoraat

Eric Bette  
06-36 16 32 20  
pastoraat@pge.nu

### Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee  
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven  
0172-61 81 68  
penningmeester@pge.nu

### Taxidienst aanvragen

H. Peters 06-5168 5793

### Hulpvragen Taakgroep Diaconie

*Financieel:*  
Anton van Rijn, 0172-61 69 16  
*Praktisch:*  
Kees Mak, 06-30 03 99 39

### Contactpersoon Mantelzorg

Greet Meijers, 0172-61 68 84

### Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker  
Karperlaan 11, 2411 DA Bodegraven  
06-42 63 73 40  
kerkelijkbureau@pge.nu

### Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344  
preekvoorziening@pge.nu

### Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47  
kerkradio@pgbkerken.nl

### Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben  
Burg. Le Coultrestraat 19  
adri3.vanderben@gmail.com

### Kringloophuis

aan het Van Tolplein naast  
Van Tolstraat 25. De openingstijden zijn  
op woensdag, vrijdag en zaterdag van  
13:00 tot 16:00 uur

### Bankrekeningen

NL68 RABO 0373 7166 48  
tnv PGB inzake Emmaüs  
NL07 RABO 0373 7099 86  
tnv Diaconie PGB Emmaüs  
NL46 RABO 0373 7166 56  
tnv KIA/WW PGB Emmaüs

### Collectebonnen

*Bestellen en betalen*  
<https://site.skgcollecte.nl/192/>  
*Afhalen*

dinsdagochtend 10-12 uur  
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1

## Inhoudsopgave

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Van de redactie                 | 3  |
| Opinie                          | 4  |
| Van de voorzitter               | 5  |
| Verslag gemeenteavond           | 6  |
| Dick Broere stopt               | 7  |
| Meditatie                       | 8  |
| In Memoriam                     | 9  |
| Geloofsgesprekken met Micha     | 10 |
| Jubileum Ds. Poot               | 11 |
| De veldwerkers                  | 12 |
| Diaconie November               | 14 |
| Local care                      | 15 |
| Amnesty International           | 16 |
| Vrijwilligersavond              | 16 |
| Beheer kerkgebouw               | 17 |
| BOC-nieuws                      | 18 |
| Beheer en financiën             | 19 |
| Emmaüs-app                      | 20 |
| Gespreksgroep                   | 20 |
| Open doors / Communicatie       | 21 |
| Kringloophuis                   | 22 |
| Uitnodiging Ouderenmiddag       | 22 |
| Kerstzang Promising Voices      | 23 |
| PCOB                            | 23 |
| Inbox / Bericht van Revival     | 24 |
| Taize leesrooster               | 24 |
| Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug | 25 |
| Kerkdiensten Emmaüs             | 26 |
| Weeksluiting Vijverhof          | 26 |

**I**nmiddels is het alweer november en het nieuwe jaar komt haast al in zicht. Met de nieuwe redactieleden zijn we al aardig 'op stoom' gekomen. Hadden we begin dit jaar nog redactionele problemen waardoor we in 2023 zes keer een KERKMAG kunnen uitbrengen, vanaf deze maand willen we weer in het oude patroon terugkeren van 10 keer per jaar!

Daarvoor hebben we uiteraard redactioneel overleg: ideeën worden uitgewisseld, wat wil de 'lezer' zien? Moeten we een enquête houden? Hoe gaan we dat dan vormgeven? Zaken dus die best wel wat tijd en overleg kosten. Mocht u/jij willen meedenken (als redactielid) of een leuk idee hebben, we houden ons uiteraard aanbevolen!

U heeft het vast al opgemerkt, KERKMAG heeft dit jaar al (kleine) veranderingen ondergaan. Zo worden er meer foto's geplaatst, sommige vaste rubrieken worden niet meer of in een andere gedaante weergegeven. Het ziet er allemaal wat speelser uit! Doel blijft dat het vóóral over de Emmaüs-gemeente moet gaan.

Mooi voorbeeld is de rubriek 'De Veldwerkers', waar het gaat over leden die zich (op welke manier ook) inzetten voor ónze gemeente! Leuk dat daar enthousiast op wordt gereageerd!

Kortom, veel leesplezier!

*Erik de Gier*



## De kerk in de wereld

**Ik schrijf deze bijdrage diep onder de indruk van de gebeurtenissen in Israël. Op het feest “Vreugde der Wet” (*Simchat Tora*), dat op 6 en 7 oktober werd gevierd, laaide opnieuw een oorlog op tussen Israël en de Palestijnen. Mijn inschatting op het moment van schrijven (12 oktober) is dat hierdoor de situatie in en om Israël blijvend is veranderd. Het doet denken aan drama’s die Israël eerder troffen. Het feest “Vreugde der Wet” viert Israël direct na het Loofhuttenfeest, het feest waar de kwetsbaarheid en de instabiliteit van het leven centraal staan en het boek *Prediker* wordt gelezen dat ingaat op die onzekerheid in het leven. Dat is nu beangstigend actueel geworden.**

### Actualiteit

Bijbelse passages laten zich vaak verbinden met actuele thema’s. Zo gebeurde dat op vrijdag 13 oktober jl. in Hoofddorp, toen een groep brugklassers van de plaatselijke Katholieke Scholengemeenschap naar de Rooms-Katholieke kerk en de Bijbelse tuin bij de kerk kwam. De jongeren kregen onder meer een rondleiding door de tuin. Aan de rondleiders was gevraagd om hun de verhalen bij de beelden te vertellen en die te verbinden met de actualiteit. Bij de beelden van

Hagar en Ruth kon bijvoorbeeld een link gelegd worden met het vluchtelingenvraagstuk. Bij de verbeelding van het verhaal van de broodvermenigvuldiging kon worden ingespeeld op het hongervraagstuk in de wereld en de voedselbank in de eigen omgeving.

### Samen

Is er ook niet een verbinding met de verkiezingen op 22 november a.s.? Ik hoor politici in deze campagnetijd oproepen tot meer samenhang in de samenleving. We moeten de grote

vraagstukken van nu, zoals bijvoorbeeld de omschakeling naar een duurzamere samenleving, samen aanpakken. Dat “samen” is een waarde die de kerk steeds al uitdraagt. De kerk is naar de omschrijving van het Tweede Vaticaanse Concilie van de Roomse Kerk uit de 1960’er jaren “Gods volk onderweg”. Je bent als gelovige samen met anderen op weg naar Gods toekomst. De kerk kan met die gezamenlijkheid van mensen die elkaar niet hebben uitgekozen, maar die verbonden zijn door een gedeelde bezieling, een signaal aan de samenleving afgeven.

### Gedenken van overledenen

De kerk is een geloofsgemeenschap, geworteld en gegrond in Israël als volk en geloofsgemeenschap, met een duidelijke maatschappelijke impact. Het gaat in de kerk om geloven en hopen, om verzoening, en daarnaast om toerusting tot dienen in de wereld. Dat wordt ons door Jezus, Paulus, Petrus, Jakobus opgedragen. Deze twee sporen moeten niet verengd worden tot een van beide.



# Je bent als gelovige samen met anderen op weg naar Gods toekomst

Jezus noemt in Matteüs 25 zes werken van barmhartigheid. De kerk voegde later een zevende toe: het begraven van de doden. In de eerste eeuwen van onze jaartelling vervulde de kerk daarmee een belangrijke maatschappelijke rol. Doden begraven is nu geen kerkelijke taak meer, maar de betrokkenheid op het levenseinde is in de kerk gebleven. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 26 november, gedenken wij de medegelovigen die in dit jaar zijn gestorven. We gedenken, dat wil zeggen: zij blijven een rol spelen in ons leven. Verwoord in een lied van de groep Sela:

*God, U kent de namen van de mensen die we missen;*

*geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.*

*Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.*

*God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.*

*God, U kent de namen van de mensen die we missen;*

*geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.*

*Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.*

*God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.*

Wij gedenken hen in dankbaarheid.

*ds. Adri van der Wal*

## Van de voorzitter

Met veel dankbaarheid en genoegen mogen wij terugkijken naar de laatstgehouden gemeentevergadering in oktober. De grote opkomst deed mij als voorzitter vanzelfsprekend veel deugd, het blijkt gelukkig dat beleidsmatige zaken en beslissingen ook in de gemeente als belangrijk worden ervaren. Het was een vol programma waaruit ik een paar belangrijke items nog even met jullie wil delen. De taakgroep Eredienst kwam met het voorstel om vanaf volgend jaar te stoppen met twee diensten op de zondagmorgen maar alle kerkelijke vieringen tot één dienst te beperken. Zij volgden hiermee het advies van de groep gemeenteleden die hierover vorig jaar al adviseerde. Het idee werd heel positief ontvangen en daardoor kan de kerkenraad hierover nu formeel een besluit gaan nemen. Het mooie van dit voorstel is dat wij als gemeente alle soorten vieringen met elkaar gaan houden. Een ander belangrijk punt dat aan de orde kwam was de vraag of wij in het kader van de hoge energiekosten in de komende wintermaanden in de eigen gebouwen

zullen blijven of weer naar de Dorpskerk of 't Anker moeten. De taakgroep adviseerde in de eigen gebouwen te blijven maar wel met enige beperkingen. De kerkenraad wil verder gemeenteleden de mogelijkheid bieden een cursus te volgen om deel te kunnen nemen in het rouwpastoraat. Van belang waren natuurlijk de mededelingen van de beroepscommissie. De contacten met een mogelijke nieuwe predikant verlopen goed maar er moeten nog wel een paar stappen genomen worden voordat wij er richting gemeente mee kunnen gaan. Zeer verheugend was de mededeling dat KERKMAG in de komende periode weer zeer regelmatig gaat verschijnen. Daar was iedereen duidelijk heel content mee.

Tenslotte mogen we met dankbaarheid terugkijken naar de startzondag, fijn dat zovelen zich weer wilden inspannen.

Met hartelijke groet,  
*Koos Karssen*

# Verslag gemeenteavond

## Een verkort verslag van de gemeenteavond 4 oktober

Ruim voor de aanvang om 20.00 uur kwam een behoorlijk aantal gemeenteleden binnendruppelen voor deze avond op woensdag 4 oktober jl. Uiteindelijk waren er zo'n 65 aanwezigen, een mooie opkomst die de betrokkenheid van de gemeenteleden laat zien.



**K**oos Karssen, na ziekte weer in ons midden, heette eenieder van harte welkom. Adri van der Wal opende de avond met mooie woorden, waarna Kees de Bruijn namens de taakgroep Eredienst de eerste presentatie verzorgde met het onderwerp: De toekomst van de eredienst. Er werden verschillende suggesties gedaan hoe deze toekomst eruit zou moeten zien, waarna de aanwezigen op 3 vragen konden stemmen. De uitkomst van deze reacties worden verder in de kerkenraad besproken.

Arjo lichtte het leiden van uitvaarten door gemeenteleden toe. Om predikanten en/of kerkelijk werkers te ontlasten biedt de PKN hiervoor trainingen aan.

Er werd gepeild of hier binnen de gemeente belangstelling voor is. Opgeven kan tot 11 oktober via [scriba@pge.nu](mailto:scriba@pge.nu) NB. Zoals toegezegd kunt u nadere informatie over de training lezen via <https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden/>

Vervolgens nam Wim Kusee ons mee in het energiebeleid voor 2023/2024. De kerkenraad heeft ingestemd met een scenario, uitgewerkt door taakgroep Beheer & Financiën, waarin we gedurende de wintermaanden in de Ontmoetingskerk en Lutherkerk blijven met een lagere temperatuur, en door de week de openstelling van 't Centrum op woensdag en donderdag

concentreren. Het gaat om de periode van begin november tot eind maart.

De coördinatie van de beleidstaken is nog volop in behandeling liet Koos ons weten. Doel is o.a. de gemeente actiever mee te nemen in de besluitvorming van de kerkenraad, de geloofsbeleving binnen de veelkleurigheid te verdiepen, en de vormgeving van het pastoraat meer inzichtelijk te krijgen.

Na de pauze praatte Petra Verra de gemeente bij over de voortgang van het beroepingswerk. Behalve dat er diverse gesprekken geweest zijn met de beoogde kandidaat, kan zij juist vanwege die voortgang daar niet veel meer over zeggen. Na de voordracht aan de kerkenraad is de beroepingscommissie in feite klaar met haar werk. De kandidaat heeft nog enkele weken om te beslissen of het beroep aangenomen wordt. De gemeente wordt zeker gehoord maar de kerkenraad neemt de uiteindelijke beslissing. Ook zal binnen de PGB een hervormd gemeentelijk betrokken worden bij de kennismaking met de kandidaat.

Vervolgens presenteerden de zeven taakgroepen zich. Juist hieruit blijkt hoeveel vrijwilligerswerk voor en achter de schermen gedaan wordt, iets om dankbaar voor te zijn en de taakgroepen te steunen met ons gebed. Er zijn diverse vacatures te vervullen in vrijwel alle taakgroepen. De contactadressen vindt u op de site onder Wie is wie.

Marianne Verburg sloot de avond af met een gedicht van Nicolaas Beets 'De moerbeitoppen ruisten', waarna we gezamenlijk het avondlied 'De dag door Uwe gunst ontvangen' zongen.

*Alie Benedictus*

## Dick Broere stopt als organist in onze kerk

**Na 32 jaar heeft Dick besloten om zijn functie als organist van de Emmaüs-gemeente te beëindigen. Een moeilijke beslissing voor hem om met zijn passie te stoppen. Hij heeft al die jaren met liefde het orgel bespeeld. Hij gaat dit prachtige orgel zeker missen, zegt hij.**

Op jonge leeftijd speelde Dick op het harmonium dat zijn vader kocht voor zijn 5 kinderen. Dick kreeg op 10-jarige leeftijd orgellessen van dhr. Kouwenhoven, die toen organist van de Katholieke kerk in Bodegraven was. Na 3 jaar bekwaamde hij zich verder op eigen kracht.

Op latere leeftijd vroeg Dirk-Jan Warnaar of hij in het Ontmoetings-orkest wilde komen spelen. Samen met zijn dochter Martine speelden

ze 4-handig piano in dit orkest. Niet onverdienstelijk blijkbaar, omdat na enige tijd Dirk-Jan hem ook vroeg of hij af en toe kon begeleiden in een kerkdienst van de Hooge Burch.

Organist Walma van de toen nog Gereformeerde Kerk ging met pensioen en Dirk-Jan benaderde Dick opnieuw om deze lege plaats te vullen, wat hij na veel aarzeling uiteindelijk deed.



*Dick improviseert op de gemaakte tekening van kleindochter Milou.*

Op 1 januari 1991 kwam hij, tegelijk met Johan Kooiman, in dienst als organist.

In die tijd heeft Dick 10 jaar lang wekelijks les gehad van Simon Stelling, cantor-organist van de Adventskerk in Alphen. Een klassieke opleiding in die tijd was vanzelfsprekend: Bach, Mendelssohn, Reger, etc. Ook leerde hij de vaardigheid waaraan het voorspel bij samenzang moest voldoen. Het juiste tempo en de sfeer, maar ook de herkenbaarheid van het lied zijn belangrijke elementen. Zij dienen als een goede aanloop naar de samenzang.

Naast de samenzang is ook het orgelspel bij aanvang en einde van een dienst een belangrijk muzikaal element in de kerkdienst. Dick speelt na de dienst graag iets bekends, een improvisatie uit het liedboek. Zijn voorkeur heeft bijv. "Woord dat ruimte schept" van Huub Oosterhuis, lied 330 met prachtige geschreven muziek van Antoine Oomen, maar ook muziekstukjes van César Franck.

Het gesprek over zijn hobby is heel inspirerend. Jammer dat hij stopt als organist van onze Emmaüs-gemeente. Hij kampt met zijn gezondheid en is onder behandeling van een oncoloog. Zijn leeftijd speelt ook een rol, (bijna 82). De muzikale invulling van sommige kerkdiensten eisen tegenwoordig meer tijd voor studie. Nieuwe liederen uit Opwekking, Hemelhoog en Sela, hoe mooi ook, geven vaak een hoge werkdruk bij de meestal korte voorbereidingstijd. Tenslotte Dick, hartelijke dank, namens de gemeenteleden voor al die jaren dat je onze kerkdiensten hebt begeleid met je muzikale inbreng.

Het ga je goed!

*Eduard de Lange*

# Meditatie

## Lucas 8 :22-25: Naar de overkant van het meer

**Stelt u zich eens een mooie zomerdag aan de Rijn voor. Met al die bootjes die daar varen. Eén van de bootjes heeft de naam 'kerk'. Dat is het bootje waar Jezus aan boord is. De eigenaar had blijkbaar de moed om zijn bootje zo te noemen en te vertrouwen op Gods aanwezigheid.**

**M**aar voor de discipelen was dat nog niet zo eenvoudig. Als Jezus met zijn leerlingen in de boot stapt zijn de weersomstandigheden optimaal. Vol vertrouwen gaan de leerlingen met Jezus mee. Gaat u ook mee in het bootje van de kerk? Heeft u de moed?

Ook als er donkere wolken, hoge golven en een harde wind opsteekt? De zon achter de wolken verdwijnt en er een schaduw komt over het meer, over ons leven, over de kerk en over de wereld.

Hoe houden we dan het hoofd boven water? Waar halen we de moed vandaan om ons heil nog in de kerk te zoeken? Het lijkt wel of Jezus slaapt... Wat hebben we nog aan de kerk, wat brengt het ons? God mag het weten... En Hij weet het ook! Hij weet van de stormen in ons leven en van ons geloof in de kerk dat we dreigen te verliezen. En dáarom laat Hij zich aanroepen. Meester! Meester! We vergaan! Jezus staat op en spreekt de wind en de golven bestraffend toe. Hij is geráákt door wat de leerlingen (en ons) overkomt.

Het woord van God dat hier door Jezus heen klinkt is sterker dan de storm. Sterker dan al het leed in de wereld. Jezus laat hier zien wie hij is: de Zoon van God. Het begin van Gods kerk. Hij Zal Er Zijn. Hij zal je troosten. Ook in de storm.

Dan komt er kalmte en wordt het stil. De wind is gaan liggen, de lucht blauw en aan de horizon een vergezicht, de ondergaande zon... Het Hemels Koninkrijk. Dat is wat de kerk ons brengt. De moed om verder te durven kijken. Verder dan de storm, verder dan het leed in de wereld en verder dan onze eigen zorgen.

Kerk móet: om elkaar hierin te bemoedigen, om als een veilige boot aanwezig te zijn middenin de stormen van de wereld en om elkaar vast te houden. Jezus vraagt het ons ook: Waar is uw geloof? Heeft u de moed? Om te geloven dat kerk moet?

*Marianne Verburg*





## In Memoriam Nicolette Anna Anthonia van As - De Bruyn



Nicolette werd geboren in 1945 in Hindeloopen als dochter van Nicolaas Arie de Bruyn en

Anna Catharina Hillegonda Jacoba van Leeuwen. Zij waren allebei leerkracht en toen ze in Pijnacker terecht kwamen volgde Nicolette hun spoor: ze ging naar de Kweekschool (Pabo) en ze haalde de

hoofdacte.

Op een jeugdkamp van de kerk leerde ze Marinus kennen. Ze trouwden in 1970 en gingen wonen in Wilnis, want daar had zij haar eerste baan. Later woonden ze in de Beiershof en daarna op de prachtige plek aan de Zuidzijde. Ze mochten drie kinderen krijgen: Marilette, Johanneke en Chris.

Het leven leek volmaakt, maar totaal onverwacht overleed Marinus bij een verkeersongeluk in Duitsland; een vreselijk ingrijpende gebeurtenis. Nicolette ging weer werken en ze werd de typejuffrouw voor talloos veel kinderen. Ze had altijd extra aandacht voor leerlingen die

een steuntje in de rug konden gebruiken. Het gezin werd familie door de partners van de kinderen en de komst van de kleinkinderen. Daarnaast had Nicolette een open hart en een open huis voor velen.

De kinderen schreven op de kaart: "met haar tomeloze energie en enorme gevoel voor humor heeft ze een onvergetelijke herinnering achtergelaten". Met al haar charme was ze onweerstaanbaar en wat lastig soms: ze verwachtte dat je met haar meedeed ook als het je niet uitkwam.

Begin augustus bleek dat Nicolette een bijzonder ernstige vorm van leukemie had. Het ziekteproces ging heel snel en op de laatste dag van deze maand is zij in het Hospice overleden. Ze heeft haar levenseinde moedig onder ogen gezien en ze wilde dat de afscheidsdienst een lofprijzing op Christus zou worden. Dat hebben we op 6 september zo goed mogelijk ingevuld en daarna hebben we haar begraven op de natuurbegraafplaats in De Moer bij Tilburg.

We bidden voor haar kinderen, hun partners, de kleinkinderen, haar vele vrienden en vriendinnen en voor iedereen die van haar heeft gehouden.

*ds. Bram Tack*

## Ariaantje (Ria) Bakker-de Kruijff (1945-2023)



"Nooit kan het geloof te veel verwachten.", dat lied wilde Ria Bakker op haar begrafenis gespeeld hebben. Dat lied gaf haar kracht in de moeilijke dagen van haar leven, zeker toen zij jong, op haar 50ste, in 1995 weduwe werd na de plotselinge dood van haar man, Leendert Bakker.

Ria werd op 28 mei 1945 te Hoogvliet geboren. In 1966 trouwde zij. In het gezin werden twee dochters geboren: Caroline in 1969 en Gertine in 1972. Inmiddels was het gezin woonachtig in Woerden. Daar was ze kerkelijk actief. Ze wilde graag iets betekenen voor anderen. Ze noemde zichzelf een mensenmens.

In 1976 verhuisde het gezin naar Bodegraven. Ook daar werd Ria zeer actief in kerk en maatschappij. Zij

reed mensen op zondag naar de kerk, bracht maaltijden rond voor tafeltje-dek-je. Een aantal jaren was zij in de gemeente actief als pastoraal medewerker, maar vond dat niet gemakkelijk. Ze was liever praktisch bezig. Menige avond zat zij het kerkblad uit te typen, in de tijd dat dat nog gestencild werd. Ze bracht het weekbericht rond. Altijd stond zij klaar voor anderen, vol belangstelling. Velen zullen zich haar vriendelijkheid herinneren.

De laatste jaren kon Ria zich minder goed redden. Ze had steeds meer hulp nodig bij de dagelijkse dingen. Daarom verhuisde zij in 2022 van de Leidsche Poort naar een verpleeghuis in Hilversum. Daar is zij op 26 augustus 2023 overleden. Tijdens haar verblijf in het verpleeghuis wilde zij iedere zondag de stream van de kerkdienst in de Ontmoetingskerk in Bodegraven zien. Dat was en bleef tot het einde haar huis.

Zij mag rusten in Gods vrede.

*ds. Adri van der Wal*

# In Memoriam

## In Memoriam Magdalena Oskam

Na een lange periode van afnemende gezondheid is op 12 september 2023, op 92-jarige leeftijd, Magdalena Oskam overleden. Zij werd geboren op 6 juli 1931 te Waddinxveen en overleed in de Reehorst te Reeuwijk. Zij groeide op in een gezin van acht kinderen. Ze verloor op vierjarige leeftijd haar moeder en op twaalfjarige leeftijd haar vader. Daarna werd zij opgevoed door Tante Kriegje, de zus van haar moeder. Op 18-jarige leeftijd trouwde ze met Willem Vermeulen en gingen zij in Zwammerdam wonen. Zij kregen drie kinderen maar het huwelijk liep op een scheiding uit. Daar werd in die tijd schande over gesproken maar Lenie hield haar hoofd omhoog en verdiende de kost door te werken bij schoonmaakadresjes en bij de groenteboer. Later volgde ze een opleiding om activiteitenbegeleidster te worden bij De Hooge Burch. Ze vond het belangrijk dat haar kinderen een opleiding

konden volgen. Ze mocht oma worden van zeven kleinkinderen en overgrootmoeder van vijftien achterkleinkinderen waar ze volop van genoot. Met name de dagjes naar Avifauna waren bijzonder. Een ander hoogtepunt was het dagje met het hele gezin naar het strand toen ze negentig jaar werd. Tijdens de dankdienst op 18 september keken we terug op haar, niet altijd makkelijke leven. 'Mijn genade is u genoeg' (2 kor 12:9) was de tekst op de rouwkaart die zij zelf uitgekozen had. Hier wilde ze in geloven, hoe moeilijk dat ook voor haar was. Toch kon Lenie ook met vreugde terugkijken op haar leven en zeggen dat ze soms trots was op hoe ze het allemaal had gedaan. Lenie geloofde dat ze in de hemel bij haar Hemelse Vader zou komen. Daar waar ze rust en vrede mag vinden in de volmaaktheid van de liefde. Want, zei ze: "Het is een belofte en belofte maakt schuld."

*Marianne Verburg*

## Geloofsgesprekken met Micha

Maak jij je ook wel eens zorgen over het milieu, klimaatverandering, uitbuiting, de kloof tussen arm en rijk en nog zoveel meer problemen waar we dagelijks over horen in het nieuws? Ook in de tijd dat Micha leefde was er van alles gaande in de samenleving. Luister wat hij te zeggen heeft:

*'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God'. (Micha 6:8)*

**Zo actueel is deze tekst nog, of opnieuw! Het lijkt zo simpel maar we zien er zo weinig van. Maar hoe dan wel? Hoe kan ik in mijn eigen kringetje een verschil maken?**

De aanmoediging van Micha is de leidraad bij deze bijeenkomsten.



Het helpt als je je zorgen deelt, elkaar bemoedigt, op lichtpuntjes wijst. Elkaar inspireert om, heel basic in je eigen huis en omgeving, kleine stapjes te zetten op weg naar 'gerechtigheid'. Samen kunnen we verschil maken!

Vijf bijeenkomsten en een excursie staan gepland. Steeds wordt een ander aspect belicht waardoor iedere bijeenkomst op zichzelf staat. Je hoeft je dus niet vast te leggen op het bijwonen van alle bijeenkomsten. Twee data staan al vast:

- **16 november:** Gerechtigheid, recht doen, wat houdt dit in, wat zijn mijn inspiratiebronnen?
- **7 december:** Inzoomen op recht en onrecht ver weg en dichtbij. Bid en werk!/?

We beginnen steeds om 20 uur tot ca. 22 uur. Locatie: 't Centrum.

Aanmelden: Petra Verra, p.verra@docentplus.nl, 06 18584276 of Adrie Zaalberg, a.zaalberg@freeler.nl, 06 46512912

## Jubileum ds. T. Poot

Ik heb namens de Emmaüsgemeente een bloemstuk gebracht bij ds. en mevr. Poot. Zij waren net terug uit Haaften, de eerste gemeente van ds. Poot, waar zij met hun kinderen feestelijk onthaald waren.

Inmiddels is ds. Poot bijna 98 jaar, maar scherp van geest. Hij vertelde boeiend over de beginjaren van het Samen op Weg proces, waarvoor de aanzet gegeven werd door ds. Gerrit Toornvliet van Radio Bloemendaal.

Ik moet u allen de hartelijke groeten en veel dank overbrengen voor het prachtige bloemstuk! Ik voeg hierbij een interview met ds. Poot vanwege dit bijzondere jubileum.

Scriba, *Alie Benedictus*



*Ds. T. Poot staat zeventig jaar in het ambt, een genadegeschenk*

### 'Ik heb te weinig gebeden'

Het komt maar zelden voor dat een predikant zeventig jaar in het ambt staat. Op 20 september hoopt ds. T. Poot uit Bodegraven deze mijlpaal te bereiken. 'Ik heb steeds meer geleerd alle gerechtigheid buiten mijzelf te zoeken', zegt hij, terugkijkend. En: 'Het gaat erom dat God tot Zijn doel komt.'

Tekst: Geortje Bikker

Samen met zijn tweede echtgenote woont ds. Poot (97) al veertig jaren in een appartement in zijn geboortplaats Bodegraven. In goede gezondheid en helder van geest. Een pilletje per dag slikt hij, vertelt zijn vrouw. En nog altijd becommentarieert hij regelmatig op verzoek preken van een paar bevestigende predikanten. Oud worden maakt op een bepaalde manier eenzaam, is de ervaring van ds. Poot. Generatiegenoten vallen weg. 'Ik ben al een aantal jaren de oudste predikant die lid is van de Gereformeerde Bond. Van de studiegroep van predikanten waarvan ik lid was, leeft niemand meer. Mijn moeder zei vroeger dat het moeilijke van oud worden is dat er niemand meer is die je bij je voornaam aanspreekt. Dat is echt zo. Er zijn nog wel mensen die me Bob noemen. Maar van degenen met wie ik door het leven gepakt en gemarkeerd ben, met wie ik ben opgegroeid, is er niemand meer.'

#### Geleef en bekering

Ds. Poot werd op 20 september 1953 als predikant bevestigd in zijn eerste gemeente, Haaften. Daarna was hij gemeentepredikant in Middelbarijs, Groningen, Nieuw-Loosdrecht en Zoetermeer, onderbroken door een periode waarin hij op verzoek van de Gereformeerde Bond en de EZB verbonden was aan de inmiddels opgeheven stichting 'Kerk en wereld'. Laatstgenoemde gestempeld. 'Ik kwam daar in zo'n andere omgeving terecht. Het veilige net dat de kring van de Gereformeerde Bond voordien voor me was, voelde daarna te krap. Alhoewel ik daar later ook weer meer waardering voor heb gekregen. De sfeer waarin hij opgroeide, typeert hij als gestempeld door de Nadere Reformatie. 'In de loop van de tijd ben ik opgeschoven naar de meer verbondsmatige theologie van ds. I.G. Woelkerling. Maar de oproep tot geloof en bekering moet wel blinken.' Over de situatie waarin de kerk in Nederland verkeert, is ds. Poot niet optimistisch. 'Het is vaak zo horizontaal

listisch. Ik ben ervan overtuigd dat de kerk in een diepe crisis verkeert. Er is veel oppervlakkige spiritualiteit. In het orthodoxe deel van de Protestantse Kerk wordt wat dat betreft goud bewaard, met alle lek en gebeek. Christus wordt er gepreikt. En je hoort er de boodschap dat de mens van nature verloren is en behouden moet worden.'

#### Pastoraat

Ds. Poot voelde al jong 'de begeerte' om predikant te worden. 'Ik herinner me dat ik als kind thuis al preken hield. Daarbij gebruikte ik een leunstoel als preekstoel. Van jongens aan ging ik ook graag naar de kerk. Een bijzonder roepingsgeschenk heeft hij niet gehad. 'Ik heb nooit een stem uit de hemel gehoord. Maar de lust om predikant te worden was er gewoon. Misschien had dat wel te maken met mijn oom, J.L. Poot, die in mijn kinderlijk theologie studeerde. Dat maakte ik van nabij mee.'

#### Het moet in de verkondiging om de grote daden van God gaan

Voor hij tot dominee bevestigd werd, zag ds. Poot predikanten als het aantrekkelijkste onderdeel van het predikantschap. Het pastoraat leek hem het zwaarst. 'Op bezoek gaan bij doodzakkige mensen; daar zag ik tegengaan.' In de praktijk pakte dat anders uit. Een preken totoraan had zijn hart, ook na zijn emeritaat. En preken heeft hem altijd veel moeite gekost, ook al zullen buitenstaanders dat niet altijd hebben gemerkt. Om die reden is hij toen hij in de tachtig was, gestopt met preken, op een enkele uitzondering na. 'Na een zondagse dienst bleef zo'n preek maar in mijn rondrommen. Ik kon het niet loslaten.'

In zijn dromen preekt hij trouwens nog weleens, vertelt hij. 'Afgelopen nacht nog. Het was een tekst uit een van de profeten. Eigenaardig toch?'

*U bent bijna zeventig jaar predikant; dat is weinigen gegeven. Wat doet het u om naar deze mijlpaal toe te leven?*

'Het verwondert me, en ik ben er dankbaar voor. In mijn agenda heb ik bij 20 september soli Deo gloria gezet. Dat ik dit mag meemaken, is onverdiend, het is een genadegeschenk van de Heere. Versler denk ik: laat mij er maar buiten. Ik heb steeds meer geleerd



*'Als dominee op je denken dat alles in de gemeente van jouw naast omhoogtrekt, merkt ds. T. Poot, die volgende week zeventig jaar in het ambt staat. 'Je vergeet daarbij gemakkelijk dat het de baan van Christus is. Als dominee heb je de taak om weder te geven en te planten en te zetten. Maar de wadom komt van Christus.'*

om alle gerechtigheid buiten mijzelf te zoeken. Ik ben maar een onnutte dienstknecht. Dat is wat ik, bij het ouder worden, sterkervaar. Terwijl ik zie je voor- al waarin je tekort bent geschoten.'

#### Kunt u daarvan een voorbeeld geven?

'Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik in de tijd dat ik gemeentepredikant was, heel hard heb gewerkt. Maar ik heb te weinig gebeden. Achteraf gezien was ik te activistisch. Als dominee heb je onbewust de neiging om de gemeente als jouw eigen tuinje te zien. Je gaat denken dat alles van jouw inzet afhangt. Je vergeet daarbij gemakkelijk dat het de tuin van Christus is. Als dominee heb je de taak om weder te geven en te planten in te zetten. Maar de wadom komt van Christus. Natuurlijk heb ik als predikant veel gebeden; thuis, tijdens kerkdiensten, bij bezoeken. Maar ik denk dat ik toch tekortgeschoten ben in dat besef van afhankelijkheid.'

#### Kijkt u met heimwee terug op uw leven of verlangt u naar de toekomst?

'Ik zie uit naar wat er komt. Mijn geloof is sterk gericht op de komst van het Koninkrijk van God en op de wederkomst van Christus. Dat is altijd zo geweest, maar ik denk wel dat dat bij het ouder worden is gelijktijdig. Toen de maan een paar weken

geleden rood kleurde door de bosbranden in Canada, deed me dat denken aan Openbaring 6:12: en de maan werd als bloed. Ik zei in bed tegen mijn vrouw: nu zal de Heere Jezus wel snel komen.'

#### De grote daden Gods

Ds. Poot karakteriseert de preekstil die hij altijd heeft gehanteerd, als 'van boven af'. 'Dat heb ik van mijn vader geleerd. Het moet in de verkondiging gaan om de grote daden Gods. Het komt van God vandaan. In Psalm 40:18 staat: "Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij." Dat is de juiste volgorde. Als je het omdraait, komt de mens in het middelpunt te staan.'

Daarom is een gevaar dat ook in het orthodoxe deel van de kerk op de loer ligt, vreesd ds. Poot wel eens. 'Ik las pas in de krant een verslag van de laatste gehouden studiefacultaire van de Gereformeerde Bond, over leven en sterven in het licht van de eeuwigheid. Het viel mij op dat daarin het element van de wederkomst ontbrak. Nu ben ik er niet bij geweest, dus wil ik mij voorzichtig uitdrukken. Ik weet niet wat er allemaal nog meer is gezegd. Maar het belangrijkste is niet of wij mensen in de hemel komen. Het gaat erom dat God tot Zijn doel komt, dat Christus Zich zal openbaren, dat ieder zal erkennen dat Hij Heer is!'



Geortje Bikker-Ditte is pastoraal journalist.

# De veldwerkers

## De veldwerkers – aflevering 2

**Er zijn binnen Emmaüs vele vrijwilligers actief. Op allerlei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze de veldwerkers. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan. Wees trots op ze!**

### Wie ben ik?

Mijn naam is Piet Broere, op 16-01-1962 geboren nabij de kerktoeren van Zwammerdam. In Zwammerdam ben ik opgegroeid, puber geworden en heb Marijke ontmoet via de Hooge Burch. Dat klinkt vreemd, maar het valt mee. De Hooge Burch had in die tijd een opleiding voor Z-verpleegkundigen met interne woonruimte. Een waar walhalla voor de Zwammerdamse, en ik denk ook wel voor de Bodegraafse, jeugd. Menigeen heeft daar zijn of haar partner gevonden. Nu precies 40 jaar geleden zijn we in Zwammerdam getrouwd en gaan wonen in Bodegraven. Inmiddels hebben onze drie kinderen hun weg gevonden en ligt er weer speelgoed in huis voor de zes kleinkinderen. Onze gezamenlijke hobby is muziek. Marijke speelt saxofoon en ik hoorn.

Bodegraven was niet vreemd voor ons. We kenden de winkels, maar eerlijk gezegd nog niet veel mensen, op een paar na, waaronder Henry Mak en Kees Bos. Beiden werkten bij Doornbos, de winkel waar menig elektronica hobbyist niet voorbij kon lopen. De bouw van “t Centrum” was inmiddels begonnen en Henry en Kees vroegen of ik mee wilde helpen met het elektra-werk. En zo is het begonnen. Daarna kwam al snel de vraag of ik mee wilde helpen met



het geluid regelen in de kerk. In de hal van de kerk is een kleine studio waar Contactbanden werd opgenomen en uitgezonden en daar staat ook de geluidsinstallatie. Toen ik daar voor het eerst kwam was het wel overduidelijk dat we een orgelfabriek hadden in Bodegraven. De gehele geluidsinstallatie bestond uit Eminent-onderdelen en was ook ontworpen en gebouwd door Eminent-medewerkers. Na jaren begon de installatie kuren te vertonen en werd het tijd voor vervanging. Ik was toen werkzaam bij WK Audio, een bedrijf dat onder andere geluidsinstallaties voor kerken leverde. 1+1=... U raadt het al, de huidige geluidsinstallatie is door ... tegen de muur geschroefd.

### Wat doe je hier?

Op de foto zit ik achter het bedieningspaneeltje van de geluidsinstallatie. Niet meer in het hokje erachter maar in de achterste bank. Hier kun je veel beter horen of het hard genoeg en verstaanbaar is. Momenteel zijn we met 5 personen. Als je thuis de geluidsinstallatie kan bedienen schroom dan niet en meld je aan. P.S. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat vrouwen beter kunnen luisteren dan mannen. Grijp je kans, dames. De geluidsinstallatie is één van mijn taken binnen de kerk. Als je eenmaal bekend bent laten ze je niet meer los. Al snel volgde contactbanden, kerkradio, de verlichting en voor je het weet klim je naar het torentje omdat de klok het niet meer doet, of lig je onder het podium draden te trekken voor de video-installatie. Allemaal technische klusjes die met meerdere mensen worden uitgevoerd. Sinds enkele jaren ben ik tevens koster. Ook weer zo'n fijn team om mee samen te werken.

### Wat is Emmaüs voor mij?

Dat vond ik een lastige vraag en ik heb er lang over na moeten denken. Na een nachtje wakker liggen was ik eruit. Van de zomer waren we in Frankrijk op vakantie. Bij een bezoek aan het plaatsje Honfleur liepen we langs een kringloopwinkel met de naam



Emmaüs. Ga ik nu de kerk met een kringloopwinkel vergelijken? Ja, ik ga het doen. Iedereen kent de kringloopwinkel en is er wel eens geweest. De winkel is voor iedereen. Maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je bent. Met een beetje geluk is er een koffie-hoekje waar de stroopwafels en de baklava naast elkaar liggen op een schaal-tje. Je gaat er heen omdat je op zoek bent naar iets, of nieuwsgierig

bent naar wat ze hebben. Niet altijd vind je het meteen. Kan zomaar zijn dat je een paar keer met niets naar buiten loopt. Dan weer zoek je niets en ligt er zomaar iets wat je aanspreekt. Een ander loopt erlangs en vindt het niets en pakt iets waar jij van denkt, wat moet je er mee? En zo komt iedereen zo af en toe naar buiten met iets wat voor hem of haar waarde heeft. Dat is voor mij Emmaüs.

## Wat wil je meegeven aan Emmaüs?

In eerste instantie dacht ik niets, het is prima zo. Maar al denkend bedacht ik iets.

De kerk en ook de kringloop worden gerund door mensen met een passie, ze gaan ervoor. Die gedrevenheid heeft ook een gevaar. Let op dat het niet jouw winkel wordt, maar de winkel blijft voor ons allemaal.

## Wie ben je?

Ik ben Ada de Jong, getrouwd met Dirk de Jong. Wij hebben 2 kinderen, en 5 kleinkinderen. Ben 2 dagen oppas-oma. Maar als ze meer opvang nodig hebben doe ik dit ook. In onze vrije tijd gaan we graag fietsen.



## Wat doe je?

Op de zondagochtend na de dienst schenk ik koffie. Het is vooral gezellig ook vind ik de sociale contacten belangrijk. En omdat we best wel met een vrij grote groep zijn heb je ongeveer eens in de zes weken dienst. Koffie schenken houdt in dat je alles klaarzet om koffie te drinken en daarna alles weer netjes in de kast zet...

## Wat wil je meegeven aan Emmaüs?

Mijn wens is dat we weer 1 worden en niet meer dat wij en zij.

## Wie ben je?

Ik ben Jeannette Kemp-Bassa, getrouwd met Martin en moeder van 2 prachtige dochters. Ongeveer 2 dagen in de week werk ik als invalkracht in het basisonderwijs en 1 middag in de week ben ik te vinden bij de BSO op de Wereldweijde hier in Bodegraven. Naast het werk buiten de deur, runnen Martin en ik samen de Caravanstalling in de Meije.



## Wat doe je?

Al een aantal jaren zit ik in de rommelmarktcommissie, nog langer verzorg ik samen met een aantal dames de symbolische schikkingen rond advent, kerst en de veertigdagentijd. Na het pensioen van Esther Dijkstra, regel ik, gelukkig met hulp van gemeenteleden, naar wie de bloemen gaan op de zondagen. Sinds afgelopen september ben ik aan de slag gegaan als pastoraal medewerker.

## Waarom doe je het?

Eigenlijk heb van mijn ouders geleerd, als je ergens bij hoort, zet je je daarvoor in. Samen de schouders er onder zetten om er met elkaar iets moois van te maken. Dat geeft voldoening en mooie contacten. Ik kan het iedereen aanraden om binnen Emmaüs iets te gaan doen!

# Diaconie November

**1 november Voedselbank**

**5 november Colombia:**  
 **sociaal bewogen predikanten opleiden**

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.



**12 november Libanon:**  
**kansen voor jongeren in een achterstand wijk**

In Bouri Hammoud, een overbevolkte en arme wijk van Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkeloosheid en geweld ontnemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet.



**19 november Rwanda:**  
**met zusters werken aan gezond eten**

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.



**26 november Pastoraat met het oog op het einde**

Pastoraat is iemand op zo'n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.



## 11 november Local Care Sponsorconcert

Stichting Local Care bestaat in december 15 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dat de stichting al zo lang bestaat, en zoveel heeft kunnen betekenen voor anderen, is alleen mogelijk door alle financiële en materiële hulp die zij van velen heeft ontvangen. De protestantse wijkgemeente Emmaüs is één van de grootste ondersteuners. Naast vele gemeenteleden die donateur zijn, is het ook de diaconie die jaarlijks een grote gift doet.

**H**et grootste project dat wordt ondersteund is Dim Dirk Jana, de zorgboerderij/opvanglocatie voor kwetsbare personen nabij Rivne in Oekraïne. Dit project is in 2018 op initiatief van medeoprichter Dirk Jan Warnaar gestart met de aankoop van een voormalig ziekenhuisje. In 2019 is de opbrengst van het Appelboomproject bestemd voor de aanschaf en inrichting van de keuken. En nu in 2023 is de opbrengst van de busjes aan de uitgang wederom bestemd voor Dim Dirk Jana. Door covid en de vorig jaar uitgebroken oorlog zijn de verbouwingswerkzaamheden vertraagd maar hopelijk kan het gebouw volgend jaar volledig in gebruik worden genomen.

Als dank voor alle steunbetuigingen organiseert stichting Local Care op **11 november 2023** een

Sponsorconcert in de Ontmoetingskerk. Medewerkers zijn allen muzikanten die eerder met Dirk Jan hebben gespeeld en door hem zijn geïnspireerd: **Dick van Vliet - fluit, Mirjam Vos - viool, Pieter de Jong – piano, Wim Brands – orgel, 4Voices - zang, Tanja Demkóv - zang en als speciale gast uit Oekraïne Lev Timofeiev - saxofoon.** Lev was een van de leden van het Childrens Dixieland Orchestra uit Kherson dat in 2010 op uitnodiging van stichting Local Care een tournee door Nederland heeft gemaakt.

Het concert begint om 20.00 uur. Toegang is vrij, maar omdat het werk van stichting Local Care moet doorgaan zal er bij de uitgang een collecte zijn. Allen van harte welkom!

## Inzameling voor Oekraïne

Stichting Local Care organiseert weer een inzameling voor Oekraïne  
Dekens en dekbedden, schoon en in goede staat  
Winterjassen, schoon en in goede staat  
Onderkleding, nieuw, alle maten (bijv. van Zeeman)  
Sokken, nieuw, alle maten (bijv. van Zeeman)

**Datum:** zaterdag 4 november 2023  
**Tijd:** 10.00 tot 13.00 uur  
**Plaats:** Duitslandweg 2, Bodegraven (achter BK Trans)  
Volg de pijlen vanaf sportschool Green Health

Inlichtingen bij: Gert Jan Meijers, 06 4172 6975 en Gert-Jan Rodenburg (06 4983 6681)



# Doe onderzoek naar gedode en gevangengenomen demonstranten!

novemberbrief 2023: Sierra Leone



**I**n augustus 2022 braken in heel Sierra Leone protesten uit vanwege de armoede in het land. De protesten liepen snel uit de hand en de politie greep met harde hand in. Agenten schoten in het rond. Daarbij werden meer dan twintig demonstranten en bijstanders gedood. Ook kwamen tijdens de protesten 6 agenten om het leven. Meer dan 500 demonstranten belandden zonder eerlijke rechtszaak in de gevangenis.

## Nog altijd geen gerechtigheid

Honderden demonstranten zitten een jaar later nog altijd vast, zonder enig bewijs tegen hen. De dood van de demonstranten en bijstanders is nog steeds niet onderzocht. Families mochten de lichamen van hun geliefden niet zien en niet eens bij de begrafenis aanwezig zijn.

Schrijf alsjeblieft **vóór 1 december 2023** naar de autoriteiten van Sierra Leone. Roep hen op om de gevangengenomen demonstranten een eerlijk proces te geven en de dood van de overleden demonstranten te onderzoeken.

Truus Nell, Michiel Karssen,  
Marian Domburg, Edith Vermeij

Wilt U de brief per e-mail krijgen, stuur dan een mailtje naar Truus Nell, \*truusnell@ziggo.nl

**Goed Nieuws: In Zuid-Sudan na 3 jaar dodencel vrij spraak voor Magai Matiop Ngong. Hij was 15 jaar toen hij de doodstraf kreeg. Ook in Bodegraven schreven we voor hem.**

## Vrijwilligersavond

**U bent vast eraan gewend, dat er in het najaar een vrijwilligersavond wordt gehouden. Dat om al onze vrijwilligers van de kerk te bedanken. Die avond zal dit jaar niet doorgaan.**

**D**enk nou niet, dat we onze vrijwilligers zijn vergeten. Integendeel. Iedere keer als de vrijwilligers ter sprake komen zijn we onder de indruk van de veelheid aan werk dat verzet wordt door evenzoveel mensen. De dank van ons, taakgroep Beheer en Financiën, blijft dus zeker niet achterwege.

Maar er zijn twee redenen om de avond even uit te stellen. Ten eerste valt november in het winterseizoen. En de stelregel is, dat vanwege de dure energie de kerk alleen op woensdag en donderdag geopend mag zijn. Het houden van een vrijwilligersavond op een vrijdagavond in het dure energieseizoen leek ons dus niet goed. Daarnaast is de verwachting dat Marja in november niet aanwezig zou kunnen zijn. En zij heeft nou net zo'n grote en goede inbreng in de organisatie van de vrijwilligersavond. Vervalt de vrijwilligersavond dan? Nee, zeker niet. In de loop van het voorjaar, waarschijnlijk in april zullen we deze avond op de agenda plaatsen. Wanneer precies? Dat is nog niet bekend, daarover hoort u vast in de loop van de tijd wat meer. Wat in het vat zit, verzuurt niet, de avond komt zeker, maar wat later dan u gewend bent.

*Wim Kusee, taakgroep Beheer & Financiën*





## Zonne-energie.... zonneklaar!

**De zonnepanelen liggen nu al een paar maanden op het dak van 't Centrum. Ze liggen daar goed, hoor ik je zeggen, maar wat levert het nu allemaal op? Na de succesvolle actie om de 36 panelen te financieren is het tijd om je hier iets te vertellen.**

Na de plaatsing van de panelen kregen we toegang tot een app (zie foto's) waardoor we inzicht kregen in de werking van de panelen en de opbrengst. Dat de meeste opbrengst buiten het directe gebruik valt, was van tevoren al bekend. De zon schijnt helaas, of juist maar goed, niet in de avond. En juist in de avonden hebben we diverse activiteiten in 't Centrum. Doordat de salderingsregeling nog steeds van kracht is, heeft onze penningmeester het voorschotbedrag behoorlijk weten te verlagen bij de energieleverancier. Dat scheelt dus elke maand een behoorlijk bedrag. Maar om het direct resultaat te zien op de zondagochtend, als alle lampen branden, de koffiezet- en afwasmachine volop draaien is aardig om het verschil te zien met zondag waarop we nog geen zonnepanelen hadden:



Zo verbruikten we op zondag 4 juni 36,2 kWh en leverden we op zondag 30 juli 26,7 kWh terug (dus inclusief 'eigen verbruik'!). In de winterperiode zal dit weer iets minder zijn, maar het voordeel is dus al direct zichtbaar. Op donderdag 19 oktober wordt er nog een inspectie van de zonnepanelen gedaan, die nodig is voor de verzekering. Op de foto's van de app kun je ook zien wat de totale opbrengst is van de zonnepanelen tot nu toe. De volgende uitdaging is om de opgeleverde energie op te slaan voor momenten dat de zon niet schijnt. Hier kijkt de energiegroep ook naar, maar die markt is nog volledig in ontwikkeling.

Tijdens de gemeenteavond van 4 oktober is de keuze uitgelegd voor de diensten tijdens de komende winterperiode. De energiegroep heeft onderzoek gedaan en heeft met haar bevindingen de taakgroep geïnformeerd en geadviseerd om scenario 2 voor te leggen aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft dit advies opgevolgd. Het is best moeilijk om een keuze te maken, vooral omdat we niet weten wat voor winter we krijgen en zijn ook de energieprijzen nog niet bekend voor 2024 (deze zijn sowieso lager dan die van 2023). Wel is rekening gehouden met de algemene voorkeur voor het gebruik van de Ontmoetingskerk, die geïnventariseerd is tijdens de gemeenteavond van 23 mei jl... Scenario 2 houdt (in het kort) het volgende in:

### Op de zondag

De zondagochtenddiensten in de Ontmoetingskerk, waarbij de temperatuur naar maximaal 16 graden gaat en het voorverwarmen minder vroeg wordt gedaan (de buizen bij de voeten moeten warm zijn). Om tocht te voorkomen zal iedereen zich bewust moeten zijn van het sluiten van deuren. Mogelijk dat er bepaalde ingangen tijdelijk gesloten worden, bij extreme kou. Ook zal de tussenwand Ontmoetingskerk – Ontmoetingsruimte dichtblijven bij een buitentemperatuur van 5 graden of lager. De zondagavonddiensten zijn in de Lutherkerk. Ook hier gaan we voor een kortere

# Beheer kerkgebouw

‘voorverwarmtijd’ en een temperatuur van 16 graden. De temperatuur in de Ontmoetingsruimte en de zalen worden tot 18 graden verwarmd.

## In de week

De temperatuur in de Ontmoetingskerk gaat naar max 10 graden (i.v.m. voorkomen vocht). Bij diensten in de week wordt de situatie dan bekeken (zal soortge-lijk aan de zondag zijn, of wordt er gebruik gemaakt van de Ontmoetingsruimte). De basistemperatuur van de Ontmoetingsruimte zal 13 graden zijn en van de zalen 10 graden. Bij gebruik wordt de temperatuur op 18 graden gehouden en bij verhuur extern wordt een energietoeslag gevraagd.

## Tot slot

In het verleden is meermaals gesproken over de herinrichting van het kerkgebouw (Ontmoetingskerk). Mede door de opknappwerkzaamheden van de hal is deze wens nieuw leven ingeblazen. Daarom hierbij een oproep aan jullie om mee te denken en te doen bij deze actie. We streven naar een groep van 7 mensen die hierover plannen bedenken en bespreken. Mail je wens

tot deelname aan [sfbaaskoers@kpn-mail.nl](mailto:sfbaaskoers@kpn-mail.nl) o.v.v. herinrichting OK. Mocht je niet deel willen uitmaken van deze groep, kun je je ideeën uiteraard ook mailen naar dit adres. Het spreekt voor zich dat er een soort samenwerking gaat ontstaan met de Energiegroep. Het een kan je namelijk niet los zien van het ander! Zo blijven we met elkaar lekker in beweging, Emmaüs breed!!

Namens de taakgroep Beheer & Financiën,  
*Frank Baas*



## BOC – nieuws

Deze maand maar een kort stukje van de BOC. Wij gaan op 20 oktober op pad en dan moet de kopij al zijn ingeleverd.

Wel kunnen we u al de voorlopige data doorgeven voor 2024.

De BOC dagen voor komende maanden zijn:

2023: 18 november      16 december

2024: 20 januari        17 februari

16 maart                20 april

25 mei                    22 juni

20 juli                    17 augustus

14 september        19 oktober

16 november        14 december

Wij hopen ook voor 2024 weer op een jaar met een goede opbrengst.

Dat maakt het voor de vrijwilligers fijn om mee te doen en voor onze wijkgemeente geeft het wat ruimte in de begroting. Daarvoor is het ook van belang dat wijkgemeente Emmaüs voldoende vrijwilligers kan inzetten. Wilt u ons helpen om dit te realiseren?



Volgende maand misschien weer een wat uitgebreider BOC-nieuws.

Bel Jan of Marianne Schipperus om u aan te melden, met vragen en opmerkingen: 611952 of 06 48445711.

*Het BOC-team*

## Collectes

|               | Diac.binn.        | Diac.buit.         | Emmaüs             | Busjes            |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| jan.          | € 1.963,85        | € 115,50           | € 1.381,67         | € 549,85          |
| feb.          | € 226,30          | € 6.088,15         | € 1.438,84         | € 561,50          |
| mrt.          | € 488,55          | € 372,73           | € 983,65           | € 201,00          |
| apr.          | € 622,10          | € 2.891,40         | € 1.567,45         | € 574,20          |
| mei           | € 426,90          | € 2.646,90         | € 1.557,73         | € 390,00          |
| juni          | € 1.275,45        | € 0,00             | € 1.001,36         | € 445,75          |
| juli          | € 1.075,67        | € 470,40           | € 1.505,40         | € 643,35          |
| aug.          | € 1.230,02        | € 313,75           | € 1.039,03         | € 560,10          |
| sept.         | € 269,10          | € 4.253,36         | € 1.302,17         | € 426,95          |
| <b>totaal</b> | <b>€ 7.577,94</b> | <b>€ 17.152,19</b> | <b>€ 11.777,30</b> | <b>€ 4.352,70</b> |



## Financiële thermometer

### Vrijwillige bijdragen t/m sept 2023

|  |   |         |
|--|---|---------|
| Begroot 2023 (kerk, diaconie en kiaww) | € | 275.500 |
| Toegezegd                              | € | 269.000 |
| Ontvangen                              | € | 217.259 |
| Nog te ontvangen toezeggingen          | € | 51.741  |

### Collecten wijkgemeente

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| Begroot 2023         | € | 20.000 |
| Ontvangen tot en met | € | 12.784 |
| Verschil             | € | 7.216  |

### Giften algemeen en acties

|              |   |       |
|--------------|---|-------|
| Begroot 2023 | € | 4.000 |
| Ontvangen    | € | 2.329 |
| Verschil     | € | 1.671 |



# Kerk-app

## Heb jij de Emmaüs-app al?



Met het gebruik van onze eigen Emmaüs-app kunnen we 24/7 kerk-zijn, ook als we niet samen in één ruimte zitten. We kunnen met elkaar meeleven en elkaar bemoedigen. Laat je inspireren door bijvoorbeeld leesplannen rond feestdagen of door een aankondiging van de preek op zondag.

Ook kan je geven aan de collecte, je gebedspunten aandragen of een activiteit aankondigen! De app is geen doel op zich, maar een middel om de dingen die we als kerk altijd al deden nog makkelijker en sneller te kunnen doen.

Heb je de app nog niet, dan ben je van harte uitgenodigd om deze alsnog te downloaden. Scan de QR-code bij dit artikel. Hulp nodig? Vraag het een van ons; we helpen je graag! Zoek contact met ons persoonlijk, via de app of via een mailtje naar: [mswieb@gmail.com](mailto:mswieb@gmail.com).

We kijken er naar uit om u en jou (weer) in de app te ontmoeten! Hartelijke groet vanuit de Emmaüs-app werkgroep,  
*Inge, Erik, Cees, Yorick, Arjo en Manon*



## Gespreksgroep

Op een van de groothuisbezoeken in maart 2023 is het idee ontstaan om een gespreksgroep op te starten. Woensdag 20 september is de eerste avond geweest. Als thema hadden we gekozen om mee te gaan met het jaarthema van de PKN "Ga mee".

Twee vragen stonden centraal deze avond:

1. "Wat inspireert jou in onze kerkgemeenschap"
2. "Wat is jouw plek in de veelkleurige stoet van gelovigen die samen de kerk vormen"

Een meegebracht typerend "voorwerp" kon als symbool op een schaal worden gelegd.

Wat fijn om zo te ontdekken wat ons samenbindt, en wat blijkt, dat is zoveel meer dan wat ons verschildt.

Een nieuwe avond staat gepland op maandagavond 13 november a.s. Voel je welkom.

Bij interesse kunt u/jij contact opnemen met:  
Henriëtte Mostert ([jetmostert@kpnmail.nl](mailto:jetmostert@kpnmail.nl)), 06-23305384  
Jolanda Gijsbertse ([jm.gijsbertse@hotmail.com](mailto:jm.gijsbertse@hotmail.com)), 06-10078152

# Ayuba moest vluchten omdat hij op een dodenlijst stond



**Christenen in Nigeria worden vervolgd door moslimextremisten. Hun haat tegen christenen zit diep en met bruto geweld proberen zij de christenen uit te moorden. De vader van Ayuba werd onthoofd meteen nadat hij vertelde dat hij christen was.**

Ayuba moest daarna vluchten omdat zijn naam op een dodenlijst staat. Hij werd verblind door haat en verdriet en was vastbesloten de moord op zijn vader te wreken. Totdat hij terecht komt in een traumacentrum van Open Doors. Hij leert niet alleen om te gaan met zijn diepe verdriet, maar komt zelfs op een punt waarop hij in staat is de moordenaars te vergeven!

Het brute geweld van Boko Haram is traumatiserend voor veel christenen in de Sub-Sahara, Afrika. Het trekt lange diepe sporen die de levens van christenen verwoesten.

Open Doors kan zich hier niet bij neerleggen. Daarom helpen we mensen met trauma's met gerichte, Bijbelse zorg. Zodat vrouwen en mannen herstellen en staande kunnen blijven. Bidt mee voor Ayuba en het werk van Open Doors in Afrika!



## Communicatie

De Emmaüsgemeente heeft een aantal kanalen om de leden te bereiken. Op de onlangs gehouden gemeentevening hebben we er kort bij stil gestaan. U vindt onderstaand een overzicht.

### Zondagsbrief

Op de 'zondagsbrief' vindt u berichten m.b.t. de kerkdiensten, pastorale berichten en korte, vaak actuele berichten. Wekelijks worden er ca 250 stuks gedrukt en verspreid, per mail worden er ca. 365 stuks verzonden. Daarnaast wordt de aangepaste versie (zonder pastorale berichten) ook op de website geplaatst. Stuur een mailbericht naar de redactie als u deze (ook) digitaal wilt ontvangen: [zondagsbrief@pge.nu](mailto:zondagsbrief@pge.nu).

### Website

Op de website vindt u algemene informatie over de Emmaüs gemeente, de digitale bestanden van de Zondagsbrief en KERKMAG, alsmede grotere foto- en tekstbestanden. Het aantal clicks op de diverse items in 2023 was op 1 november: Diensten 6929 clicks, Zondagsbrief 6306 clicks, KERKMAG 3691, wie is wie

2471 en collecten 2374 clicks. Respectabele aantallen dus! [www.pge.nu](http://www.pge.nu)

### Emmaüs app

De Emmaüs app is eigentijds, zeer actueel en uitermate geschikt voor korte berichten, foto's en mededelingen. In KERKMAG (ook in dit nummer) wordt er regelmatig aandacht aan gegeven. Momenteel zijn er 395 gemeenteleden die deze geïnstalleerd hebben op hun smartphone. Dat zouden er meer kunnen (moeten?) zijn! Zoek (o.a.) in de playstore op 'Emmaüs Bodegraven'.

### KERKMAG

KERKMAG is het (glossy) magazine van de Emmaüsgemeente. Het heeft een aantal vaste rubrieken en wil de gemeenteleden informeren en inspireren. In 2023 verschijnt het, vanwege een gebrek aan redactieleden eerder dit jaar, maar 6 keer. De inmiddels versterkte redactie is voornemens om in 2024 weer de gebruikelijke 10 keer te verschijnen. De oplage is 1400 stuks en bereikt daarmee alle gemeenteleden. Belangrijk dus om KERKMAG in stand te houden!

# Terugblik

## Najaarsmarkt Kringloophuis

Tijdens de Najaarsmarkt hebben we het nieuwe kringloophuis aan het Bodegraafse publiek mogen presenteren. Er zijn zowel op vrijdag als op zaterdag heel veel mensen geweest die ons nieuwe onderkomen bewonderd hebben. Doordat we veel ruimte hebben kunnen we de spullen die we hebben ook goed laten zien. Er was veel interesse voor het nieuwe concept waarbij omzien naar elkaar één van de centrale thema's is. Dit is mogelijk aan de ruime ronde tafel met stoelen in het midden van het gebouw, maar zeker ook in de knusse kamer aan de Rijn, waar je je zonder problemen een eeuw terug in de tijd waant. We hebben al veel bijzondere ontmoetingen gehad! Daarnaast hebben we ook



afscheid genomen van veel mooie spullen omdat ze een andere bestemming kregen. Dit resulteerde in een mooie opbrengst van bijna € 5.000,--. We zijn dankbaar dat velen zich met groot enthousiasme voor het Kringloophuis in willen zetten. Wilt u/jij ook meewerken in het Kringloophuis, meld je dan aan via [lok.vanrijn@gmail.com](mailto:lok.vanrijn@gmail.com) of 06-54370930.

*Namens het Kringloophuis, Maarten Lok*

## Uitnodiging...

**...voor de Senioren-/Ouderenmiddag (75 jaar en ouder) van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs Bodegraven op woensdagmiddag 15 november a.s. in 't Centrum, Willemstraat 15 Dhr. Cor de Horde, royalty expert, uit Amstelveen spreekt over 'Vrouwen op de troon'**

**U**it eigen waarneming vertelt hij over de laatste twee vorstinnen Juliana en Beatrix. De Taakgroep Diaconie nodigt u van harte uit naar deze middag te komen.

**Om 13.30** is de zaal **open**, u krijgt een kopje koffie/thee met iets lekkers, om 14.00 uur heten we u welkom daarna kan de presentatie beginnen, na een hapje en een drankje sluiten we rond 16.30 af.

U kunt zich aanmelden voor 12 november bij één van de onderstaande adressen telefonisch of per mail. Suzan Hille, Merel 4, Bodegraven tel. 0172-611009 of [jehille@ziggo.nl](mailto:jehille@ziggo.nl)

Ans Rodenburg, Koninginneweg 111, Bodegraven tel 0712-611863 of [famrodenburg@hotmail.com](mailto:famrodenburg@hotmail.com)



## Uitnodiging Kerstzang 2023

Op 16 december wordt de 26<sup>e</sup> Kerstzang georganiseerd door interkerkelijk koor Promising Voices in de Dorpskerk te Bodegraven. Dit jaar is het thema 'For Unto Us'.

Met kerst vieren we natuurlijk de geboorte van Jezus, de Zoon van God, maar we staan ook stil bij de moeizame en donkere weg naar dit feest toe. Het koor zal dit eeuwenoude verhaal in samenwerking met ds. Erick Versloot vertellen. Het repertoire is gevarieerd, van klassieke tot uptempo muziek. Ook is er ruimte voor samenzang. Bijzonder dit jaar is dat de solisten voor de Kerstzang uit eigen koor komen, namelijk Arwin, Lianne en Marijke. Het koor staat onder leiding van Leon van Veen en wordt begeleid door een breed scala aan getalenteerde professionele muzikanten.

Ben jij erbij op 16 december? De uitvoeringen zijn om 16.30 en 20.00 uur. Kaartjes zijn € 10,- per stuk, voor kinderen is het 's middags € 5,-. Je bent van harte uitgenodigd om de geboorte van Jezus met ons te komen vieren! **Kaarten zijn te koop via de website**

[www.zingenindekerk.nl](http://www.zingenindekerk.nl). Kijk voor meer informatie op [www.promisingvoices.nl](http://www.promisingvoices.nl).

### For unto us

*Want een Kind is ons geboren  
Een Zoon is ons gegeven  
En de heerschappij rust op Zijn schouder  
En men noemt Hem  
Wonderbare Raadsman  
Machtige God  
Eeuwige Vader  
Vredevorst*

**Kerstzang**  
Voorheen Volkskerstzang

**16** | **DEC** | **2023**  
16:30 | & | 20:00

**Dorpskerk Bodegraven**

*For unto us*

Interkerkelijk koor Promising Voices o.l.v Leon van Veen  
Kaarten à €10,- verkrijgbaar via [Zingenindekerk.nl](http://Zingenindekerk.nl)

Presentatie door  
**Promising Voices**



**Dinsdag 21 november organiseert de PCOB een bijeenkomst met daarin een presentatie door Jan Kooij over het Leger des Heils.**

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk.

Het doel van het Leger des Heils is: Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus "in woord en daad".

Heden ten dage zijn het daklozen, verslaafden, prostituees en eenzamen die op de steun van het Leger des Heils kunnen rekenen.

Vooral "majoor" Bosshardt en haar "Goodwill-centrum" in Amsterdam hebben het Leger des Heils na de oorlog een gezicht gegeven.

U bent om 14.30 uur van harte welkom in 't Centrum.

## Bedankje

De aandacht ons geschonken ter gelegenheid van mijn 70-jarig ambtsjubileum, in de vorm van een prachtig bloemstuk, uw voorbede en gelukwensen, hebben ons zeer goed gedaan.

Hartelijk dank daarvoor!

*ds. en mevr. T. Poot*



## Bericht van het Koor Revival

Zing je graag dan is het mogelijk om ook dit jaar met het koor Revival mee te zingen in een Kerstnacht-dienst. Dit jaar niet in Bodegraven, maar in de Petruskerk in Woerden.

De repetities met de meezingers zijn donderdagavond v.a. 9 november van 20.00 tot 22.00 uur. Je bent voor de repetities van harte welkom in de Ontmoetingsruimte van 't Centrum, Willemstraat 15, Bodegraven.

Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met  
Gerry Domburg, E: jaapgerdydomburg@gmail.com – T: 06 1871 7048  
Jan Kroon, E: kroonjan@hetnet.nl, T: 06 1152 0247

*Namens het bestuur Revival, Gerry Domburg, secretaris*

## Taize lees-rooster

|                  | 5-11 november  | 12-18 november | 19-25 november | 26 nov.-2 dec. | 3-9 december |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>zondag</b>    | Mt 23:1-12     | Mt 25:1-13     | Mt 25:14-30    | Mt 25:31-40    | Mc 13:33-37  |
| <b>maandag</b>   | Mt 6:25-34     | Js 55:6-11     | Ps 138         | Zach 8:16-23   | Joh 1:35-42  |
| <b>dinsdag</b>   | Mt 6:25-34     | 1 Joh 4:16-19  | Tit 3:4-7      | Rom 12:14-21   | Mi 6:6-8     |
| <b>woensdag</b>  | Fil 3:12-21    | Ps 138         | Sir 7:32-36    | 1 Kor 1:4-9    | Fil 4:12-20  |
| <b>donderdag</b> | Hos 14:2-9     | Jak 1:21-25    | Hos 11:1-9     | Joh 4:4-26     | Js 2:1-5     |
| <b>vrijdag</b>   | Rom 52:1-2     | Hnd 10:34-43   | Rom 5:1-11     | Openb 1:1-8    | Hnd 5:17-33  |
| <b>zaterdag</b>  | 2 Tim 3:14-4:2 | Rom 12:3-13    | 1 Kor 15:54-58 | 2 Pe 3:8-18    | Lc 24:35-48  |

bron: [www.taize.fr/nl\\_article158](http://www.taize.fr/nl_article158) of google op: taize lees-rooster-bijbelteksten voor elke dag.



# Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

## Kerkdiensten

### 1 november 2023

|               |       | Wijk |                              |
|---------------|-------|------|------------------------------|
| Dorpskerk     | 14.30 | 1    | ds. A.J.R. Treur, Bodegraven |
| Dorpskerk     | 19.30 | 2    | ds. H.J. Lam, Moordrecht     |
| Bethlehemkerk | 19.30 | 1    | ds. A.J.R. Treur, Bodegraven |

### 5 november 2023

|               |       |   |                                       |
|---------------|-------|---|---------------------------------------|
| Dorpskerk     | 9.30  | 1 | ds. A.J.R. Treur, Bodegraven          |
| Dorpskerk     | 18.30 | 2 | prof. J. Hoek, Veenendaal             |
| Bethlehemkerk | 9.30  | 2 | ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf |
| Bethlehemkerk | 18.30 | 1 | ds. B.J.W. Ouweland, Andel            |

### 12 november 2023

|               |              |   |                              |
|---------------|--------------|---|------------------------------|
| Dorpskerk     | 9.30         | 1 | ds. A.J.R. Treur, Bodegraven |
| Dorpskerk     | <b>17.00</b> | 2 | ds. A.J.R. Treur, Bodegraven |
| Bethlehemkerk | 9.30         | 2 | ds. C. van de Scheur, Eemnes |
| Bethlehemkerk | 18.30        | 1 | ds. J. van Rump, Barneveld   |

### 19 november 2023

|               |       |   |                              |
|---------------|-------|---|------------------------------|
| Dorpskerk     | 9.30  | 1 | ds. A.J.R. Treur, Bodegraven |
| Dorpskerk     | 18.30 | 1 | ds. A.J.R. Treur, Bodegraven |
| Bethlehemkerk | 9.30  | 2 | ds. H. Liefing, Gouda        |
| Bethlehemkerk | 18.30 | 2 | ds. H. Liefing, Gouda        |

### 26 november 2023

|               |       |   |                               |
|---------------|-------|---|-------------------------------|
| Dorpskerk     | 9.30  | 2 | ds. A.J.R. Treur, Bodegraven  |
| Dorpskerk     | 18.30 | 1 | ds. T.C. Verhoef, Nijkerk     |
| Bethlehemkerk | 9.30  | 1 | ds. D. Wolters, Amsterdam     |
| Bethlehemkerk | 18.30 | 2 | ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk |



# Kerkdiensten Emmaüs

|             |                        |              |   |
|-------------|------------------------|--------------|---|
| 1 november  | Lutherkerk             | <b>19.30</b> | Ds. J. Overeem (Dankdag voor gewas en arbeid)                                   |
| 5 november  | Ontmoetingskerk        | 09.30        | Ds. G. Geitenbeek (bloemenzondag m.m.v. Spirit)                                 |
|             | Lutherkerk             | 18.30        | Songs of Praise, Kees de Bruijn   |
| 12 november | Ontmoetingskerk        | 09.30        | Arjo van der Steen, Doopdienst  |
|             | Lutherkerk             | 18.30        | Ds. Adri v.d. Wal   |
| 19 november | Ontmoetingskerk        | 09.30        | Ds. Adri v.d. Wal   |
|             | Lutherkerk             | 18.30        | Arjo van der Steen  |
| 26 november | Ontmoetingskerk        | 09.30        | Marianne Verburg en ds .Adri v.d. Wal<br>(Eeuwigheidszondag m.m.v. de Cantorij) |
|             | Lutherkerk             | 18.30        | Ds. J.H. Adriaanse  |
| 3 december  | Ontmoetingskerk        | 09.30        | Ds. Adri v.d. Wal (1 <sup>e</sup> Advent)                                       |
|             | <b>Ontmoetingskerk</b> | <b>12.00</b> | Arjo van der Steen (SHH m.m.v. Emmaüs-band)                                     |
|             | Lutherkerk             | 18.30        | Arjo van der Steen (Songs of Praise)  |



## Weeksluiting Vijverhof

### Datum

4 november  
11 november  
18 november  
25 november

### Voorganger

dhr. L. Blom  
mw. C. de Goede  
mw. P. Verra  
dhr. A. Grijsenhout

### Begeleiding

Muziekgroep  
Cantorij o.l.v. Sjaak Warnaar  
St. Lucia koor  
dhr. P. van Lunteren

2 december

mw. K. Strijdhorst

dhr. W. Kusee



**GOUDRIAAN  
JONGERIUS  
BOUW**



**Betrokkenheid, betrouwbaarheid,  
flexibiliteit en transparantie...**



De Groendijk 63, Waarder | [www.goudriaanjongerius.nl](http://www.goudriaanjongerius.nl) | (0348) 50 13 26



**Heating Service**  
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen  
Klimaatbeheersing  
Zonne-energie  
Service en onderhoud

**UW DUURZAME PARTNER  
IN TECHNIEK EN COMFORT**

Wegland 70, 2115 SN Nieuwedorp  
T: 0118 42 80 22 | E: info@heating-service.nl

**WWW.HEATINGSERVICE.NL**



**DÉ BOUWMARKT  
VAN BODEGRAVEN!**

**KAR  
WEI**

KARWEI Bodegraven  
Lemsteraak 2  
2411 NC Bodegraven  
0172 - 61 11 02  
[www.karwei.nl](http://www.karwei.nl)



**ELKE WERKDAG  
OPEN 9-9**  
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

**UNIQUE**  
**BEDRIJFSKLEDING**

24/7 ONLINE UW BEDRIJFSKLEDING EN PBM BESTELLEN  
VIA HET UNIQUE KMS (KLEDING MANAGEMENT SYSTEEM)



**Freek van Stalduinen**  
Meubel- & Timmerwerken

Telefoon: 0172 616 727 ■ Mobiel: 06 230 210 64

Tafels ■ Kasten ■ Deuren ■ Ramen ■ Kozijnen ■ Belimmeringen



*80 jaar*  
**Vreeken  
& Meijer**  
makelaardij

**VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES**

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25  
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl



**VAN DIEIJEN** Administratie  
en Belastingadvies

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |  
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc  
06 480 555 34 | 0172 257012  
anke@vandieijenadvies.nl  
www.vandieijenadvies.nl

Lemsteraak 1  
2411 NC Bodegraven



**vandambrillen**

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747  
www.vandambrillen.nl



**DRIEMAN**  
GARANTIEMAKELAARS

Aankopen  
Verkopen  
Taxaties  
Nieuwbouw

Marktstraat 6  
2411 BE Bodegraven  
Tel. (0172) 46 08 00



**Persoonlijke begeleiding  
rondom uw afscheid**

Telefoon 06-28 64 51 40  
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl  
Dag en nacht bereikbaar



**baelde** uitvaarten