

NASHVILLEVERKLARING

Onze wijkgemeente Emmaüs heeft er in het verleden al voor gekozen om geen onderscheid te (willen) maken tussen mensen, niet tussen man en vrouw, niet tussen hetero en homo.

Emmaüs heeft er ook voor gekozen om daarbij als zich dat zou voordoen ook een homohuwelijk in te zegenen, omdat er geen onderscheid gemaakt wordt.

Er is in onze samenleving veel commotie vanwege de zogenaamde Nashvillerverklaring.

In Trouw zegt Stefan Paas - Theoloog des Vaderlands -

‘dit in het Nederlands vertaalde Amerikaanse document stelt kwesties rond homoseksualiteit, gender en geloof “op een buitengewoon ongevoelige, domme en botte manier” aan de orde.

En:

In de verklaring ontbreekt elk besef van context en achtergrond bij de Bijbel. Het pakt lukraak wat teksten en gooit die op een hoop. Voor zover er argumentatie plaatsvindt is die puur gebaseerd op biologie. Dat is niet echt theologische argumentatie.”

De kerkenraad meent dat het niet de bedoeling is om met iedere ophef in de samenleving mee te doen of een standpunt duidelijk te maken, maar in dit geval is er voor gekozen om - opnieuw – duidelijk te maken dat Emmaüs een open kerk is, waar iedereen welkom is.

Daarom deze verklaring, maar daarom ook de vlag buiten, om ook naar buiten toe te laten weten dat wij een andere kerk voorstaan dan de opstellers en ondertekenaars van de Nashvillerverklaring.

Laat de liefde ongestraft bloeien....