

# KERKMAG



# Colofon

## Jaargang 18 nummer 4, mei 2024

**KERKMAG** is een uitgave van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

**Kopij KERKMAG** KERKMAG@pge.nu

**Zondagsbrief** zondagsbrief@pge.nu

**Website** www.pge.nu

**Website redactie** redactie@pge.nu

**Facebook** @emmausbodegraven

**Rekening** NL93 RABO 0373 7168 77  
t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG

**Redactie** Chris Verra, Cora Pool, Erik de Gier,  
Gijs Kemp en Ineke Post

**Ontwerp** Posterum Grafische Vormgeving

**Ontwerp/druk** Verloop drukkerij, Alblasterdam  
www.verloop.nl

**Oplage** 1200 exemplaren

Nr.	maand	Sluiting	Bezorgen
05.	juni	17 mei	5 juni
06.	juli/augustus	14 juni	3 juli
07.	september	16 augustus	4 september
08.	oktober	13 september	2 oktober
09.	november	18 oktober	6 november
10.	december24/ januari 2025	15 november	4 december



## Adressen en contactinfo

### Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11  
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12  
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

### Lutherkerk

Noordstraat 2  
Beheerder Henk Pauw  
0172-61 61 38  
lutherkerkbodegraven@gmail.com

### Predikant

Wnd. ds. Adri van der Wal  
023 5630997  
a\_vd\_wal@hotmail.com

### Kerkelijk werkers

Marianne Verburg  
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam  
06- 3984 2850  
emmauskerkmarianne@gmail.com

Arjo van der Steen

Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven  
06-55 55 33 73  
arjo.pge@aol.com

### Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus  
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven  
06-1831 1916  
scriba@pge.nu

### Coördinator Pastoraat

Eric Bette  
06-36 16 32 20  
pastoraat@pge.nu

### Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee  
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven  
0172-61 81 68  
penningmeester@pge.nu

### Taxidienst aanvragen

H. Peters 06-5168 5793

### Hulpvragen Taakgroep Diaconie

*Financieel:*  
Anton van Rijn, 06-24689743  
*Praktisch:*  
Kees Mak, 06-30 03 99 39

### Contactpersoon Mantelzorg

Marian Domburg, 0172-615037

### Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker  
Karpelaar 11, 2411 DA Bodegraven  
06-42 63 73 40  
kerkelijkbureau@pge.nu

### Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344  
preekvoorziening@pge.nu

### Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47  
kerkradio@pgbkerken.nl

### Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben  
Burg. Le Coultrestraat 19  
adri3.vanderben@gmail.com

### Kringloophuis

aan het Van Tolplein naast  
Van Tolstraat 25. De openingstijden zijn:  
woensdag 13.00-16.00 uur, vrijdag 10.00-  
16.00 uur en zaterdag 13.00-16.00 uur

### Bankrekeningen

NL 68 RABO 0373 7166 48  
Tnv Protestantse Gemeente  
Bodegraven inz. Cluster Emmaus  
NL 46 RABO 0373 7166 56  
tnv Diaconie Buitenland PG Emmaus  
NL 07 RABO 0373 7099 86  
tnv Diaconie Binnenland PG Emmaus

### Collectebonnen

*Bestellen en betalen*  
[https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/  
home.html](https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/home.html)

### Afhalen

dinsdagochtend 10-12 uur  
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1

## Inhoudsopgave

Van de redactie	3
Opinie	4
125 jaar Kerkgebouw expositie	5
Van de voorzitter	6
Vrijwilligersavond	6
Veranderingen erediensten	7
In Memoriam	8
Inspiratieweekend	8
Interview Marianne Verburg	9
Zin in een tuin	10
Marcus nader bekeken	10
De Veldwerkers	11
Emmaüs app	13
Weeksluiting Vijverhof	14
Kerk in de week	14
Zomermarkt	15
Dorpskwis	16
Piano Tour Bodegraven	17
BOC	17
Inbox	18
PCOB	18
Kerkdiensten Emmaüs	19
Collectedoelen	19

### IK ZOEK HULP

De Diaconie wil helpen waar geen helper is. Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met acute geldnood. Soms malen ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in ernstige problemen komen.

Dan fungeert de diaconie als extra vangnet voor mensen.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, bel of mail dan.

Tel: 0172- 616837 of 06-24689743

Mail: [Stillehulp@pge.nu](mailto:Stillehulp@pge.nu)

We leven in een snelle tijd. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. In bedrijven is verandering de enige constante factor. En in die turbulente, vaak onzekere omstandigheden heeft dit nummer van KERKMAG het thema Wereldkerk. De Wereldkerk die al meer dan 2000 jaar bestaat en die Pinksteren als haar startpunt ziet. Het feest van de Geest, dat we deze maand vieren. De Geest die mensen in die Wereldkerk samenbrengt, inspireert en tot steun is. De constante factor, altijd aanwezig, ook als wij niet opletten.

Op de voorpagina ziet u kerkgebouwen uit diverse windstreken. Ze zijn even gevarieerd als de Wereldkerk is: van imposant tot lieflijk, van modern tot traditioneel, van jong tot oud. Overal tekens dat mensen samenkomen, tekens van hoop.

Ook ziet u de Ontmoetingskerk afgebeeld. Al 125 jaar ons kerkgebouw. In de week van 12 mei staan we stil bij dit mooie jubileum met op 18 mei een tentoonstelling. Verderop leest u er meer over.

Op de gemeenteavond van 11 april ging het over de toekomst van de kerk. Over de zorgen over ontkerkelijking maar ook over de hoop die we kunnen putten uit veel mooie initiatieven. Als gemeente kijken we uit naar de komst van een nieuwe predikant. Lees hierover verderop meer en houd de snellere communicatiekanalen in onze gemeente in de gaten, de zondagsbrief, de Emmaüs-app of de website [pge.nu](http://pge.nu).

Op diezelfde gemeenteavond hadden we een mooi gesprek over KERKMAG. Aan de hand van diverse vragen keken we naar mogelijke verbeteringen en ook wat er goed gaat. Het inspireert ons als redactie om door te gaan en onze bijdrage te leveren aan de toekomst van onze kerk. Een klein schakeltje in de Wereldkerk. Veel leesplezier!

*Chris Verra*



## Deel uitmaken van een wereldwijde gemeenschap

**“Het kan inspirerend zijn om weer eens te ervaren dat je in een wereldwijde gemeenschap staat.” Die woorden schreef een vroegere secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, ds. W.R. van der Zee, in het voorwoord van zijn boekje “Vlam van de Geest. Gebeden uit de oecumene” (Kampen 1991). Het boekje is mij lief, omdat het me er steeds aan herinnert dat wij als christelijke gelovigen ter plaatse deel zijn van een veel groter verband.**

**J**e bent als gelovige en als geloofsgemeenschap verbonden met vele anderen, mensen met vele kleuren, rijk en arm, die allen in eigen talen hetzelfde geloof delen. Ik zie dat in Hoofddorp terug in de steeds internationaler wordende plaatselijke Rooms-katholieke geloofsgemeenschap.



### Herkenning

Een van de gebeden in het boekje komt uit de Democratische Republiek Congo, het land dat op het moment dat de publicatie verscheen, nog Zaïre heette:

*O God,*

*Gij hebt leven gegeven.*

*Wij bidden U voor de kerk  
in de hele wereld:*

*heilig haar leven,*

*vernieuw haar eredienst,*

*geef kracht aan haar getuigenis,*

*herstel haar eenheid,*

*versterk hen die samen zoeken*

*naar de gehoorzaamheid  
die verbindt,*

*genes de verdeeldheid*

*die uw kinderen van elkaar scheidt,*

*zodat zij door de band van de vrede  
de eenheid van de Geest bewaren.*

Samen met mensen die ik niet ken, deel ik dit gebed, deze inspiratie. Je hoeft elkaar niet te kennen om toch herkenning te kunnen hebben. Met de christenen achter dit gebed deel ik dezelfde wensen, bid ik om dezelfde dingen.

### Groei van de kerk

Ooit begon de christelijke kerk als een stroming binnen het Jodendom. Gaandeweg raakten er steeds meer niet-Joodse mensen

bij betrokken. We zien dat in het Bijbelboek Handelingen gebeuren. We noemen dat boek “Handelingen der apostelen”. Maar het draait in Handelingen feitelijk niet om het mensenwerk, maar om God die door mensen heen aan het werk is. De christelijke geloofsovertuiging heeft zich nadien steeds verder verspreid. Daarbij zijn soms middelen gebruikt, die niet door de beugel konden. Dat is een van de schaduwkanten van de kerk uit de geschiedenis. Omgekeerd is de kerk op vele plaatsen en op vele terreinen tot zegen geweest en is zij nu tot zegen. Vanuit de christelijke inspiratie dienden en dienen velen de maatschappij met hun gaven van hart en handen.

### Wereldraad van Kerken

In 1948 werd de Wereldraad van Kerken opgericht. Deze grootste oecumenische organisatie streeft naar wereldwijde samenwerking tussen kerken. In 2023 is het 75-jarig bestaan gevierd. De Raad is niet alleen belangrijk voor de ontmoeting tussen kerken en samenwerking van kerken, maar werkt ook aan vrede en recht tussen volken.

### Nederlandse Raad van Kerken

In Nederland bestaat de Nederlandse Raad van Kerken, opgericht in 1968. Het is een samenwerkingsverband van 19 christelijke kerken en organisaties. Sinds 1 april j.l. is mijn vroegere Hoofddorpse collega ds. Coen Wessel algemeen secretaris van deze Raad. Ieder jaar organiseert de Nederlandse Raad van Kerken haar Oecumenelezing in de Geertekerk in Utrecht, op 12 april j.l. gehouden door de econoom Paul Schenderling over het thema

“Samenleven na de groei”, waarin hij aan de hand van het Bijbelboek Exodus zoekt naar wegen voor een andere leefstijl. Zo hebben de kerken gezamenlijk ook een maatschappelijke inbreng.

### Lokale Raden van Kerken

Op vele plaatsen in Nederland bestaat een lokale Raad van Kerken. In mijn woonplaats Hoofddorp is veel van wat aan bezinning en verdieping plaatsvindt ondergebracht bij de Raad van Kerken en worden jaarlijks met de Pinkstereven gezamenlijke diensten belegd van de Protestantse Gemeente te Hoofddorp, de Rooms-katholieke

parochie Joannes de Doper en de Doopsgezinde Gemeente. Ook wordt jaarlijks door de lokale Raad van Kerken een krans gelegd op 4 mei.

### Verbinden

Samen geloven leert nieuwe dingen zien. Zo zijn in onze kerken de doopkaars, de stola geïntroduceerd vanuit oecumenische contacten, evenals vespers in de Goede Week, om maar enkele dingen te noemen. Samen bidden, samen zingen verdiept, samen over grenzen heen de Schriften lezen brengt nieuwe diepten van oude woorden naar boven. Wezenlijk is het daarbij te

letten op de Geest van God die kan verbinden. Het is van grote waarde meer te letten op dat wat verbindt dan op wat scheidt.

### Zegen

Ik besluit deze bijdrage met de zegen die is uitgesproken in de slotviering van de grote samenkomst in de Koreaanse stad Seoul in 1990: *Moge Gods liefde ons omgeven, moge Gods trouw ons dragen, en moge Gods vrede ons hart vervullen bij al ons streven God en mensen van dienst te zijn.*

*ds. Adri van der Wal*

## 125 jaar Kerkgebouw zaterdagochtend 18 mei 2024

### Op zaterdag 18 mei bestaat het kerkgebouw van de Ontmoetingskerk 125 jaar!

**D**at willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wij zijn dankbaar dat wij al zo lang dit gebouw als ‘Huis van God’, waarin we samenkomen om Hem en elkaar te ontmoeten, hebben mogen gebruiken.

Er is op zaterdagochtend van 9.30 uur - 12.30 uur een foto-expositie over 125 jaar Kerkgebouw ingericht in ‘t Centrum.

Cock Karssen is aanwezig voor het beantwoorden van vragen en een toelichting. Voor een kopje koffie wordt gezorgd!

Namens de taakgroep Beheer en Financiën  
*Wim Komrij*



# Van de voorzitter

## Beroepingsprocedure

**Het beroep op dominee Annelene Metz maakt in onze wijkgemeente veel los. De blijdschap dat wij na vele jaren weer een dominee mogen verwelkomen die bewust de keuze voor Emmaus heeft gemaakt, is daar ook alle aanleiding voor.**

In de afgelopen weken hebben wij ons ingespannen de beroepingsprocedure zonder fouten te laten verlopen. Het vraagt nogal wat stappen en handelingen om uiteindelijk het beroep officieel uit te kunnen brengen. De beroepingscommissie verdient onze dank en complimenten voor de nauwkeurige aanpak van haar werk. Wij zullen daar vanzelfsprekend in de komende periode nog goed aandacht aan geven. In die komende maanden zal alle inzet gericht moeten zijn op een goed voorbereid en warm welkom voor onze nieuwe predikant. De gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd geven

mij veel vertrouwen in de samenwerking. In de volgende KERKMAG hoop ik wat concreter te kunnen zijn over de datum waarop wij dominee Metz echt kunnen verwelkomen. Ondertussen gaat het kerkelijk leven in Emmaüs gewoon door. Ik kijk met veel enthousiasme terug op de gemeenteavond van 11 april waarop dominee Aarnoud van der Deijl ons meenam in zijn visie op de Kerk van de Toekomst. Hij relativeerde de onrust over die toekomst en adviseerde ons vooral met enthousiasme ons werk in de kerken voort te zetten. Krampachtigheid en angst horen daar in zijn ogen niet bij. Op dezelfde avond

kreeg de redactie van KERKMAG de gelegenheid onder de aanwezigen hun mening over KERKMAG te geven. De zaal werd gevraagd hier actief in mee te doen. Het resultaat moet voor de redactie als zeer bevredigend zijn ervaren, zij kregen als cijfer een dikke negen.

Wij doen als kerkenraad ons uiterste best de vacatures in allerlei ambten en functies op te vullen. Hulp en meedenken vanuit de gemeente wordt hierbij zeer gewaardeerd.

In de week voor Pinksteren zullen wij op zondag 12 mei en de dagen daarna stil staan bij het feit dat 125 jaar geleden ons kerkgebouw aan de Spoorstraat in gebruik werd genomen. Dankbaarheid overheerst daarbij maar zeker ook in het besef dat de oude scheidslijnen van toen nu zijn weggenomen.

Met hartelijk groet,  
*Koos Karssen*

## Uitnodiging vrijwilligersavond vrijdagavond 17 mei 2024

Op vrijdagavond 17 mei wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd in de ontmoetingsruimte. We zijn dankbaar dat er zoveel vrijwilligers zijn die het samen kerkzijn mogelijk maken. 'Vrijwilligers worden niet betaald, maar zijn wel goud waard'

We willen als dank voor jullie inzet een gezellige avond organiseren met een hapje en een drankje.

Cock Karssen is bereid gevonden om een presentatie te houden over 125 jaar Ontmoetingskerk aan de hand van het nodige historische fotomateriaal. En de bingo ontbreekt natuurlijk ook niet! U bent vanaf 19.45 uur van harte welkom.

Namens de taakgroep  
Beheer en Financiën,  
*Wim Komrij*



## Veranderingen erediensten

**We zijn een maand onderweg met de veranderingen rondom de erediensten. Een aangepast aanvangstijdstip én maar één dienst per zondagmorgen.**

**E**n juist in die eerste maand waren die veranderingen al heel merkbaar.

Een SHH-dienst, een Philadelphia-dienst én een Top 2000 dienst als enige dienst van de morgen. En daarvan ook nog twee diensten die niet op het nieuwe standaardtijdstip 10.00 uur, maar om 11.00 uur begonnen.

Als we dat allemaal vooraf hadden kunnen plannen hadden we die veranderingen misschien wat rustiger kunnen opbouwen, maar de planning van de diensten gebeurt nu eenmaal lang van tevoren (zo is het rooster van 2025 al zo goed als rond), dus dat liep nu eenmaal zo. Aan de andere kant weet je nu direct dat je elke zondag goed moet opletten hoe laat de kerk begint. Dat zit er meteen in.

Zoals in de vorige artikelen van de Taakgroep Eredienst over deze veranderingen is vermeld, worden de diensten ingedeeld in drie categorieën.

Eén van die categorieën is 'Ontmoeten en Beleven' waarin het samen gemeente zijn een belangrijk uitgangspunt is. De Kliederkerk en de Sunday Half Hour diensten vallen bijvoorbeeld in die categorie. Maar er zijn meer diensten in het rooster ingepland die in die categorie vallen waarvan de invulling nog bepaald moet worden.

Een aantal weken geleden heeft een groep, met afvaardiging vanuit de voorgangers, de taakgroep

Jongeren, de Diaconie en de taakgroep Eredienst, nagedacht over een 'format' dat gebruikt kan worden bij de invulling van dergelijke diensten. Dit format is geen vaste liturgie, maar daarin zijn onderdelen opgenomen, die in zo'n dienst kunnen terugkomen. Hoe dat wordt ingevuld is aan de voorbereidende groep en die heeft veel vrijheid om dat te doen.

De eerste dienst die op deze manier wordt voorbereid is op 2 juni. Deze

voorbereiding is een samenwerking van taakgroep Eredienst, de diaconie en de voorganger van die morgen, ds. Adri v.d. Wal. Het idee is dat deze 'Beleven'-diensten steeds door een nieuw samengesteld groepje wordt voorbereid. Als je het leuk lijkt om daar eens aan mee te doen, meld je dan bij één van de leden van onze taakgroep! In het najaar staan een aantal nog niet ingevulde 'Beleven'-diensten gepland. We vinden het leuk als je zo'n dienst mee wilt helpen vormgeven.

De Taakgroep Eredienst,  
*Brenda Riegman, Esther Kevelam, Willeke van Vreedendaal, Silvia Kusee, Klaas van Donk, Sander van Vliet, Inge Bunt, Kees de Bruijn*

Als taakgroep zijn we blij dat sinds maart ds. Adri v.d. Wal bereid is gevonden om de vergaderingen van de taakgroep Eredienst bij te wonen en daar als theologisch en liturgisch geweten ons te ondersteunen, ons van advies te voorzien en te fungeren als klankbord. Als taakgroep hebben we die professionele ondersteuning de afgelopen tijd gemist, dus we zijn heel blij dat Adri dat wil doen!





# In Memoriam

## In Memoriam Arie Vreeken

“Herinner mij zoals ik was”, staat boven aan de rouwkaart van Arie Vreeken. Hij werd geboren op 25 juni 1938 te Bodegraven en overleed op 26 maart 2024 te Reeuwijk. Arie werd geboren in een gezin van vier jongens en één meisje. Zijn opvoeding, de status van het familiebedrijf en de plek in de kinderrij, met drie broers boven hem, hebben invloed gehad op hoe hij zijn leven leefde. Arie trouwde met Marjo en samen kregen zij drie kinderen, zes kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Arie was geen prater, wel nauwkeurig en een man van gewoontes. Geloven en naar de kerk gaan dat deed je gewoon, het hoorde erbij en was bovendien gezellig. Psalm 23 werd gekozen voor de dienst bij de uitvaart op 30 maart. Arie fietste graag en beleefde daar misschien wel de groene,



grazige weiden, waarover de psalm spreekt, en de rust en pracht van Gods schepping. Maar Arie kende ook de donkere dalen van het leven. In de laatste fase van zijn leven moest hij zijn zelfstandigheid los laten en werd hij afhankelijk van Marjo en de zorg. Door de grote toewijding van Marjo ervaarde hij haar als zijn stok en staf, zijn houvast. Ook toen hij de laatste

anderhalf jaar in de Reehorst verbleef. Of de Heer dan zijn herder was, zoals de psalm schrijft, daar praatte hij niet zo over. Maar door Marjo heen mocht hij dit wel ervaren. Arie is op zijn manier zijn weg gegaan naar het huis van de Heer, het Hemels Koninkrijk. Daar waar hoofden gezalfd worden, bekens overstromen en hij rust heeft bij groene weiden en vredige stromen.

*Marianne Verburg*

## Het is weer tijd voor: een inspiratieweekend!

**Met veel enthousiasme zijn we gestart met het organiseren, van wat belooft een mooi weekend te worden. “Een weekend om nieuwe inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten, de verbinding te vinden/zoeken, de bezieling te ervaren en samen kerk te zijn”.**

**E**en weekend waar niets moet en alles mag. We bieden een programma met gezelligheid, creativiteit, spiritualiteit en frisse buitenlucht in een prachtige omgeving... We nodigen iedereen uit die met ons kleur wil geven aan dit weekend.

**Wanneer:** 22 november tot 24 november (vrijdagavond vanaf 19 uur tot zondagmiddag 16 uur).

**Waar:** Hoeve Wetermans, bij Esther en Gerrit Coes, in Olst.

**Geschatte kosten:** 150 euro p.p (incl. verblijf en maaltijden).

Voor wie de kosten een bezwaar zijn, laat het ons weten, we denken graag in mogelijkheden. Belangrijk is dat iedereen die wil, mee kan gaan.

Maar: het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan, liefst voor eind mei. Overigens, er is één mindervalide kamer voor twee personen.



Benieuwd naar de locatie en omgeving? Kijk op de website [www.hoevewetermans.nl](http://www.hoevewetermans.nl)

Anmelden en informatie bij:  
Petra Verra, [p.verra@docentplus.nl](mailto:p.verra@docentplus.nl), 06 18584276  
Adrie Zaalberg, [a.zaalberg@freeler.nl](mailto:a.zaalberg@freeler.nl), 06 46512912

*Taalgroep Bouwen & Ontmoeten  
Namens de voorbereidingscommissie: Adrie, Elian,  
Nathalie, Petra*



## Een interview met Marianne over het begeleiden van uitvaarten

**De pastores van Emmaüs worden gevraagd om uitvaartdiensten en begrafenissen te leiden. Maar wat gaat hier eigenlijk aan vooraf? Hoe worden zij benaderd? Wat komt er kijken bij het leiden van een uitvaart? En hoe ervaren zij dit persoonlijk? Om antwoord te krijgen op deze vragen ga ik even op de koffie bij mijn collega Marianne Verburg voor een interview.**

### **Hoe word je gevraagd om een uitvaart te leiden?**

Meestal word ik persoonlijk benaderd door de uitvaartondernemer. De familie heeft meestal al van tevoren bedacht door wie zij willen dat de uitvaart geleid wordt. Soms is dit ook op verzoek van de overledene zelf. In situaties van ziekte is er bijvoorbeeld al regelmatig pastoraal contact geweest met de overledene. Dan is het meestal vanzelfsprekend dat ik deze uitvaart ook leid.

Maar het komt ook voor dat er gevraagd wordt of wij als gemeente Emmaüs de uitvaart willen verzorgen. In deze situatie overleggen we als pastores met elkaar wie er beschikbaar is.

### **Hoe bereid je een uitvaart voor?**

Naar aanleiding van het gesprek met de familie bereid ik een dienst voor met een liturgie en overdenking. Dit gebeurt ook in samenwerking met de uitvaartondernemer.

### **Wie is er verantwoordelijk voor de uitvaart?**

In de eerste plaats is het de familie die verantwoordelijk is voor de uitvaart. In samenwerking met de uitvaartondernemer zorgt

Emmaüs ervoor dat de wensen van de familie tot uiting komen. De dienst valt dan onder de verantwoordelijkheid van Emmaüs en dat wordt zichtbaar door de aanwezigheid van een ouderling.

### **Hoe kunnen gemeenteleden zich voorbereiden op een uitvaart?**

Ik merk dat als mensen bewust bezig zijn met hun laatste levensfase, dat ze dan vaak al liederen, een Bijbeltekst en andere wensen rondom hun uitvaart op papier hebben staan. Het zou voor iedereen een mooi onderwerp zijn om dit eens met zijn familie en/of geliefden te bespreken.

Eventueel is er ook een boekje beschikbaar waarin de wensen rondom een uitvaart ingevuld kunnen worden. En uiteraard zijn wij als pastores bereid om daar met mensen over in gesprek te gaan.

### **Hoe ervaar jij het persoonlijk om een uitvaart te leiden?**

Het is mooi en dankbaar werk, omdat ik een familie op zo'n belangrijk en kwetsbaar moment mag begeleiden. Voor mij is het de uitdaging om het verhaal van de overledene en de nabestaanden te verbinden met het verhaal van God.

### **Hoe is het contact met de familie na afloop van een uitvaart?**

Ik vraag altijd of er behoefte is aan nazorg in de vorm van een familie- of persoonlijk gesprek. Soms is het nodig om iemand vaker te bezoeken in een rouwproces. Daarnaast hebben we als pastores het plan opgevat om een rouwgroep op te starten.

*Arjo van der Steen*



# Bouwen en Ontmoeten

## Zin in een Tuin? Ga mee!

Midden in Hoofddorp ligt bij de Joannes de Doperkerk een oase van rust: de Bijbelse Tuin.



**D**at is niet zomaar een fraaie tuin. Van de voormalige kloostertuin is een ware lushof gemaakt met bomen, planten en beelden. Veel bomen, bloemen en planten die hier staan kom je ook in de Bijbel tegen. Ze hebben vaak een symbolische betekenis. Je vindt er overal in de tuin voorbeelden van, die uitdagen tot filosoferen, overwegen, vragen stellen, zingen en spelen. Zinvol!

Waarom heten die oranje bloemetjes-met-bruine-hartjes

“Suzanne met de mooie ogen”?  
Waarom staan er appelbomen in de tuin? En olijfbomen? En die “ceder van de Libanon” uit Psalm 92?  
Welke verhalen zitten er achter de meer dan 50 kunstwerken?  
De meeste beelden zijn van de hand van de bekende kunstenaar Karel Gomes. Er staan ook beelden van Antoinette Otten en een aantal beelden gemaakt door de zusters van het St. Lioba klooster in Egmond.  
En er is ook nog een kleurige verwijzing naar Emmaüs...

In de tuin zijn deze woorden te lezen: *“Er is genezing in een tuin als je zoekt naar vrede en vergeving.*

*Eenmaal voorbij de poort hoef je niet meer te wachten. Want God is in de tuin”.*

**Nieuwsgierig geworden?**

**Zin gekregen? Ga dan mee!**

**Ds. Adri van der Wal** is in deze tuin goed bekend en hij wil ons er graag een rondleiding geven van ongeveer 1 ½ uur.

Datum: zaterdag 8 juni.

Kosten: € 10; voor koffie/thee ‘met wat lekkers’ en voor het onderhoud van de tuin.

Vertrek: vanaf ‘t Centrum. Verzamelen 9.00 uur.

Vervoer: met eigen auto’s. Natuurlijk willen we carpoolen!

Opgeven: \*graag voor woensdag 5 juni, bij Noor vd Ploeg, ploeg.radier@ziggo.nl.

\*i.v.m. het coördineren van het vervoer: Kun je zelf rijden? En hoeveel personen kun je eventueel extra meenemen?

Extra informatie op de website [www.bijbelsetuininhoofddorp.nl](http://www.bijbelsetuininhoofddorp.nl)

## Marcus nader bekeken

**Het Nieuwe Testament telt vier evangeliën.**

**I**n ieder kerkelijk jaar staat er één centraal. Dat is nu het evangelie van Marcus, het kortste en naar velen denken het oudste van de vier.

Op een tweetal ochtenden verdiepen we ons in dit evangelie en ontdekken we waarin dit evangelie

zich onderscheidt van de andere. De data zijn: de donderrdagen 16 en 23 mei a.s., ’s morgens van 10.00-12.00 uur. De plaats: ‘t Centrum.

De deelnemers krijgen een aantal gegevens op papier uitgereikt.

*ds. Adri van der Wal*



## De veldwerkers – aflevering 7

Er zijn binnen Emmaüs vele vrijwilligers actief. Op allerlei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze *de veldwerkers*. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan.

Wees trots op ze!



### Wie ben je?

Hoi, ik ben Wilco Hagoort, opgegroeid in Bodegraven en getrouwd met Sandra.

In het dagelijks leven ben ik BIM Engineer (gebouw informatie management) bij een loodgietersbedrijf.

Ik ontwerp riool- en watertechnische installaties voor bijzondere projecten in Nederland.

Hierbij gebruik ik een 3d ontwerp-programma waarin alle disciplines, zoals luchtkanalen, riool en elektra, samen komen. Ik zorg er ook voor dat de benodigde materialen besteld worden en dat de randzaken rond een project zo soepel mogelijk verlopen.

Ik heb verschillende hobby's. Ik wandel graag, de Nijmeegse vierdaagse heb ik 5x uitgelopen.

Ook doe ik aan hardlopen en klus ik graag in en rond huis. Maar een dagje heerlijk lui op de bank hangen hoort ook bij mijn favorieten.

En ook zeker niet te vergeten: ik vind het leuk om bezig te zijn met de zomermarkt commissie (voorheen rommelmarkt commissie). De zomermarkt is een nieuw concept met uiteraard het Rad van Fortuin, maar de nadruk komt bij deze zomermarkt meer te liggen op duurzaamheid en ontmoeting in plaats van het verkopen van tweedehands spullen.

### Wat doe je

Sinds een jaar verzorg ik circa 1x in de maand de PowerPoint-presentatie voor verschillende diensten in de Ontmoetingskerk. Op de foto zit ik in de Ontmoetingskerk achter de uitzendtafel (geen idee of het zo genoemd wordt). Het lijkt heel simpel om de gehele dienst op enter te drukken, maar de voorbereiding om tot een goede en juiste presentatie te komen vergt best wat tijd en inzet. Zo'n 3 dagen voor de kerkdienst krijg ik de informatie aangeleverd voor de dienst. Die zet ik om in een PowerPointpresentatie, waarbij ik alle bijbelteksten en liederen met de juiste coupletten moet opzoeken en uploaden. Het juist afstemmen met de organist en predikant en eventueel koor/cantorij komt best nauw. Een couplet 2x zingen, of het juiste lied projecteren wanneer de organist iets anders speelt blijft altijd wel even spannend, maar zeker een gezonde spanning en uitdaging.

### Waarom doe je het?

Het idee om aan te haken bij het beamerteam kwam eigenlijk door mijn vrouw Sandra. Zij zingt regelmatig in de Emmaüsband Twenty 4 Eleven. Hierdoor zat ik alleen in de kerkbank naar Sandra te luisteren. Om mij toch ook nuttig te maken heb ik eens de stoute schoenen aangetrokken door eens mee te kijken wat het precies inhield: presentaties maken en de camera's besturen.

En dat vond ik zo interessant dat ik heb besloten me daarvoor in te zetten.



# De veldwerkers



## Wie ben je?

Mijn naam is Jan Willem Bukman, 57 jaar en al bijna 25 jaar getrouwd met Trudie (vele zullen haar kennen van haar verpakkingsvrije winkel ZonderMeer) en vader van Luc (21 jaar) en Casper (bijna 19). Al mijn hele werkzame leven ben ik actief in de autobranche waar ik vooral contact met klanten erg leuk en inspirerend vind. Verder speel ik graag dwarsfluit en loop ik vaak een rondje hard. Dat dit laatste niet helemaal zonder gevaar is, hebben velen recent kunnen zien. Bij een val tijdens mijn vaste rondje heb ik mijn rechterhand gebroken en loop ik inmiddels al enkele weken

in het gips met alle praktische beperkingen en uitdagingen die daarbij horen.

## Wat doe je

Voor veel trouwe kerkgangers zal ik een bekend gezicht zijn. Naast koffiediensten, zowel na de kerkdienst als doordeweeks, zullen jullie mij regelmatig als hulpkoster voorbij zien schuiven of als fluitist van de 2411-band horen spelen. Ik ben geen type van vergaderen of groepsgesprekken; laat mij maar iets doen, dat past mij veel beter. Toen Marja Sandifort dat hoorde, was ik al snel aan de groep hulpkoster toegevoegd!

## Waarom doe je het?

Ik wil me graag nuttig maken binnen de organisatie die een kerkgenootschap draaiende houdt. Vooral het muziek maken geeft een extra dimensie: hoe fijn is het om een kerkdienst iets extra's mee te geven met muziek en zang! Dirk-Jan Warnaar heeft mij een jaar of 43 geleden gevraagd om samen met nog een aantal gemeenteleden deel te nemen aan het "Ontmoetingsorkest" om mee te werken aan een dienst. Dit duurde een paar jaar langer en uiteindelijk ben ik samen met Martine Broere in het combo van het Sheharimkoor gaan spelen.

Daarna heb ik op vele manieren met diensten of koren meege-speeld. Sinds een jaar of 4 mag ik deel uitmaken van de 2411-band en werken we bijna elke maand wel mee aan een dienst. Wat een voorrecht om zo samen muziek te mogen maken en dan vooral waar het gaat om de onderlinge band van alle leden. Hoe verschillend we misschien ook zijn, we zijn er voor elkaar en steunen elkaar net zoals dat in een kerk zo gaat. Of, moet ik zeggen, zou moeten gaan. Als tip zou ik willen zeggen: laten we proberen af en toe over onze bezwaren heen te stappen en elkaar te tolereren. Als het een keer iets anders gaat of er wat geschoven wordt in liturgie of met meubilair, dan kan dat ook goed en mooi zijn. Ergens voor open staan en accepteren, doen wij bij de band ook en dat voelt heel goed!

Op naar een mooie toekomst met vele enthousiaste vrijwilligers en met een nieuwe predikant als aanvulling op het huidige team!



## Beleef mee en blijf op de hoogte

**Samen kerk zijn we op zondag en doordeweeks. We vinden het belangrijk met elkaar verbonden te zijn. Liefst fysiek, maar ook digitaal. Dat kan 24x7; maar net wanneer het uitkomt. Op de app hebben we afgelopen maand weer veel mooie foto's gedeeld. Vandaag wil ik deze twee met jullie delen.**

**V**an de Kliederkerk waren zoveel mooie foto's van alle activiteiten dat die natuurlijk niet allemaal in de KERK-MAG kunnen. We delen deze wel graag met de hele gemeente via de Emmaüsapp. Dit is een goed beveiligde plek om foto's te delen. Het enthousiasme bij de kinderen en iedereen die erbij was, spat er vanaf! Fijn om nog even na te genieten van deze ochtend.

Tijdens de Xplore-dienst om het catechese seizoen af te sluiten, lieten de jongeren zich van hun creatiefste kant zien. Een mooie dienst met veel input van iedereen. Onze jongeren hebben de toekomst, daarom is het belangrijk om de waarde van deze diensten en activiteiten in te zien, te delen en te herhalen!

Laten we samen via onze eigen kerk-app 24x7 met elkaar kerk-zijn, ons blijven voeden met nieuws, medeleven en activiteiten. Zo bereiken we jong en oud! De Emmaüs-app is te downloaden

in de appstores van Apple en Google én de link naar de Emmaüs-webapp (via de internet-browser) is in de menubalk van [www.pge.nu](http://www.pge.nu) te vinden.

Heb je nog geen app? Dan kan je een nieuw account aanmaken via

## “onze jongeren hebben de toekomst”

deze pagina. Je bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen, betrokkenheid te tonen en te reageren.

Hartelijke groet vanuit de Emmaüs-app werkgroep, *Inge, Erik, Cees, Yorick, Arjo en Manon*



# Agenda

## Weeksluiting 'Vijverhof'

Weeksluiting begint om 19.00 uur en duurt tot maximaal 19.45 uur.

Datum	Voorganger	Koor / Begeleiding
4 mei	dhr. J. Kromwijk	dhr. J. Kroon en dhr. E. de Lange
11 mei	mw. Elise Wijland	Koor "Vivit" Zwammerdam
18 mei	dhr. A. Grijzenhout	St. Lucia koor
25 mei	dhr. P. v.d. Zee	mw. A. Peppink
1 juni	ds. A.J.R. Treur	Koor "Deo Favente"

## Kerk in de week Emmaüs

datum	tijd	activiteit	Plaats
<b>mei</b>			
1 mei 2024		Bezorging KERKMAG	
4 mei 2024	09.00 uur	inleveren oude metalen	Buitenkerk 57A
8 mei 2024	14.30 uur	Ouderenkring	Salvatorkerk
16 mei 2024	10.00 uur	Bouwen en Ontmoeten/ Marcus nader bekeken	't Centrum
17 mei 2024	19.45 uur	Vrijwilligersavond	't Centrum
17 mei 2024		Kopij sluiting KERKMAG juni	
18 mei 2024	09.30 uur	125 jaar Kerkgebouw	't Centrum
21 mei 2024		Busreis PCOB	
23 mei 2024	10.00 uur	Bouwen en Ontmoeten/ Marcus nader bekeken	't Centrum
25 mei 2024		BOC	
26 mei 2024		Pianotour Bodegraven	Ontmoetingskerk/ Lutherkerk
28 mei 2024	9.30 uur	Koffieochtend	't Centrum
27 t/m 30 mei	19.00 uur	inleveren spullen Zomermarkt	't Centrum
<b>Juni</b>			
1 juni 2024		EO Jongerendag	
1 juni 2024		Zomermarkt	't Centrum
1 juni 2024		Inleveren oud ijzer	Buitenkerk 57A
5 juni 2024		Bezorging KERKMAG	
8 juni 2024		Zin in een tuin? Ga mee!	Hoofddorp
12 juni 2024	14.30 uur	Ouderenkring	Salvatorkerk
14 juni 2024		Kopij sluiting KERKMAG juli/augustus	
22 juni 2024		BOC	
25 juni 2024	9.30 uur	Koffieochtend	't Centrum

# Zomermarkt

Beste gemeenteleden van Emmaüs,

Zoals u wellicht al heeft gelezen in KERKMAG, willen we dit jaar een Zomermarkt organiseren, in plaats van de rommelmarkt. Het belooft een gezellige dag te worden waarbij de nadruk komt te liggen op duurzaamheid en ontmoeting. Deze Zomermarkt vindt plaats in en rond de Ontmoetingskerk op zaterdag 1 juni 2024 van 9.00 uur tot 13.00 uur.



**G**raag willen wij u vragen wie ons daarbij zou willen helpen. Daarom de vraag of u op dit bericht wilt reageren *of* en *wanneer* u ons daarbij wilt helpen.

Zonder uw hulp is de Zomermarkt eenvoudigweg niet mogelijk!

We vragen uw hulp op de volgende dagen en tijden, als u meerdere dagen en/of tijden wilt helpen mag dat natuurlijk altijd!

**Vrijdag 31 mei:** Hulp met de opbouw en inrichting van de Zomermarkt vanaf 10.00 uur.

**Zaterdag 1 juni:** Hulp met de verkoop van 9.00 uur tot 13.00 uur (aanvang medewerkers verkoop om 8.30 uur).

**Zaterdag 1 juni:** Hulp met de afbouw en het opruimen, vanaf 13.00 uur.

Als u zelf niet kunt maar u weet iemand die het wel leuk vindt om ons te helpen mag dat natuurlijk ook!

Vele handen maken licht werk!

## Op zoek naar talenten

Ook zijn we nog op zoek naar mensen met bijzondere talenten of diensten, die deze willen 'verkopen' op de Zomermarkt voor het goede doel. Daarbij kunt u denken aan mensen die goed kunnen breien, goed zijn met computers, een boottochtje kunnen aanbieden, kunnen tuinieren, vult u zelf maar aan...

Wilt u a.u.b. voor 8 mei laten weten of en hoe u ons kunt helpen, door te reageren op dit bericht.

Vriendelijke groet,  
namens de Zomermarktcommissie  
*Lisette Koning*  
lisettezaal@hotmail.com  
06-25291285





# Boreftse Dorpskwis

Was het een gewone vrijdagavond, de 19e april? Nee, niet echt. Waar de meeste mensen na een week hard werken genieten van het begin van hun weekend, was daar een dappere groep strijders die meedeed aan de Boreftse Dorpskwis. De groep heette 'Emmaüs 1'. Dit impliceert dat er wellicht méérdere teams waren, maar daar bleef het bij. Een mooie groep. Tussen de oudste en de jongste zat zéker 60 jaar leeftijdsverschil, maar zo had iedereen zijn inbreng in de veelheid van vragen die op het bordje lagen. Deze Dorpskwis had maar liefst 54(!) bladzijden vol vragen met de meest uiteenlopende onderwerpen. Of het nu ging om mediavragen (TikTok filmpjes), de naam van de vroegere koster van de Lutherkerk, of het aantal hengstencastraties bij de dierenarts, iedereen kreeg een pak vragen mee en ging daarmee aan de slag.

Binnen 5 minuten was iedereen al verbeterd aan het werk, op zoek naar de juiste antwoorden. Enkelen moesten zelfs het dorp in om de antwoorden ter plekke op te zoeken. Rond 23.00 uur kon het vragenboek met alle antwoorden worden ingeleverd bij de organisatie. Nu maar zien tijdens de uitslagavond op 17 mei of we ons staande hebben kunnen houden tussen de 49 (!) teams die meededen! Tevreden konden we terugzien op een avond waarbij het opviel hoe leuk de interactie was tussen alle generaties van deze Emmaüsleden. Dat smaakt naar meer! Wie weet kunnen we een volgend keer met **twee** Emmaüstteams strijden om de eeuwige roem?

*Erik de Gier*





# Piano tour Bodegraven zondagmiddag 26 mei 2024



*Ontmoetingskerk / Lutherkerk*

**NIEUW: PIANO TOUR BODEGRAVEN** zondagmiddag  
26 mei 2024

## 10 locaties – 22 pianisten!

Onze Ontmoetingskerk en Lutherkerk zijn beide locatie waar de 1<sup>ste</sup> Piano Tour Bodegraven op zondagmiddag 26 mei plaatsvindt.

Van 14.00 – 16.00 uur kan je o.a. bij ons binnenlopen om te luisteren naar mooi pianospel van 2 pianisten die elkaar (om het half uur) afwisselen.

In de Ontmoetingskerk worden dat Sjaak Warnaar en Wim Kusee en in de Lutherkerk komen in ieder geval 2 pianisten quatre-mains spelen ...

Het gehele programma van de **PIANO TOUR Bodegraven** bestaat uit:

- 13.00 uur** openingsconcert in het Evertshuis
- 14.00-16.00 uur** **publiek wandelt/fietst langs 10 adressen in het centrum van Bodegraven om te luisteren naar pianisten met divers repertoire: klassiek - jazz - pop - blues ... LAAT JE VERRASSEN!**
- 16.30 uur** slotconcert in het Evertshuis  
m.m.v. meesterpianist Martin Oei!

**Vrij entree** maar wél **graag een vrijwillige bijdrage na afloop** (in het Evertshuis) om de kosten te kunnen dekken.

**Zie ook:** <https://www.evertshuis.nl/piano-tour-bodegraven>

## BOC-nieuws

**Deze maand hebben we niet veel te vertellen... alles gaat zijn gangetje.**

**W**e hebben het eerste kwartaal 2024 afgesloten en hopen op een goede opbrengst. Er wordt door de penningmeester nog gewerkt aan de jaarcijfers 2023. Die houdt u dan ook nog van ons tegoeid.

Door Cyclus wordt sinds kort streng gecontroleerd op het feit dat bij een zijlader maar 1 vrijwilliger is toegestaan. Daarom is een nieuwe verdeling van het aantal vrijwilligers Hervormd Geref. Gemeente Emmaüs gemaakt. De aantallen zijn nu weer redelijk in evenwicht. Dat zien we ook terug in de verdeling van de inkomsten.

We zijn in overleg met de Commissie van Beheer over een bestemming van de opbrengsten van de BOC in 2024. We hebben voorgesteld om die te bestemmen voor de restauratie van het voegwerk.

Helaas hebben zich nog geen nieuwe vrijwilligers gemeld...U bent van harte welkom!

De ophaaldagen voor de rest van het jaar zijn: 25 mei, 22 juni, 20 juli, 17 augustus, 14 september, 19 oktober, 16 november, 14 december

*Het BOC-team*



Ik wil iedereen bedanken die via kaarten, de app of op andere wijze met mij heeft meegeleefd na de onverwachte spoedoperatie.

De genezing gaat voorspoedig en ik ben nu aan het herstellen. Dank!

*Cock Karssen*

Lieve gemeente, onverwachts kwam ik in het ziekenhuis te liggen, gelukkig maar een paar dagen, toen mocht ik weer naar huis. Op die zondag kreeg ik een heel mooie bos bloemen van de kerk, de kleur was paars en de betekenis... op weg naar Pasen ... Dank hiervoor. Ook dank voor alle meelevens, in welke vorm dan ook. 90 jaar mocht ik worden, 67 jaar getrouwd, de gezondheid gaat iets beter, de zegeningen zijn veel en de dankbaarheid is groot.

*Sief en Gré Kamerling, Grutto 103*



## PCOB-busreis

Op dinsdag 21 mei 2024 bezoeken we het grootste overdekte zandproject ter wereld. "Zandverhalen" in Elburg. We vertrekken om 8.00 uur. Omstreeks 17.30 uur zijn we weer terug in Bodegraven.

Voor deze busreis kunt u zich zolang er nog plaats in de bus is (ook als niet PCOB-lid) aanmelden

De kosten van deze geheel verzorgde dagreis zijn € 75,00 p.p.

Wilt u mee of meer informatie, bel of mail met:

Henk Pauw

Tel. 0172-616138

[hjpauw@xs4all.nl](mailto:hjpauw@xs4all.nl)



# Kerkdiensten Emmaüs

5 mei 2024	Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. M. Knevel	Verdiepen	
	Lutherkerk	19.00 uur	Songs of Praise		
9 mei 2024	Lutherkerk	09.00 uur	ds. A. Verburg/Hemelvaartsdag		
12 mei 2024	Ontmoetingskerk	10.00 uur	Arjo van der Steen/Doopdienst	Vieren	
	Lutherkerk	19.00 uur	ds. Lizanne Lanser/Meditatieve dienst		
19 mei 2024	Ontmoetingskerk	10.00 uur	mw. Marianne Verburg/1e Pinksterdag	Vieren	
	Buitenkerk 52	19.00 uur	ds. Erick Versloot/Hagepreek	Vieren	
26 mei 2024	Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. Elizabeth Post	Verdiepen	
	Lutherkerk	19.00 uur	ds. A. van der Wal		
2 juni 2024	Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. A. van der Wal	Beleven	
	Lutherkerk	19.00 uur	Songs of Praise		

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven zie: [hervormdbodegraven.nl/kerkdiensten/preekrooster/](https://hervormdbodegraven.nl/kerkdiensten/preekrooster/)

## Collectes

### 5 mei: Oekraïne Steun voor inwoners en ontheemden

*Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.*

### 9 mei: Diaconie Binnenland Leger des heils

### 12 mei: Diaconie Binnenland Exodus

*Met aandacht en ondersteuning wil Exodus de kansen van gemotiveerde ex-gedetineerden vergroten zodat zij criminaliteit de rug toe keren*

### 19 mei: Diaconie Binnenland Preken in gebarentaal

### 26 mei: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

### 2 juni: Diaconie Buitenland Moldavië Sponsorland

*Aan de hand van het actieprogramma Kom in Actie, van Kerk in Actie vraagt de taakgroep Diaconie dit jaar bij de collecten extra aandacht voor Moldavië.*



**ERA**  
REAL ESTATE

**Vreeken & Meijer**  
makelaardij

VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

80 jaar

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25  
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl



**VAN DIEIJEN** | Administratie  
en Belastingadvies

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |  
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc  
06 480 555 34 | 0172 257012  
anke@vandiejienadvies.nl  
www.vandiejienadvies.nl

Lemstraak 1  
2411 NC Bodegraven



**vandambrillen**

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747  
www.vandambrillen.nl




Aankopen  
Verkopen  
Taxaties  
Nieuwbouw

Marktstraat 6  
2411 BE Bodegraven  
Tel. (0172) 46 08 00



Persoonlijke begeleiding  
rondom uw afscheid

Telefoon 06-28 64 51 40  
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl  
Dag en nacht bereikbaar




GOUDRIAAN  
JONGERIUS BV  
bouw- en aannemingsbedrijf



Betrokkenheid, betrouwbaarheid,  
flexibiliteit en transparantie...



De Groendijk 63, Waarder | www.goudriaanjongerus.nl | (0348) 50 13 26



**Heating Service**  
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen  
Klimaatbeheersing  
Zonne-energie  
Service en onderhoud

UW DUURZAME PARTNER  
IN TECHNIEK EN COMFORT

Wegland 70, 2415 80 Nieuwering  
T: 0348 68 87 77 | E: info@heating-service.nl

WWW.HEATINGSERVICE.NL



**DÉ BOUWMARKT  
VAN BODEGRAVEN!**

**KAR  
WEI**

KARWEI Bodegraven  
Lemstraak 2  
2411 NC Bodegraven  
0172 - 61 11 02  
www.karwei.nl



**ELKE WERKDAG  
OPEN 9-9**  
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

Protestantse Wijkgemeente  
**Emmaüs**  
Bodegraven

